

# Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard



Jaargang 72

nr. 16

9 september 2022

## **God als vreemdeling?**

*Waarom zou U zijn als een vreemdeling in het land, als een reiziger, die slechts van de weg afwijkt om te overnachten? (Jeremia 14: 8)*

Je moet maar durven: God in je gebed vergelijken met een vreemdeling in het land. Een vreemdeling is een vreemde, die ken je niet, is onherkenbaar. Bij een vreemdeling kun je niet aankloppen, want je weet niet waar hij woont, een huis heeft hij niet. God vergelijken met een vreemdeling, dat is gedurfd.

En toch doet Jeremia en doen Israëlieten dat. Ze beseffen heel goed dat de grote crisis waarin ze terecht zijn gekomen, het gevolg is van hun zonde. Zij zijn God vergeten en leefden los van God. En dat erkennen ze ook open en eerlijk in hun gebed. Maar tegelijkertijd voeren ze een vurig pleidooi bij God om in te grijpen, om terug te keren, om het land niet in de steek te laten. Ze doen een beroep op de naam van God. Ze bidden: ‘Uw Naam is toch ‘Ik ben erbij’, maak Uw Naam dan waar, wees bij ons, blijf bij ons. U bent de Hoop van Israël, zo staat U bekend, als Verlosser in tijd van benauwdheid. Houd Uw Naam dan hoog, wees ook nu onze Hoop en Verlosser. Waarom zou U als een vreemdeling in het land zijn, onherkenbaar, onvindbaar? Zo bent U toch niet, dat past toch niet bij U? Wat moeten de mensen dan wel niet denken? Wat zullen de omringende volken dan niet zeggen?’ Zo wordt geprobeerd God te overtuigen om het aangekondigde oordeel in te trekken.

Is dat niet gedurfd, overmoedig of misschien zelfs een beetje brutaal? Op het eerste gehoor zou je het zomaar kunnen denken. Bij nader inzien denk ik dat het juist heel respect- en liefdevol is. God vragen om te blijven met als reden dat het anders zo erg voor onszelf is, is een gepasseerd station. Gaan voor eigen belangen, past niet meer. Eigen belangen zijn verspeeld, wanneer wij van God los leven. Maar Gods belangen tellen wel en des te meer. Want wat betekent het voor God als Hij het voor gezien houdt? Wat doet dat met Gods Naam, die wij mogen dragen als gemeente van Christus, als volgelingen van Jezus? Wat moeten de mensen om ons heen niet denken over God, wanneer Hij vertrekt? God, grijp in, blijf bij ons, kom terug, omwille van Uw Naam. Uw Naam is ons lief. Schitterend voor God, als we zo bidden, voorbij onze eigen belangen, pleitend op Gods belangen.

Om wat voor reden bid jij om Gods terugkeer of blijvende nabijheid in je hart, in kerk en samenleving? Omdat eigen belangen op het spel staan, of allereerst en vooral omdat Gods belangen in het geding zijn?

## *Bij de diensten*

*'Help ons, barmhartig HEER',  
Uw groten naam ter eer;  
Uw trouw koom' ons te stade.  
Verzoen de zware schuld,  
die ons met schrik vervult,  
Bewijs ons eens genade!'*

(Psalm 79: 4 berijmd)

### ***Zondagmorgen 11 september – aangepaste dienst om 10.30 uur***

Deze dienst is voor iedereen, maar afgestemd op bewoners van Zideris, andere soortgelijke huizen en ook op kinderen. Het thema van de dienst is 'Zoals klei in de hand van de pottenbakker' (Jeremia 18: 1-12). Op een vertellende en beeldende manier wordt hier invulling aan gegeven. Na de dienst krijgen de bewoners en de kinderen iets dat past bij de preek. Een muziekgroep uit Lienden zorgt samen met de organist voor de muziek. De bewoners en kinderen mogen ook een keer meedoen met instrumenten. **Let op:** de dienst begint om **10.30 uur**, dus een half uurtje later dat we gewend zijn.

In overleg met de kosters zullen een aantal banken worden gereserveerd.

Na de dienst is er gelegenheid om samen koffie, thee of iets anders te drinken. Voor het vervoer worden vrijwilligers gevraagd.

### ***Zondagavond 11 september – ontmoetingsdienst***

Het thema van de ontmoetingsdienst is dit keer: 'Wij aanbidden U'. Wat is aanbidding? Wat zijn goede manieren om dat te doen? We horen samen wat Gods gedachten hierover zijn. En de dienst mag ook meteen zelf een moment aan aanbidding zijn. De muzikale begeleiding komt dit keer uit Zwijndrecht: Markes (piano) en Kees Mouthaan (fluit/accordeon).

### ***Zondagmorgen 18 september – opening winterseizoen***

De kerkelijke activiteiten gaan weer beginnen. Voordat we weer actief aan de slag gaan, staan we eerst even stil. Waarom doen we het? Wat hebben we nodig? Het thema van deze startdienst is 'Enthousiasme gezocht!' (aangedragen door de HGJB). 'Enthousiasme' betekent letterlijk 'God in je hebben', 'vervuld van God zijn'. We horen wat Paulus schrijft aan de gemeente van Rome: 'Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest' (Rom. 12: 11, NBV). Ons eigen Kerkkoor verleent in de dienst medewerking. Naast het kindermoment is er voor kinderen een kleurplaat en een speciale preek-schrijfkartaal. Ook wordt de uitslag van de wedstrijd 'Het grootste doopvont' bekend gemaakt.

Op zondag, 18 september wordt een diaconiecollecte gehouden voor de kosten van het winterwerk.

## ***Zieken***

....

We denken ook aan anderen die in het ziekenhuis verblijven of thuis ziek zijn, soms al langere tijd. En aan hen die onderzoeken of behandelingen ondergaan of op een behandeling wachten.

## ***Overleden***

Op zaterdag 3 september jl. is ..... overleden op de leeftijd van 59 jaar. We bidden om Gods nabijheid voor .... verdere familie.

## ***Overleden***

Op maandag 5 september jl. is ... overleden op de leeftijd van 94 jaar. Vrijdag 9 september is er gelegenheid tot condoleren, van 19.30 tot 20.30 uur in de Dodewaardse kerk. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag 10 september om 11.00 uur, eveneens in de Dodewaardse kerk. De dienst wordt uitgezonden via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats aan de Kalkestraat in Dodewaard. Een 'In memoriam' volgt in het volgende Kerkblad. We bidden om Gods nabijheid voor haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie.

## ***Huwelijksjubileum***

Op 24 september a.s. hopen .... 40 jaar getrouwd te zijn. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen samen met hun geliefden Gods zegen voor de toekomst. Een felicitatie kan worden gestuurd

### ***Jarigen***

We vermelden de gemeenteleden die in de komende tijd 80 jaar of ouder hopen te worden.

We feliciteren hen van harte met hun verjaardag en bidden hen Gods zegen toe in het nieuwe levensjaar.

### ***Bedankt!***

Ook als je 90 bent, gaat de tijd nog snel.

Daarom nu pas: Dank je wel!

Dat u/jij aan mij hebt gedacht en mij een kaart en felicitaties stuurde voor mijn 90ste verjaardag.

### ***Bedankt!***

Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten welke we al hebben gehad en nog steeds mogen ontvangen.

We ervaren zoveel meeleven, ook vanuit onze Hervormde gemeente, dat het ons veel troost en bemoediging geeft.

We mogen de Heere danken dat we er niet alleen voor staan.

Hem alle eer.

# *Diaconie en Kerkrentmeesters*

## ***Zomerwedstrijd grootste doopvont***

Wat heb ik al veel prachtige foto's van doopvonten ontvangen van kinderen en volwassenen! De inzendingen laat ik zien in de ochtenddienst op zondag 18 september. Als je je foto nog niet hebt ingestuurd, kan dat dus nog. Net als jullie ben ik heel benieuwd naar de winnaar(s)!

Ds. Martin Bil

## ***Collecten en giften Diaconie augustus 2022***

In augustus werden de volgende giften en collecten door de Diaconie ontvangen:

- Collecten voor algemene diaconale doeleinden: € 717,15
- Gift voor het jeugdkamp/jeugdwerk € 1500,00

Alle gevers hartelijk dank.

## ***Giften College van Kerkrentmeesters***

In de achterliggende periode hebben we de volgende giften contant ontvangen:

Via ouderling H. de Haan: 2x €10,--, 1x €20,-- en 1x €50,--

Via Ds. J.H. de Vree: 3x €10,--, 1x €40,-- t.b.v. Pastoraat

Achterliggende periode hebben we de volgende gift contant ontvangen:

Via Ds. Bil 1x € 50,-, 1x € 40,-, 1x € 20,-

## ***Openstelling kerkgebouw***

De tweede zaterdag (en zondag) van september staat bekend als open monumentendag. De kerkenraad heeft besloten om op zaterdag 10 september het gebouw open te stellen voor belangstellenden.

Vanwege een uitvaart hebben we de tijd voor bezichtiging moeten aanpassen.

Het kerkgebouw is voor bezichtiging open van 13.00 – 16.00 uur.

Wist u dat ook de Oude Pastorie een rijksmonument is, gebouwd in 1893.

Monumentaal zijn o.a. de plafonds in de kamers op de begane grond en de stenen vloer in de gang.

# *Bijeenkomsten*

## ***Gemeentemiddag***

Ook dit jaar wordt er op zaterdag 17 september weer een Gemeentemiddag georganiseerd waarbij voor zowel jong als oud ontmoeting, gezelligheid, activiteiten, muziek, samen zingen en samen eten centraal staan. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!

Start/inloop: 14.15 uur. Afsluiting: 18.00-19.00 uur. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden (een vrijwillige bijdrage is altijd welkom).

Je kunt je t/m maandag 12 september opgeven bij Monique van de Wardt (tel: 06-25 55 47 09, mail: wardt1980@kpnmail.nl) of bij Janine van Laar (tel: 06 - 57 30 81 28, mail: janinevlaar@gmail.com).

## ***Catechese***

Donderdag 22 september is er een gezamenlijke startavond van de mentorcatechese (12-16 jaar) en 16+ catechese (16 jaar en ouder). De avond begint om 18.00 uur met een barbecue. Alle jongeren van 12 jaar en ouder worden verwacht en krijgen een persoonlijke uitnodiging. Tijdens de avond zullen we de jongeren van rond de 16 jaar vragen met welke variant (mentor- of 16+) ze mee willen doen.

De eerstvolgende mentorcatechese-avond is op donderdag 6 oktober. De avond begint om 19.00 uur met een inleiding over een thema door Ds. Martin Bil. Vervolgens gaan we in 2 groepen, elk onder leiding van 2 mentoren, in gesprek over het thema. Om 20.00 uur sluiten we af en kletsen we nog even gezellig onder het genot van drinken en chips. De catechese vindt om de week plaats, dus daarna op 20/10, 3/11 etc. De jongeren mogen zelf thema's aandragen. Vaak wordt de HGJB-methode 'Follow me' gebruikt. Wat de mentoren betreft: Stefan de Vogel heeft na jarenlange inzet besloten om te stoppen. Gertjan van Dorland en Jacob Boll zijn er gelukkig bij gekomen. Samen met Nelie van Leijen, Marleen Wieringa en Ds. Martin Bil is het team dan weer compleet. In oktober hopen we met elkaar een cursus over mentorcatechese te volgen bij de HGJB. We zien uit naar gezegende ontmoetingen en gesprekken met onze jongeren!

De 16+ catechese vond in het afgelopen seizoen plaats op donderdagavond van 20.30 tot 21.30 uur. Met de betreffende jongeren zal worden overlegd of

# *Bijeenkomsten*

deze avond ook dit jaar past. Onder leiding van Ds. Martin Bil worden diverse thema's besproken, ook afhankelijk van wat de jongeren zelf belangrijk vinden. In het afgelopen seizoen hebben we gesproken over 'Geloven als het voor de wind gaat', zonde en meerdere zogenaamde 'moderne profeten' (Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer, Angela Merkel). We hopen opnieuw op een gezegend en inspirerend seizoen!

## ***Belijdeniscatechese***

Zoek je verdieping in je geloof? Vind je het tijd worden voor meer toewijding aan God en de kerk? Tijd om op te staan voor je geloof? Wil je ontdekken hoe geloven werkt? Als één van deze vragen te aanspreekt, is belijdeniscatechese wellicht iets voor jou! Tijdens ongeveer 10 avonden gaan we samen in gesprek over het geloof en hoe je dat vorm geeft in je dagelijks leven. De data en de locatie (kan ook bij deelnemers thuis, als dat bijv. i.v.m. oppas handig is) worden in overleg bepaald. Aan het einde van het traject kun je beslissen of je belijdenis van je geloof wilt doen, maar dat hoeft dus niet. Je mag ook komen, samen met iemand anders, die al wel geloofsbelijdenis heeft gedaan. Neem voor meer info of aanmelding contact op met Ds. Martin Bil.

## ***Huiskring in de Oude Pastorie***

Op maandagmiddag: 26 sept. - 31 okt. - 28 nov. - 30 jan. - 27 febr. - 27 mrt.  
Dit zijn de data voor het komende seizoen. Van half 2 tot half 4 komen we hiervoor bij elkaar.

We gebruiken de LEVENSBRON/Bijbel.

Met elkaar geven we de invullingen van de middagen.

Op de achterkant van de Levensbron staat o.a.:

*Lees elke dag!*

*Ontdek dat er Iemand is die naar u omziet!*

*Iemand Die wel om mensen geeft!*

Doe je mee ?

Informatie: Klazien Wierbos

## ***Uur van gebed***

Op woensdagavond is er elke week om 7 uur in de Oude Pastorie een uur van GEBED.

Samen wat liederen zingen, stukje in de Bijbel lezen en danken en bidden.

Dit voor de kerkelijke Gemeente en voor alle activiteiten.

En waar we persoonlijk voor willen bidden.



# *Bijeenkomsten*

Voor de Gemeente is dit moment belangrijk.

... 'Waar 2 of 3 in Mijn Naam aanwezig zijn, ben Ik in hun midden'.

Ondanks dat we als groepje trouw proberen te zijn, is er grote behoefte aan wat mensen erbij!

Hartelijk welkom!

## ***De Schatzoekers***

Tieners / Jongeren gezocht voor in het Jeugdteam van Schatzoekers.

Zoals ik al eerder schreef, komen er veranderingen aan voor Keitjes (kinderclub voor 4-8 jaar).

We gaan de naam van de club veranderen in De Schatzoekers. Nieuwe start, nieuwe naam, nieuwe opzet.

Help jij / helpt u iets moois van de Schatzoekers te maken?

Ik zoek TIENERS / Jongeren om samen een team te vormen en met elkaar activiteiten, spelletjes, knutsels, liedjes bij het thema te bedenken en uit te werken voor de Schatzoekers. Wil je me helpen uitdenken en organiseren? Graag! Stuur me een berichtje: 06 42455636 of via FB of Insta schatzoekers.dodewaard. Ook als je niet elke keer kan, maar wel af en toe, vind ik het leuk als je helpt!

Wil je je interesses erbij opgeven? Bijv. of je juist voor sport of muziek gaat of een scoutingachtergrond hebt, of juist liever iets creatiefs bedenkt? Of schrijf je graag content voor social media of hou je van grafische vormgeving? Of hou je van iets gezelligs met kinderen doen? Zelfs als je van al deze dingen niet houdt, zou het heel fijn zijn als je komt helpen!

Ik heb al een paar aanmeldingen, maar met nog meer is het gezelliger en makkelijker om taken te verdelen.

Data wanneer de voorbereiding klaar moet zijn en wanneer we alles uitvoeren:  
Zondag 30 oktober van 15:30 – 17:00 uur, thema: 'Op avontuur met Paulus: Schipbreuk'

Zaterdag 28 januari 2023 10:30—12:00 uur, thema: 'Op bouwavontuur bij de Toren van Babel'

Annemarie Bil (06 42455636 / keitjes.dodewaard@gmail.com / Insta of FB: schatzoekers.dodewaard)

## ***Najaarsmarkt Rivierendal Ochten!***

Op D.V. Zaterdag 1 oktober 2022. Tijd: van 10-15.00 uur.

Met o.a. grabbelton, enveloppen trekken (altijd prijs!), rommelmarkt, bloemstukjes, cadeauartikelen, rondrit voor de kids, cakes, vers sap en jam, hapje en drankje enz.

Dit alles voor 2 goede doelen: Bevoorrading van het levensmiddelen kastje wat bij mij staat, en voor voedselbank GEEV, die mensen die onder de armoedegrens leven, ondersteunen. En dat worden er helaas steeds meer..!

Iedereen van harte welkom! Goede, gebruikte spullen kunt u inleveren op vrijdag 23 september tussen 18.00-21.00 uur op park Rivierendal 163 (1e chalet). Of mij een bericht sturen. Wilma Bunt, 06-14049733

Ik zoek nog helpende handen voor inrichten, verkopen of opruimen van de markt! Wie zin en tijd heeft, graag contact met mij opnemen of een berichtje sturen! Graag tot ziens op 1 oktober!!!

**Kom ook even gezellig naar de**  
**NAJAARSMARKT**  
**RIVIERENDAL OCHTEN**  
**D.V. 1 OKTOBER VAN 10.00-15.00 UUR**

*Met o.a. grabbelton, rommelmarkt, cadeauartikelen,  
rondrit kids in klassieke auto, cakes, vers sap en jam,  
hapje en drankje, enz.*

***Dit alles voor het GOEDE DOEL!***



**Heeft u bruikbare spullen of  
andere artikelen voor onze markt?**

**Deze kunt u inleveren op vr. 23 sept. tussen 18.00 – 21.00.  
Park Rivierendal 163, Ochten (1<sup>e</sup> chalet)**



Het buurtkastje: elkaar helpen  
en voedselverspilling  
tegengaan!

### ***Oproep:***

2 Jaar was het door regelgeving i.v.m. corona niet mogelijk om kledingbeurzen te organiseren, waarbij de opbrengst naar VBOK/SIRIZ gaat.

Op D.V. dinsdag 4 oktober en donderdag 6 oktober zouden we dit graag willen organiseren in ‘Het Bakken’ te Ochten.

Om dit te kunnen realiseren, zijn we echter dringend op zoek naar 10 nieuwe vrijwilligers!! Wie wil ons ‘s morgens helpen met uitpakken en ophangen en ‘s middags weer met opruimen? Graag aanmelden vóór 15 september bij [adriekeuken61@gmail.com](mailto:adriekeuken61@gmail.com).

### ***Veel enthousiasme voor het HGJB-Scholierenweekend***

Het HGJB-Scholierenweekend van oktober was alweer snel volgeboekt. Zo’n 190 tieners komen samen voor een onvergetelijk weekend met duidelijke bijbelstudies en veel gezelligheid. Twee keer per jaar organiseert de HGJB het Scholierenweekend. In de herfstvakantie denken de tieners na over het christelijke kernwoord vergeving.

> Ga voor meer informatie naar [HGJB.nl/Scholierenweekend](http://HGJB.nl/Scholierenweekend)

### ***Gebed voor het jeugdwerk | HGJB***

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

- Dank voor al het Vakantie Bijbel Werk dat in verschillende gemeenten is georganiseerd. Dank voor al die vrijwilligers die zich hebben ingezet. Bid voor de vele kinderen die meegedaan hebben met (een van) de verschillende activiteiten, dat zij geraakt zijn door het Evangelie.
- Bid voor het nieuwe jeugdwerkseizoen dat van start gaat. Dat er veel kinderen, tieners en jongeren zullen aanhaken bij de verschillende jeugdwerkactiviteiten. Bid voor nieuwe inspiratie en motivatie voor vrijwilligers om dienstbaar te zijn in de gemeente. Bid ook voor verbondenheid tussen jeugdwerkleiders, kerkenraad en gemeente, dat zij ervaren dat het jeugdwerk een gedeelde verantwoordelijkheid is.

## **Volg een HGJB-cursus!**

Er staan weer allerlei cursussen op de agenda. Iets voor jou?

- Vertellen aan kinderen | Start 22 september in Randwijk Leer in twee cursusavonden hoe je een vertelling goed opbouwt. Praktische cursus.
- Instructieavond Klik | 26 september online Een avond om inspiratie op te doen rondom het werken met de HGJB-kinderwerkmethode.

> Bekijk het hele cursusaanbod van de HGJB op [HGJB.nl/cursussen](http://HGJB.nl/cursussen)

## **Ontmoetingsdag Kerk en Israël**

Graag nodigen wij u uit voor de Ontmoetingsdag van de werkgroep Kerk en Israël Gelderland zuid en oost, op donderdag 10 november in de synagoge te Dieren.

Het thema van de ochtend is: “Christendom en antisemitisme-een beladen geschiedenis”. Prof. dr. Bart Wallet, hoogleraar joodse studies, verzorgt hierover een lezing en gaat met ons in gesprek.

Na de lunch in het prachtig aan de IJssel gelegen “Villa Veertien” vervolgen wij de dag met een lezing van drs. Frans Ort over “Thema’s en motieven in het werk van Mark Chagall.”

De dag wordt afgesloten om 14.45 uur. De kosten van deze dag bedragen, inclusief koffie/thee met lunch 27,50 euro.

Voor wie dit bedrag een bezwaar is, vragen wij om van tevoren contact met ons op te nemen. Opgave graag vóór 1 november bij Dirk Roos, [d.rooszet@gmail.com](mailto:d.rooszet@gmail.com) tel. 0488-454066

Met vriendelijke groet, namens de klassicale werkgroep:  
Ds. Henk Boonen, voorzitter

**Predikant:** Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411 of 06 - 83196490 bij voorkeur 's middags. Woensdag is zijn rustdag.  
[predikant@hervormddodewaard.nl](mailto:predikant@hervormddodewaard.nl)

**Scriba:** Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551 06-28442800  
[scriba@hervormddodewaard.nl](mailto:scriba@hervormddodewaard.nl)

### **Bijstand pastoraat:**

Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906 [jacobdevree@gmail.com](mailto:jacobdevree@gmail.com)

### **Kerktaxi**

Willem van Hattum, tel. 06 – 11213726

### **Website:**

[www.hervormddodewaard.nl](http://www.hervormddodewaard.nl)

### **Verenigingsgebouw ‘Oude Pastorie’,** Waalbandijk 59.

Beheerder: Dhr. W. van Hattum.

[beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl](mailto:beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl)

Tel.: 06 - 11213726

### **Diaconie**

Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175

t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente

Hien en Dodewaard,

p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard

[diaconie@hervormddodewaard.nl](mailto:diaconie@hervormddodewaard.nl)

### **Zending**

Banknr.: NL69 RABO 0314 208100

### **College van Kerkrentmeesters**

Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57

Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73

t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en

Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten

[kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl](mailto:kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl)

Kerkblad rekeningnummer:

NL64RABO0373722346 t.n.v.

Fonds kerkbode.

**Nr. 17 verschijnt op 23 september**

**Inleveren kopij: uiterlijk de maandag ervoor** bij [kopij@hervormddodewaard.nl](mailto:kopij@hervormddodewaard.nl)

**Nr. 18 komt uit op 7 oktober**

## **Zondag 11 september 2022**

**10.30:** Ds. M.H. Bil.  
Aangepaste dienst  
**Oppas**  
**Koffiedrinken** na de dienst  
**18.30:** Ds. M.H. Bil.  
Ontmoetingsdienst

## **Woensdag 14 september**

19.00: Uur van gebed

## **Donderdag 15 september**

19.30: VV. 'Bidt en Werkt'

## **Zaterdag 17 september**

14.30: Opening Winterwerk

## **Zondag 18 september 2022**

### **Opening Winterwerk**

10.00: Ds. M.H. Bil.  
m.m.v. Hervormd  
Kerkkoor.



### **Oppas**

**Koffiedrinken** na de dienst  
**18.30:** Ds. N.W. van den Houten,  
Ede  
Collecte Diaconie: Winterwerk

## **Maandag 19 september**

19.30: Bijbelkring

## **Dinsdag 20 september**

19.30: Kerkenraadsvergadering

## **Woensdag 21 september**

19.00: Uur van gebed

## **Donderdag 22 september**

19.00: Mentorcatechese

Foto voorpagina:  
startdag op 24 september 2011.  
Een vossejacht in het Hemmense bos