

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard



Fijne vakantie tijd!

Jaargang 72
nr. 14
29 juli 2022

Door het geloof van ouders

'Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, drie maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En zij waren niet bevreesd voor het bevel van de koning.'

(Hebreeën 11: 23)

De bijzondere levensgeschiedenis van Mozes begint met het verhaal over zijn vader en moeder. Zou dat niet zijn om duidelijk te maken hoe belangrijk de rol van Mozes' ouders is geweest? Je kunt je zelfs de vraag stellen: Zou Mozes zonder het geloof van zijn ouders niet verloren zijn geweest, verdronken in de Nijl? Of anders later aan het hof van de farao gaan leven als een Egyptenaar, compleet van God los?

Want één ding is wel duidelijk: Mozes groeide op in een verschrikkelijke tijd. Het volk Israël leed zwaar onder de terreur van de farao. Hij bedacht steeds verdergaande maatregelen om het volk uit te roeien. Zo had hij het gruwelijke gebod uitgevaardigd om alle jongetjes van het volk Israël in de Nijl te werpen. Reken maar dat de Egyptische inlichtingendienst er boven op zat. Op het eerste gezicht een angstige tijd om kinderen te krijgen en op te voeden.

Er is vandaag de dag veel veranderd. We lijden niet onder de terreur van een regeringsleider. Maar is de regisseur achter de schermen niet dezelfde als toen? Doet de duivel er niet alles aan om het volk van God te laten verdwijnen? En heeft de boze, net als toen, het ook nu niet vooral voorzien op de harten en levens van onze kinderen? De middelen die hij nu gebruikt zijn wel veel beschaafder dan toen (soldaten en krokodillen), maar juist daarom ook veel gevaarlijker. Wat te denken van vermaak zonder grenzen, welvaart zonder geloof en wetenschap zonder God?

De ouders van Mozes schrokken er niet voor terug. Jochebed raakte in verwachting en toen het bij de geboorte een jongetje bleek te zijn, verborgen ze hem in huis voor de duur van drie maanden. En vervolgens verborgen ze hem in een mandje tussen het riet van de Nijl. Dat deden ze in geloof, zo schrijft de auteur van de Hebreeën-brief. Niet op goed geluk,

zo van ‘maar kijken hoe het gaat, het beste ervan hopen’. Nee, ze vertrouwden hun kind toe in de handen van God. God was de enige die hun kind kon redden, zo geloofden ze. God redt in een tijd waarin kinderen bij voorbaat kansloos lijken...

Wat moet je als ouders, als je kind opgroeit in deze tijd? Niet anders dan hopen op God Die redt. Je kind bergen in de handen van God. Het tot je dagelijks gebed maken: ‘God, hier is ons kind, we leggen het in Uw hand, het is van U. U bent toch de Redder? Uit Uw hand kan toch niemand ons kind rukken?’ Dat bidden en hopen als je je kind brengt het bij het water van de doop. Zoals we onlangs zongen bij de doop van Lieke en Emily:

*Niemand die ons helpen kan,
niemand kan ons kind beschermen.
Wie zijn wij? Neem Gij het dan,
draag het in uw groot erbarmen.
Dat het vroeg U in dit leven
ja voorgoed zijn hart mag geven.*

(OTH 356: 3)

En vervolgens het geloof voorleven aan je kind: vertellend, zingend, biddend, dagelijks levend in vertrouwen op God Die redt. Zeker in die eerste levensjaren die zo vormend zijn voor je kind. Wat denk je: Zullen de ouders van Mozes er niet alles aan hebben gedaan, nadat hun kind uit het water was gered en voordat ze hem naar het hof van de farao stuurden?

Wat mag de Heilige Geest via jou aan je (klein)kind en aan de kinderen van de gemeente laten zien?

Zondagmorgen 31 juli

Er is in onze tijd veel te doen om het klimaat. Met name de uitstoot van stikstof is heel actueel. De plannen van de overheid om deze uitstoot terug te dringen, leveren veel protest op. De boeren hebben tijdens het protest in Stroe het verhaal over Naboth (1 Koningen 21) verrassend actueel gemaakt. We hopen in de dienst te ontdekken wat God in dit verhaal vandaag tot ons te zeggen heeft.

Gedoopt

Op zondagmorgen 10 juli zijn gedoopt. De volgende woorden van God kregen ze mee:

“Wees niet bevreesd, want Ik heb je verlost, Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij. Wanneer je zult gaan door het water, Ik zal bij je zijn, door rivieren, zij zullen je niet overspoelen.” (Jesaja 43: 1,2)

“Water omving mij, bedreigde mijn leven, de watervloed omving mij. [...] Maar uit het verderf trok U mijn leven omhoog, Heere, mijn God.” (Jona 2: 5,6)

Gemeentemiddag

Ook dit jaar wordt er op zaterdag 17 september weer een Gemeentemiddag georganiseerd waarbij voor zowel jong als oud ontmoeting, gezelligheid, activiteiten, muziek, samen zingen en samen eten centraal staan. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd!

Start/inloop: 14.15 uur. Afsluiting: 18.00-19.00 uur. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden (een vrijwillige bijdrage is altijd welkom).

Je kunt je t/m maandag 12 september opgeven bij Monique van de Wardt (tel: 06-25 55 47 09, mail: wardt1980@kpnmail.nl) of bij Janine van Laar (tel: 06 - 57 30 81 28, mail: janinevlaar@gmail.com).

Pastoraat

Huwelijksjubileum

... hopen op 15 augustus a.s. 25 jaar te zijn getrouwd. We feliciteren hen van harte met dit jubileum en wensen hen samen met hun kinderen Gods zegen voor de toekomst toe.

Zieken

...

We denken ook aan hen die thuis ziek zijn, soms al langere tijd. En aan hen die onderzoeken of behandelingen ondergaan of op een behandeling wachten.

Bedankt

Dankjulliewel.... voor al jullie Gebeden, kaarten, bloemen, bezoeken enz. tijdens mijn erg lange verblijf in het Vrijthof in Tiel. Sinds 1 juli ben ik weer thuis. Het heeft mij erg goed gedaan te weten dat zovelen aan mij dachten. Nogmaals heel hartelijk dank,

Overleden

Op dinsdag 5 juli jl. overleed op de leeftijd van 95 jaar. Marie is geboren op 3 augustus 1926 in Dodewaard. De laatste twee jaar woonde ze in de Appelenburg, daarvoor aan de Margrietlaan in Dodewaard. Ze is getrouwd geweest met ... Op maandag 11 juli vond de uitvaart plaats. We bidden om Gods troost en nabijheid voor de kinderen, kleinkinderen en verdere familie.

Overleden

Op donderdag 21 juli jl. overleed op de leeftijd van 76 jaar echtgenote van Woutje is geboren op 17 juli 1946 in Dodewaard. De afscheidsdienst en uitvaart hebben plaatsgevonden op woensdag 27 juli. We bidden om Gods troost en nabijheid voor ..., de kinderen en kleinkinderen en verdere familie.

Jarigen

We vermelden de gemeenteleden die in de komende tijd 80 jaar of ouder hopen te worden.

We feliciteren hen van harte met hun verjaardag en bidden hen Gods zegen toe in het nieuwe levensjaar.

....

Vakantie predikant

Van vrijdag 5 augustus tot en met zondag 28 augustus a.s. hoop ik als predikant vakantie te hebben. Indien nodig kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba.

Keitjes wordt Schatzoekers

Er komen veranderingen aan voor Keitjes (kinderclub voor 4-8 jaar). Al jaren hebben we moeite om op woensdagmiddag genoeg vrijwilligers / leiding te vinden voor deze club. Nu gaat het echt niet meer op de huidige manier. We hebben daarom gezocht naar een nieuwe vorm: minder frequent en in het weekend om zo makkelijker aan vrijwilligers te komen. We vinden het ook heel leuk om niet alleen voor jonge kinderen iets aan te bieden maar wat breder, zodat (groot)ouders, broers, zussen, ooms, tantes, oppas, buurmeisje ook mee kunnen komen en er gezamenlijk gezocht wordt naar 'De schat in een Bijbelverhaal'. En ook om de drempel naar de Oude Pastorie lager te maken omdat we moeilijker in de basisschool terecht kunnen. Meer informatie over hoe en wat volgt later.

We gaan de naam van de club veranderen in De Schatzoekers.

Nieuwe start, nieuwe naam, nieuwe opzet.

Data:

- Zondag 30 oktober van 15:30 – 17:00 uur, thema: 'Op avontuur met Paulus: Schipbreuk'
- Zaterdag 28 januari 2023 10:30—12:00 uur, thema: 'Op bouwavontuur bij de Toren van Babel'

Help jij / helpt u iets moois van de Schatzoekers te maken?

- Ik zoek TIENERS om samen een team te vormen en met elkaar activiteiten, spelletjes, knutsels, liedjes bij het thema te bedenken en uit te werken voor de Schatzoekers. Wil je me helpen uitdenken en organiseren? Graag, stuur me een berichtje: 06 42455636 of via Insta schatzoekers.dodewaard. Ook als je niet elke keer kan, maar wel af en toe, vind ik het leuk als je helpt!
- Verder zoek ik een opblaasbare rubberboot voor kinderen met peddels. Mag een beetje lek zijn want we gaan niet echt varen. Zwembandjes, reddingsvesten. Dit alles eenmalig om te lenen.

Colofon

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1,
6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411
of 06 - 83196490 bij voorkeur 's middags.
Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan,
Matensestraat 68, 6669 CJ
Dodewaard, tel.: 0488 - 410551
06-28442800
scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg
197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
jacobdevree@gmail.com

Kerktaxi
Willem van Hattum, tel. 412260

Website:
www.hervormddodewaard.nl

Vereenigingsgebouw 'Oude Pastorie',
Waalbandijk 59. Tel.: 412260
Beheerder: Dhr. W. van Hattum.
beheerder-oudepastorie@hervormddode-
waard.nl

Diaconie
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente
Hien en Dodewaard,
p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard
diaconie@hervormddodewaard.nl

Zending
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100

College van Kerkrentmeesters
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en
Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten
kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl

Kerkblad rekeningnummer:
NL64RABO0373722346 t.n.v.
Fonds kerkbode.

Nr. 15 verschijnt op 19 augustus.
Inleveren kopij: uiterlijk 15 augustus bij
kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 16 komt uit op 9 september.

- Als u een kompas of verrekijker hebt liggen en deze nooit meer gebruikt en eigenlijk weg zou willen doen, dan zou ik die graag gebruiken bij iedere Schatzoekersmiddag / -ochtend.
- Ook zoek ik een anker. Liefst één die op te tillen en te verplaatsen is. Als u er één ongebruikt hebt liggen, gebruik ik hem graag. Als u er één kan maken, hou ik me ook aanbevolen. Die komt ook elke Schatzoekersbijeenkomst van pas.
- Ik zoek mensen (alle leeftijden) die met regelmaat bidden voor de kinderen van heel Dodewaard.

Als je nu denkt: 'wat is ze allemaal van plan?!', kom dan gerust DV 30 oktober en 28 januari meedoen, of meld je aan om te helpen. Ik vind het belangrijk om voor de kinderen en gezinnen in Dodewaard iets te (blijven) delen over de Bijbel en de liefde van God.

Annemarie Bil (06 42455636 / keitjes.dodewaard@gmail.com / Insta of FB: schatzoekers.dodewaard

Agenda

Zomerwedstrijd grootste doopvont



ZOEK HET GROOTSTE DOOPVONT OP IN EEN KERK
GA ERNAAST STAAN EN MAAK EEN FOTO

STUUR FOTO VOOR 31 AUGUSTUS OP
NAAR DE DOMINEE

UITSLAG WORDT BEKEND
OP ZONDAGMORGEN 4 SEPTEMBER

Zondag 31 juli 2022

10.00: Ds. M.H. Bil.

Oppas

Koffiedrinken na de dienst

18.30: Ds. D. Meijvogel,
Harderwijk

Woensdag 3 augustus

19.00: Uur van gebed

Zondag 7 augustus 2022

10.00: Ds. J.W. Wind, Damwoude

Oppas

Koffiedrinken na de dienst

18.30: Ds. J.H. de Vree, Achterberg

Woensdag 10 augustus

19.00: Uur van gebed

Zondag 14 augustus 2022

10.00: Ds. S. de Kam, Maurik

Oppas

Koffiedrinken na de dienst

18.30: H. Overdijk, Ommeren

Woensdag 17 augustus

19.00: Uur van gebed