

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard



Jaargang 72

nr. 13

15 juli 2022

Gelovig omgaan met de Bijbel

Hoe lees je de Bijbel? Ben jij het die leest, onderzoekt, iets van de tekst vindt? Of is het God die spreekt en iets van jou vindt? Deze vraag stond centraal in de ontmoetingsdienst op zondagavond 10 juli. Luther geeft ons 3 regels om gelovig met de Bijbel om te gaan. Deze regels ontleent hij aan Psalm 119. Dit is wat Luther ons aanreikt:

1. *Gebed*

‘In de eerste plaats moet je weten, dat de Heilige Schrift een boek is, dat de wijsheid van alle andere boeken tot dwaasheid maakt, omdat geen ander boek over het eeuwige leven onderwijst dan alleen de Bijbel. Daarom zul je je eigen mening en verstand spoedig moeten opgeven. [...] Maar kniel in je binnenkamer en bid met gepaste nederigheid en ernst tot God, dat Hij je door zijn lieve Zoon zijn Heilige Geest, die je zal verlichten, leiden en verstand zal geven. Zoals je ziet, dat David in de genoemde psalm (119) steeds bidt: ‘Leer mij, Heer, leid mij, toon mij’ en nog veel meer van zulke woorden. Hoewel hij de tekst van Mozes en andere boeken heel goed kende, ze ook dagelijks hoorde en las, toch wil hij de ware Meester van de Schrift erbij hebben om te voorkomen dat hij zich er met zijn eigen verstand in stort en zichzelf meester van de Schrift maakt.’

2. *Meditatie*

‘In de tweede plaats moet je mediteren, dat wil zeggen niet alleen met je hart, maar ook met je mond de woorden van het boek letterlijk telkens maar weer herhalen, lezen en nog weer eens lezen, en intussen ijverig opletten en overwegen wat de Heilige Geest ermee te zeggen heeft. Pas ervoor op, dat je het niet moe wordt, of dat je denkt, dat je het met tweemaal lezen wel genoeg gelezen, gehoord, gezegd hebt en dan meent dat je alles helemaal begrijpt. Want daar groeit nooit een goede geleerde uit. Ze zijn als het onrijpe fruit, dat afvalt voordat het nog maar half rijp is. Daarom moet je op de psalm letten (119), hoe David noemt dat hij wil spreken, dichten, zeggen, zingen, horen, lezen, dag en nacht en altijd maar door, maar niets anders dan Gods Woord en zijn geboden. Want God wil je zijn Geest niet geven zonder het uiterlijke woord. Richt je daarnaar. Want Hij heeft niet voor niets bevolen, om uiterlijk te schrijven, prediken, lezen, horen, zingen, spreken, enzovoort.’

3. *Aanvechting*

‘In de derde plaats is er de aanvechting. Zij vormt de toetssteen, die je niet alleen leert om te weten en te verstaan, maar ook om te ervaren, hoe waar en goed, hoe zoet, hoe lieflijk, hoe machtig en troostrijk het Woord

Bij de diensten

van God is: wijsheid boven alle wijsheid. En daarom zie je, hoe David in de genoemde psalm (119) zo vaak over alle mogelijke vijanden, boosaardige vorsten of tirannen klaagt, over valse geesten en scheuringen, die hij moest lijden, daarom, dat hij mediteert, dat wil zeggen met Gods Woord op alle mogelijke manieren omgaan zoals gezegd. Want zodra het Woord door jou opengedaan wordt, zal de duivel je weten te vinden. Hij zal u tot een echte geleerde maken en je door zijn aanvechting leren om het Woord te zoeken en lief te hebben.’

Zondagmorgen 17 juli – Heilige Doop

In deze dienst hopen ... te worden gedoopt. In de dienst horen we over het geloof van de ouders van Mozes (Exodus 2: 1-10 en Hebr. 11: 23). Over geloven tegen de trend van de tijd in en hoe vormend dat is voor je kind.

Zondagavond 24 juli – startdienst VBW

Als start van de VakantieBijbelWeek (VBW) is er een dienst in de tent, bedoeld als inspiratie en bemoediging voor iedereen die betrokken is bij de VBW. En dat is hopelijk iedereen: of je nu vrijwilliger, deelnemer of bidder bent. Het thema van de VBW is ‘Alles andersom’. We horen in de dienst wat Jezus zegt over ‘andersom’ naar aanleiding van het mosterdzaadje (Mattheus 13: 31-32). De VBW-band zorgt voor de muzikale begeleiding.

Collecte 24 juli voor de Vakantiebijbelweek

In de week van 25 t/m 29 juli wordt weer de Vakantiebijbelweek georganiseerd.

De collecte van de Diaconie op 24 juli is bestemd voor dit belangrijke werk in onze gemeente.

Zieken

....

We denken ook aan hen die thuis ziek zijn, soms al langere tijd. En aan hen die onderzoeken of behandelingen ondergaan of op een behandeling wachten.

Kerkenraad

Bezinning in kerkenraad

Begin dit jaar heeft de kerkenraad gekozen voor een vergaderstructuur waarin meer tijd en ruimte is voor bezinning. We zijn immers niet geroepen om slechts zakelijke bestuurders maar vooral geestelijke leiders te zijn. De ene maand is er een reguliere vergadering voor de dagelijkse gang van zaken in de gemeente. De andere maand bezinnen we ons op een thema dat we belangrijk vinden voor het geestelijk welzijn van onze gemeente. In de afgelopen maanden hebben we drie thema's besproken. Hieronder een kort verslag per thema, zodat u en jullie weten waar we ons mee bezig hebben gehouden.

Begraven en cremeren

Dit thema is gekozen omdat we vanuit het pastoraat regelmatig vragen krijgen hierover. Na het delen van onze persoonlijke ervaringen rondom dit thema, hebben we aan de hand van Bijbelteksten gesproken over de diverse argumenten die een rol spelen bij de keuze voor begraven of cremeren. Ook praktische argumenten hebben we gewogen. We kwamen tot de conclusie dat we op grond van de Schrift groot voorstander van begraven willen zijn en deze overtuiging beter uit de verf willen laten komen. Daarom is onlangs de brochure 'goed voorbereid op je sterven en daarna' als bijlage bij het Kerkblad verspreid. De brochure staat ook op de website. Ook met behulp van pastoraat en eventuele diaconale hulp willen we de keuze voor begraven stimuleren. Tegelijkertijd hebben we geconcludeerd dat we de mogelijkheid niet aan ons voorbij willen laten gaan om in een dienst, voorafgaand aan een crematie, Gods Woord te laten klinken en mensen pastoraal nabij te zijn.

Man/vrouw in het ambt

Dit thema is gekozen omdat hierover vragen werden gesteld bij de gespreksavond over het ambt in november vorig jaar. In andere kerkverbanden zien we dat het thema tot veel onrust leidt. Vandaar dat het ons goed leek ons te bezinnen over de vraag wat onze overtuiging is en waarom. Na het delen van onze persoonlijke ervaring en visie op dit thema, hebben we onszelf eerlijk de vraag gesteld welke factoren een rol spelen bij het geven van ruimte aan vrouwelijke ambtsdragers. We kwamen tot de conclusie dat de Bijbelse visie hierin vaak niet voorop staat, maar dat we ons dan eerder laten leiden door de vacature nood in de kerkenraad, de mate waarin mannen en vrouwen zich nu inzetten in de gemeente, de kerkelijke praktijk elders en de dominante visie in de samenleving over de rolverdeling man/vrouw en genderkwesties. Vandaar dat we besloten ons eerst te bezinnen over laatstgenoemd onderwerp en op een later moment de bezinning over man/vrouw in het ambt te vervolgen.

Bijbelse visie op man/vrouw

Nadat we eerst onze ervaringen met typische mannelijke en vrouwelijke eigenschappen in onze omgeving hebben gedeeld, hebben we gesproken over Gods scheppingsideaal met betrekking tot de man-vrouw verhouding (gelijkwaardig, maar niet gelijk) en het huwelijk. Tegelijk hebben we geconcludeerd dat er na de zondeval meer te zeggen is vanuit de Bijbel. God is in Christus ook bewogen met mensen die lijden aan hun man- of vrouwzijn. En het geloof in Jezus als Verlosser is uiteindelijk meer bepalend dan man of vrouw zijn. We spraken door over enkele zinnen uit het huwelijksformulier dat in de gemeente wordt gebruikt. En we kwamen tot de conclusie dat het goed is om in deze tijd van genderideologie ('je bent hoe je je voelt', dat is om te vieren en moet door iedereen worden geaccepteerd) extra aandacht te geven aan de Bijbelse visie. Behalve in persoonlijk contact met gemeenteleden vinden we het belangrijk dat in prediking en catechese aandacht is voor het onderwerp. Daarbij willen we Gods ideaal hooghouden en tegelijkertijd oog hebben voor de menselijke gebrokenheid.

Als u vragen heeft over dit verslagje of anderszins wilt reageren, dan horen we het graag. We hopen en bidden dat de bezinning mag bijdragen aan het geestelijk welzijn van de gemeente en daarmee aan de eer van onze God.

Diaconie

Collecten en giften diaconie juni 2022

In juni zijn de volgende giften en collecten door de Diaconie ontvangen:

- Collecte 5 en 6 juni t.b.v. buitenlands diaconaat voor de actie ‘Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika’:
€ 256,80
 - Collecte 12 juni voor de lijdende kerk t.b.v. wederopbouw van kerken in Nigeria:
€ 246,90
 - Collecte 19 juni Avondmaal en Diaconie voor stichting De Hoop:
€ 281,40
 - Collecte 26 juni voor Mercy Air, de organisatie die hulp brengt op afgelegen plaatsen in Zuid-Afrika en waar de familie Dirksen in hun vakantie een bijdrage aan gaat leveren :
€ 289,83.
- Dit bedrag zal door de Diaconie worden verdubbeld.

Alle gevers hartelijk dank

Zomermaaltijd voor 65+ -ers en alleenstaanden (herhaling)

Op vrijdag 29 juli 2022 wordt door de Diaconie een ‘zomer’-maaltijd georganiseerd voor ouderen (65+) en alleenstaanden in onze gemeente. De maaltijd wordt gehouden in de tent van de Vakantie Bijbelweek bij de Oude Pastorie, Waalbandijk 59 in Dodewaard. De inloop is vanaf 17.30 uur. Rond 18.00 uur hopen we met de maaltijd te beginnen.

Opgeven voor de maaltijd kan via mailadres Diaconie@Hervormddodewaard.nl of telefonisch bij Mike Schoen (0488-411166) of Gert Jan van Kalkeren (0488-411103). Graag opgeven vóór 22 juli 2022.

Mocht u geen mogelijkheid hebben om naar de Oude Pastorie te komen, dan kunt U dit aangeven wanneer u zich aanmeldt voor de maaltijd. Vervoer wordt dan zoveel mogelijk voor U geregeld.

Vrijwilligers gevraagd voor vervoer ‘zomer’-maaltijd (herhaling)

Op vrijdag, 29 juli 2022 wordt door de Diaconie een ‘zomer’-maaltijd georganiseerd voor ouderen (65+) en alleenstaanden in onze gemeente (Zie bovenstaand bericht.). Om het mogelijk te maken dat gemeenteleden die zelf geen vervoer hebben, deel te kunnen laten nemen aan de maaltijd, worden vrijwilligers gezocht voor het vervoer. Mocht u in de gelegenheid zijn dit te doen, dan kunt u zich hiervoor opgeven via mailadres Diaconie@Hervormddodewaard.nl of telefonisch bij Mike Schoen (0488-411166) of Gert Jan van Kalkeren (0488-411103). Mogelijk neemt u zelf deel aan de maaltijd en hebt u nog een plekje vrij in uw auto om iemand op te halen?

Zodra bekend is wie moeten worden opgehaald en wie zich voor het vervoer hebben opgegeven, zal door de Diaconie een planning worden gemaakt.

Kerkrentmeesters

Giften

In de achterliggende periode hebben we de volgende giften contant ontvangen:

Via Ds. M.H. Bil: 2x €20,--

Via dhr. G.J. Bosch: 1x €20,--

Via ouderling H. de Haan: 2x €50,--

Via Ds. J. de Vree: 1x €10,--, 1x €20,--, 1x €30,--, 2x €50,-- en 1x €50,-- t.b.v. onderhoud gebouwen

Hartelijk dank hiervoor

Verjaardagsfonds

De verjaardagszakjes van Juni hebben in de zakjes € 373,70 opgebracht.

Via de bank is er € 13,50 overgemaakt.

Onze hartelijke dank hiervoor

Open Doors

Wat is het Open Doors Bezoekerscentrum en hoeveel tijd kost een bezoek?

Het bezoekerscentrum biedt ruimte aan bijzondere verhalen en unieke beelden uit de geschiedenis van Open Doors en de vervolgde kerk. Je bezoek begint met ontvangst met koffie/thee en daarna start er een film. Na deze film kun je zelf rustig rondkijken in het bezoekerscentrum. Het totale bezoek duurt ongeveer twee uur.

Het Open Doors Bezoekerscentrum is goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Huisdieren zijn niet toegestaan.

Reguliere openingstijden

Het bezoekerscentrum is woensdag, donderdag en vrijdag geopend. Eén keer per maand is het ook mogelijk om op zaterdag langs te komen. Je boekt je tickets vooraf. Je kunt bij het online boeken van je ticket een keuze maken uit vier rondes.

Maandag: gesloten

Dinsdag: gesloten

Woensdag: 09.45-15.45

Donderdag: 09.45-15.45

Vrijdag: 09.45-15.45

Zaterdag: elke laatste zaterdag van de maand van 09.45-15.45

Zondag: gesloten

Prijzen

Je bezoek aan het bezoekerscentrum is gratis. Wil je het Open Doors Bezoekerscentrum komen bezoeken? Reserveer dan via www.opendoors.nl jouw gratis ticket(s). Kies de gewenste bezoeksdatum, selecteer het aantal tickets in een tijdslot en vul jouw gegevens in. Er worden 4 rondleidingen per dag verzorgd. Aanvang: 10.00 uur, 10.45 uur en om 13.30 uur en 14.15 uur. De rondleiding en bezoek aan de expositie duurt anderhalf uur. Wil je eerst nog een kopje koffie/thee drinken? Dan willen we je vragen om minimaal 15 minuten vóór aanvang aanwezig te zijn. Kom je later dan de aanvangstijd binnen? Dan zul je moeten wachten op de eerstvolgende rondleiding.

Overgenomen van de website van Open Doors, door Marjo van Hal

Nieuw Zomergezinsboekje van de GZB, HGJB en IZB

Om gezinnen te helpen om ook in de vakantie elke dag samen tijd voor God te nemen, hebben de GZB, HGJB en IZB een zomergezinsboekje gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Mensen in de Bijbel die in aanraking komen met een andere cultuur spelen daarin de hoofdrol.

Het Zomergezinsboekje biedt een week lang elke dag een bijbelverhaal, een aantal liederen, iets om over door te praten, een aanmoediging om te bidden, een activiteit om samen te doen en een puzzel. Ook staan er in het boekje verhalen van anderen, bijvoorbeeld andere kinderen die hun verhaal delen.

> Bestel het boekje via HGJB.nl/Zomergezinsboekje

Reisleiders gezocht!

De HGJB zoekt reisleiders voor haar vakanties in augustus! De reisleiding zorgt voor een geweldige vakantie voor kinderen, tieners en jongeren. Ken jij jongeren die dit goed zouden kunnen?

We zoeken enthousiaste jongeren die het leuk vinden om samen met een team het programma van de vakantie in te vullen. Dit doen ze op een uitdagende, gevarieerde manier. Daarnaast weten ze hun aandacht goed te verdelen over de deelnemers. Tenslotte vinden we het belangrijk dat ze op een ontspannen manier het geloof kunnen doorgeven aan onze kinderen, tieners en jongeren.

> Meer informatie? Ga naar HGJB.nl/reisleiding

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411 of 06 - 83196490 bij voorkeur 's middags. Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551 06-28442800
scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:

Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
jacobdevree@gmail.com

Kerktaxi

Willem van Hattum, tel. 412260

Website:

www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw 'Oude Pastorie',

Waalbandijk 59. Tel.: 412260

Beheerder: Dhr. W. van Hattum.

beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl

Diaconie

Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175

t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente

Hien en Dodewaard,

p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard

diaconie@hervormddodewaard.nl

Banknr.: NL69 RABO 0314 208100

t.n.v. Hervormde Gemeente inz.

Zendingscommissie H. en D.

College van Kerkrentmeesters

Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57

Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73

t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en

Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten

kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl

Kerkblad rekeningnummer:

NL64RABO0373722346 t.n.v.

Fonds kerkbode.

Nr. 14 verschijnt op 29 juli. (3 wkn nr.)

Inleveren kopij: uiterlijk 25 juli bij

kopij@hervormddodewaard.nl

Nr. 15 komt uit op 19 augustus

Agenda

Zondag 17 juli 2022

10.00: Ds. M.H. Bil.
Bediening Heilige Doop
Oppas
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Ds. W.G. Teeuwissen,
Veenendaal

Zondag 24 juli 2022

10.00: Dhr. A. van Laar,
Oosterbeek
Oppas
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Ds. M.H. Bil.
Dienst in de tent.

Woensdag 20 juli

19.00: Uur van gebed

Woensdag 27 juli

19.00: Uur van gebed



Gebed voor het jeugdwerk | HGJB

HGJB vraagt om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

- Dank voor alle inzet en betrokkenheid van vrijwilligers in het afgelopen seizoen. Bid dat de zomervakantie voor hen een tijd van rust mag zijn.
- Dank voor alle kinderen, tieners en jongeren die aan de gemeente zijn toevertrouwd. Bid dat zij mogen ervaren dat er een gemeente om hen heen staat die zich verantwoordelijk voor hen voelt.
- Bid om wijsheid bij alle voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. In deze tijd evalueren jeugdleden het afgelopen seizoen en bereiden zich voor op activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren.
- Bid voor alle voorbereidingen voor het Vakantie Bijbel Werk dat deze zomer gaat draaien. Bid dat er voldoende vrijwilligers gevonden worden en dat veel kinderen geraakt mogen worden door het geloof.