

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard



De voetwassing (Sieger Köder, 1925-2015)

Jaargang 72
nr. 8
15 april 2022

Je laten dienen door Jezus

‘Toen dan de maaltijd plaatsvond [...] stond Jezus [...] op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had.

(Johannes 13: 2-5)

Johannes is het nooit vergeten. Elk detail staat in zijn geheugen gegrift. Over wat er bij die laatste maaltijd met Jezus en de leerlingen gebeurde. Er was geen heidense slaaf aanwezig, die voorafgaand aan de maaltijd hun vuile voeten waste. Ze hadden thuis dan wel een bad genomen, maar hun voeten waren onderweg naar de maaltijd toch weer vies geworden. Bij afwezigheid van een heidense slaaf, waren ze maar met vuile voeten aan tafel gegaan. En toen stond Jezus, hun Meester, op. Hij trok Zijn bovenkleed uit, sloeg een linnen doek om Zijn middel, goot water in de waskom en begon alle voeten te wassen.

Dit was ongehoord. Dit deed geen enkele Meester in die tijd. En dat nu hun Meester het wel deed... Het is toch de wereld op z'n kop. Zij moeten toch Jezus dienen, en niet Jezus hen. Dat Jezus, de Zoon van de Allerhoogste, met een slavenschort knielend op de grond zit... Dat is ongehoord. Als één van hen zelf het niet wil doen, dan maar niemand. Dan maar met vuile voeten blijven zitten. Een beetje wegmoffelen onder de tafel dan maar. Maar Jezus mag het in ieder geval niet doen. Nooit niet.

Petrus zegt het openlijk tegen Jezus. Maar Jezus is heel resoluut: Als je het niet laat gebeuren, hoor je niet bij Mij. Want dit is een illustratie van wie Jezus is en waarvoor Hij is gekomen. Jezus heeft Zijn glorie afgelegd, het zondige, gebroken menselijke leven aanvaard en zich voorover gebogen, stervend aan het kruis. Alleen zo worden onze zonden afgewassen, onze wonden geneeld. Alleen zo kunnen we bij Jezus horen.

Bij de diensten

Zie je Jezus voor je? Knielend op de grond voor jou, klaar om je zonden af te wassen, je wonden te helen? De Duitse katholieke priester en kunstenaar Sieger Köder heeft het tafereel prachtig geschilderd. Petrus laat het gebeuren dat Jezus zijn voeten wast. Hij maakte eerst met zijn linkerhand een afwerend gebaar, maar laat het nu toch toe. Met zijn rechterhand omhelst Petrus Jezus. Zijn linkerhand trekt hij langzaam terug. Het ontzag en de verwondering blijven: Jezus voor mij op de knieën? Het kan eigenlijk niet waar zijn. Het is schokkend dat het nodig is dat Jezus zich zo vernedert. Maar met minder kan het niet, want dan blijf ik met vuile voeten zitten. Daarom ben ik er maar wat blij mee. Met deze Jezus, knielend, lijdend en stervend, zich gevend in brood en wijn. Daarom laat ik het gebeuren bij de avondmaalsviering op Goede Vrijdag. Ik kan en wil niet aan Hem voorbijgaan, nu Hij zo tot mij komt. Ik laat me dienen door Jezus.

Ds. Martin (M.H.) Bil

Goede Vrijdag – vrijdag 15 april

In de dienst op Goede Vrijdag horen we over het sterven van Jezus aan het kruis en de zegen daarvan voor ons (Johannes 19: 17-30). We vieren ook het Heilig Avondmaal. Dit kunnen we weer doen op de vertrouwde manier: zittend in de kring. De stoelen zullen weer dichterbij elkaar zijn. De 1e tafel is bedoeld voor mensen die nog wat meer ruimte willen houden. Als u niet naar de kerk kunt of durft te komen, kunt u het Avondmaal thuis meevieren. Vanuit de kerk zal daar aandacht aan worden besteed. Als u alleen thuis bent, kan het waardevol zijn om iemand uit te nodigen bij u thuis. We zien uit naar een gezegende dienst!

Pasen – zondag 17 en maandag 18 april

Er is veel angst in de wereld vandaag. In landen als Oekraïne, maar wellicht ook bij ons. Wat nu als het dichterbij komt... Voor de leerlingen van Jezus begint Pasen ook met angst. Ze zijn ondergedoken in een huis en hebben de deuren hermetisch afgesloten. Dan komt Jezus binnen en zegt: Vrede voor jullie! Wat Jezus met al onze angst kan doen... Daarover gaat het op Paasmorgen in de kerkdienst. We lezen Johannes 20: 1-10 en 19-23. Orgel en muziekgroep zorgen voor de muzikale begeleiding.

1e Paasdag 's avonds om 18.30 uur is er ook een kerkdienst. Ook op 2e Paasdag om 10.00 uur, dan met medewerking van het Hervormd Kerkkoor.



Na de kerkdienst op 2e Paasdag is er een brunch en zijn er voor de kinderen en jongeren spelen. Iedereen uit het dorp is hiervoor uitgenodigd. De brunch begint om 11.30 uur. Om 12.30 uur beginnen de spelen. Jonge kinderen kunnen paaseieren zoeken. Voor oudere kinderen is er Het Jachtseizoen. Om 14.00 uur is alles afgelopen. We hopen dat u/jij erbij bent! Nodig gerust ook anderen uit en kom samen. Als u wilt worden opgehaald en thuisgebracht, kan dat worden geregeld. Geef het dan even door als u zich opgeeft. Om een beetje te kunnen inschatten hoeveel eten en drinken er moet worden gekocht, is opgeven wel handig. Dat kan per e-mail (pasen@hervormddodewaard.nl) of telefonisch bij Arianne Vreeken (06-33836422) of Edith Roelofsen (0488-411929). Maar ook zonder opgave is iedereen welkom!

Collecte Diaconie Goede Vrijdag en Pasen

Kansen voor jongeren in achterstandswijk in Beiroet

In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, zijn de problemen niet te overzien. Gebrek aan goed onderwijs, werkloosheid, armoede en geweld ontnemen jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk perspectief op een betere toekomst. Jongeren-centrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede thuis: Ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er terecht voor een partijtje tafeltennis of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.

Bij de diensten

Zondagavond 24 april – ontmoetingsdienst ‘gelovend de dag door’

In het kader van de serie ‘dagelijks leven met God’ is dit keer het thema: ‘Gelovend de dag door’. Hoe leef je overdag met God? In je werk, studie, thuis, gezin? Zijn er momenten dat je je even bewust bent van God? Heb je die nodig, hoe maak/krijg je die? In de ontmoetingsdiensten zoeken we aan de hand van Bijbelgedeelten naar antwoorden. De VBW-band zorgt voor de muzikale bijdrage.

Collecte Diaconie 24 april voor het plaatselijk jeugdwerk

Binnen onze gemeente worden voor verschillende leeftijdsgroepen diverse activiteiten georganiseerd. Er worden verhalen uit de Bijbel verteld en er wordt (in de oudere groepen) met elkaar van gedachten gewisselend over gedeeltes uit de Bijbel. Naast deze onderwerpen is er ook tijd voor ontspanning. Om deze activiteiten te ondersteunen is de collecte van de Diaconie bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk. Van de opbrengst worden o.a. spullen voor knutselen aangeschaft en spel- en speelmaterialen. Door uw bijdrage zorgt u ervoor dat dit belangrijke werk in onze gemeente kan doorgaan.

Gedoopt

Op zondagmorgen 3 april zijn ... gedoopt. De volgende woorden van God kregen ze mee:

...: *“Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.”*

(1 Johannes 4: 10)

...: *“Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.”*

(1 Johannes 4: 19)



Zieken

....

We denken ook aan hen die thuis ziek zijn, soms al langere tijd. En aan hen die onderzoeken of behandelingen ondergaan of op een behandeling wachten.

Verhuisd

... We hopen dat ze zich thuis mag gaan voelen in haar nieuwe woonomgeving en bidden of ze mag ervaren dat God ook daar met haar is.

Huwelijksjubilea

...

We feliciteren alle echtparen van harte met dit jubileum en wensen hen samen met hun geliefden Gods zegen voor de toekomst toe.

Vakantie

Van maandag 2 mei tot en met zondag 8 mei a.s. hoop ik als predikant vakantie te hebben. Indien nodig kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba.

Kerkenraad

Collecten en giften Diaconie maart 2022

- Collecte 6 mrt: Voorjaarszendingscollecte GZB voor kerk in Nepal € 373,80
- Collecte 9 maart Biddag: voor Christelijk Noodhulpcluster voor Oekraïne € 593,50
- Collecte 20 maart: Veilig koken en meer inkomen voor vrouwen in Bangladesh € 373,80
- Overige collecten mrt. voor algemene doeleinden Diaconie: € 450,00
- Giften via de bank voor noodhulp Oekraïne: 1x € 20,00; 1x € 35,00; 2x € 50,00; 2x € 100,00.

Gift voor zending april

Via ouderling Frans Winkel werd een gift voor de zending ontvangen van € 20,00.

Alle gevers hartelijk dank

College van Kerkrentmeesters

Giften

In de achterliggende periode hebben we de volgende giften contant ontvangen:

Via Ds. M.H. Bil: 2x €20,-- en 1x €70,--

Via Ds. M.H. Bil t.b.v. het orgelfonds: 1x €500,--

Via Ds. J.H. de Vree: 1x €70,-- en 1x €185,--

Peuter – (groot)oudersspeelochtend ‘Kom je spelen?’

D.V. Vrijdagochtend 22 april en donderdag 19 mei zijn er weer Peuter-speelochtenden in de Oude Pastorie. Alle kinderen tussen 0 en 4 jaar zijn van harte welkom met hun (groot)ouders /verzorgers. Als oudere kinderen vrij zijn van school mogen ze natuurlijk ook meekomen.

Wanneer: Vrijdagochtend 22 april en donderdagochtend 19 mei

Het is tussen 9:30 en 11:30 vrij in- en uitlopen. Ook als je nog nooit bent geweest: van harte welkom! Omdat er vraag naar was, is er ook een peuter-speelochtend op de donderdag gepland.

We zorgen voor genoeg speelgoed, koffie en thee en iets lekkers. Leuk om elkaar te spreken en gezellig om onze kinderen samen te laten spelen!

Graag voor de catering aanmelden voor donderdag 20 april (respectievelijk voor 18 mei als je 19 mei wil komen) bij Annemarie Bil : 06 42455636 / annemariebil@gmail.com (Ook als je nu niet kunt, maar een andere keer wel wil of op een andere dag, stuur gerust een berichtje.)

Van het Kerkkoor

In deze stille week willen wij toch een geluidje laten horen.

Sinds een paar weken zijn we weer aan het zingen.

Met een klein clubje, maar wel uit volle borst.

We repeteren sinds vorige week in de consistorie van de kerk.

Tweede Paasdag hopen we mee te zingen.

Wij hopen dat u en jullie naar de kerk komen om ook mee te zingen.

Wij wensen iedereen Fijne Paasdagen.

Namens het Kerkkoor,
Ria Bouwmeester

Nieuws van buiten

Vader Zoon Survival 2022 | Gaan jullie de uitdaging aan?

Drie dagen lang survivallen om er samen sterker uit te komen. Ook dit jaar organiseren de HGJB en Outback Explorers weer de Vader Zoon Survival in de Belgische Ardennen. Gaan jullie als vader en zoon de uitdaging aan?

Van 5-7 mei staat er een actief programma voor jullie klaar. Van een goed gesprek tot een bivak bouwen en van klimmen in het bos tot samen een potje koken.

> Is dit iets voor jullie? Kijk voor meer informatie op [HGJB.nl/VZsurvival](https://hgjb.nl/VZsurvival)

Denk mee met het nieuwe beleidsplan van de HGJB!

De HGJB is bezig een nieuw beleidsplan op te stellen voor de komende jaren. Welke thema's vragen extra doordenking en aandacht in de huidige tijd? Dit wordt besproken op de achterbanmeeting van de HGJB.

Tijdens een ontmoeting met ledenraadsleden, HGJB-collega's en mensen uit de lokale gemeenten wordt er nagedacht of de HGJB de juiste beleidsthema's op het spoor is. Op deze avond inventariseert de HGJB welke beleidsthema's er in lokale gemeenten spelen en welke vragen en behoeften er in het land zijn.

> De ontmoeting vindt plaats op 19 april. Er is beperkte capaciteit beschikbaar, dus meld je snel aan als je mee wilt denken met de beleidsthema's via [HGJB.nl/meedenken](https://hgjb.nl/meedenken)

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

- Dank voor alle jongeren die zich inzetten om hulp te bieden aan de opvang van mensen die op de vlucht zijn voor dreiging en oorlogsgeweld.
- Bid dat kinderen, tieners en jongeren in deze wereld waarin zo veel gebrokenheid ervaren wordt, hoop en moed ervaren in het kruis en de opstanding van onze Heere Jezus Christus.
- Dank voor de inzet van alle vrijwilligers in het jeugdwerk. Ook dit seizoen werd er veel gevraagd van de flexibiliteit en doorzettingsvermogen van jeugdleiders. Bid voor hen in het bijzonder voor rust en ontspanning.
- Bid voor het werk van de HGJB. Gelukkig kunnen veel activiteiten weer opgepakt worden. Bid voor jeugdwerkers en vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Bid voor jongeren dat zij hierdoor mogen groeien in geloof, hoop en liefde.

Nieuw cadeauboek; Belijden is doen!

Onder de titel 'Belijden is doen' komt de HGJB met een nieuw cadeauboek voor jongeren (en ouderen) die belijdenis hebben gedaan. Het is een verzameling van artikelen die eerder geplaatst zijn in de voormalige HGJB-jongerenbladen TijdSchrift en Cruciaal. .

> Te bestellen via HGJB.kameel.nl

Vacatures bij de HGJB

Wil jij je inzetten voor kinderen, tieners, jongeren en hun gemeenten? Wil jij bijdragen aan de missie en visie van de HGJB? Kom ons team versterken!

> Bekijk onze vacatures op HGJB.nl/vacatures

Werk maken van je inspiratie

"Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van", dit is geregeld de openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding Theologie & Levensbeschouwing.

Werk maken van je inspiratie; dat is wat je doet aan onze opleidingen aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle. Wij leiden -in deeltijd en voltijd- mensen op bachelor en masterniveau op voor verschillende beroepen: Godsdienst Pastoraal werker; leraar godsdienst en levensbeschouwing eerste- en tweede graad; en geestelijke verzorger. Onze opleidingen bieden, naast een gedegen beroepsopleiding, vooral ruimte aan de ontwikkeling van de persoonlijke gelovige/levensbeschouwelijke identiteit met het oog op de beroepsuitoefening.
<https://www.windesheim.nl/>

Colofon

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411 of 06 - 83196490 bij voorkeur 's middags. Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551 06-28442800
scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:

Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
jacobdevree@gmail.com

Kerktaxi

Willem van Hattum, tel. 412260

Website:

www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw 'Oude Pastorie',

Waalbandijk 59. Tel.: 412260

Beheerder: Dhr. W. van Hattum.

beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl

Diaconie

Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175

t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente

Hien en Dodewaard,

p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard

diaconie@hervormddodewaard.nl

Zendingscommissie

Banknr.: NL69 RABO 0314 208100

College van Kerkrentmeesters

Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57

Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73

t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en

Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten

kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl

Kerkblad rekeningnummer:

NL64RABO0373722346 t.n.v.

Fonds kerkbode.

Nr. 9 verschijnt op 6 mei.

Inleveren kopij: uiterlijk 2 mei bij

kopij@hervormddodewaard.nl

Nr. 10 komt uit op 27 mei.

Vrijdag 15 april - Goede Vrijdag

19.30: Ds. M.H. Bil.
Viering Heilig Avondmaal.

Zaterdag 16 april

19.30: Stille week Vesper.

Zondag 17 april - 1^e Paasdag

10.00: Ds. M.H. Bil
m.m.v. Muziekgroep en orgel
Oppas
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Ds. J.B. van de Kamp,
Elden/Arnhem

Maandag 18 april - 2^e Paasdag

10.00: Dr. J. Hoek, Veenendaal
m.m.v. Hervormd Kerkkoor

Dinsdag 19 april

14.30: Ouderenkring
19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 20 april

19.00: Uur van gebed

Zondag 24 april 2022

10.00: Prop. B. van Dieren,
Amsterdam
Oppas
10.15: **Kinderdienst**
Koffiedrinken na de dienst
18.30: Ds. M.H. Bil.
Ontmoetingsdienst

Woensdag 27 april

19.00: Uur van gebed

Donderdag 28 april

19.30: VV "Bidt en Werkt"

Zondag 1 mei 2022

10.00: Ds. M.H. Bil
Oppas
Koffiedrinken na de dienst
18.30: K.F.W. Borsje, Vriezenveen

Dinsdag 3 mei

14.30: Ouderenkring
19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 4 mei

19.00: Uur van gebed