

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard



Jaargang 71 - nr. 23 - 3 december 2021

Vluchten of wachten

‘Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild. U zegt: Nee! Te paard zullen wij vluchten... [...] En daarom wacht de HEERE, opdat Hij u genadig zal zijn; [...] Welzalig zijn allen die Hem verwachten’ (Jesaja 30: 15-18)

Het is crisis in Israëel. Het leger van Assyrië ligt voor de deur. De koning en de leiders nemen vergaande maatregelen: ze bouwen extra muren en waterwegen in Jeruzalem en ze schakelen de hulp van Egypte in. Op zich is er niets mis om maatregelen te treffen en de hulp van anderen in te schakelen, maar Israëel doet het buiten God om. Naar God wordt niet gevraagd. Ze zoeken hun veiligheid bij de macht van farao en hun toevlucht in de schaduw van Egypte. Niet langer God, maar Egypte is hun enige houvast. Alleen met de hulp van Egypte krijgen ze de vijand eronder.

Niet vreemd dat God door middel van de profeet Jesaja heftig reageert. *‘Jullie zullen er wel van terugkomen. Wat jullie doen zal waardeloos blijken te zijn. Wat jullie beter kunnen doen is: stil worden, ophouden met al jullie fanatieke pogingen, je controledrang, je maakbaarheidsideeën. Keer terug tot Mij en ga op Mij vertrouwen, op wat Ik jullie kan brengen. Ga eens op Mij wachten.’* Israëel reageert daarop heel resoluut: nee! Ons niet gezien, wij vluchten liever. Liever vluchten dan wachten op God.

Vluchten is de makkelijkste weg in elke crisis. Als je vlucht, mijdt je de confrontatie. Je hoeft de ander niet onder ogen te komen. Jezelf ook niet. En ook God niet. Je hoeft geen antwoord te geven op vragen als: waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? wat zal God ervan zeggen? Je ontloopt je verantwoordelijkheid.

Wat is jouw vluchtgedrag in de crisis waarin je je bevindt? Je kunt vluchten in plezier, hard werken, seks, drank, andere middelen. Je kunt vluchten door heel veel contacten aan te gaan of juist alle contacten te vermijden. Je kunt vluchten in nieuws of nepnieuws. In ...

God zegt: Sta eens stil, kom tot inkeer, draai je om, kijk Mij eens in de ogen, verwacht het van Mij. Wacht op Mij.

Durf je los te laten, te stoppen met vluchten en te wachten op God?

Het wonder is: God wacht ook. Op jou. God wacht om je genadig te zijn. En om recht te zetten wat scheef is. God wacht ook. Moet Hij nog lang op je wachten?

Welzalig, diep gelukkig, ben je, als je wacht op God!

Ds. Martin (M.H.) Bil

Zondagmiddag 5 december – 2e advent

De geplande ontmoetingsdienst is vanwege de avondlockdown vervroegt naar 15.30 uur. De dienst is samen met de jongeren voorbereid. Het thema is 'cadeautjes op aarde, schatten in de hemel'. We horen vanuit 2 Korinthe 8 en 9 wat God zegt over het geven van geld.

Diaconiecollecte zondag 5 december voor Friedensstimme

Op zondag 5 december is de Diaconiecollecte bestemd voor Friedensstimme. De stichting Friedensstimme verzorgt al jaren de kerstgroetenactie die vanuit onze gemeente wordt gehouden voor christenen in de voormalige Sovjet-Unie. Van harte aanbevolen!

Zondagmorgen 12 december – 3e advent

Op de 3e adventszondag horen we hoe God de wereld binnenkomt: Via Maria, een heel gewoon meisje, dat zich in dienst stelt van God. We lezen Lukas 1: 26-38.

Diaconiecollecte voor de kerstpakkettenactie 2021 op zondag 12 december

Binnen de gemeente Neder-Betuwe wordt er ook dit jaar weer een kerstpakkettenactie georganiseerd. Verschillende kerken doen hieraan mee. Ook de Diaconie van onze gemeente zal weer meedoen met deze actie. De mensen die hiervoor in aanmerking komen, hebben een financieel lastige positie. De mensen die graag een kerstpakket ontvangen, hebben zich hiervoor aangemeld op uitnodiging van de Gemeente Neder-Betuwe. De ervaring leert dat dit initiatief bijzonder wordt gewaardeerd. De boodschappen voor de pakketten worden dit jaar weer allemaal ingekocht. Op zondag 12 december zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten van deze actie. Steun daarom de collecte, uw bijdrage is zeer welkom! Bij voorbaat hartelijk dank.



Zieken

.....

We denken ook aan hen die thuis ziek zijn, soms al langere tijd. En aan hen die onderzoeken of behandelingen ondergaan of op een behandeling wachten.

Jarigen

We vermelden de gemeenteleden die in de komende tijd 80 jaar of ouder hopen te worden. We feliciteren hen van harte met hun verjaardag en bidden hen Gods zegen toe in het nieuwe levensjaar.

Vacatures kerkenraad en benoemingen

Er zijn helaas door gemeenteleden geen namen ingediend voor de vacatures. Nu is vergeten om de uitnodiging tot het indienen van namen op zondag 21 november in de kerkdienst te noemen. Maar we hadden gehoopt dat de uitnodiging in het Kerkblad wel tot enkele reacties zouden leiden. De volgende keer hopen we weer van u te horen!

Op 30 november jl. heeft de kerkenraad in de verschillende vacatures benoemingen gedaan.

- Ouderling: G.J. (Gertjan) van Dorland, Hamsestraat 9b (4043 LE) Opheusden
- Ouderling-kerkrentmeester: W. (Terus) Meijering, Dalwagenseweg 79 (4043 MV) Opheusden
- Diaken: M. (Mike) Schoen, Bernhardlaan 4 (6669 AD) Dodewaard
- Kerkrentmeester: A.C. (Alexander) Wieringa, Brittanjesingel 60 (6671 AZ) Zetten

Broeder A.C. (Alexander) Wieringa is benoemd als kerkrentmeester. Voor een benoeming en bevestiging van een kerkrentmeester gelden dezelfde regels als voor (andere) ambtsdragers.

De benoemde broeders dienen uiterlijk vrijdag 10 december a.s. hun beslissing bekend te maken aan de scriba van de kerkenraad. Wij vragen uw voorbede voor de benoemde broeders. Laten we bidden of God in de vacatures wil voorzien en mensen geeft die zich samen met anderen willen inzetten om onze gemeente te leiden en bij Christus te bewaren.

Coronamaatregelen

Afgelopen zaterdag is er vanuit de overheid en het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) een dringend advies gekomen over de avonddiensten na 17:00 uur, dit n.a.v. de persconferentie van 26 november 2021.

Het moderamen heeft hierover overleg gehad en het volgende besloten:

- De avonddienst op 5 december is een ontmoetingsdienst en is samen met de jongeren voorbereid. Daarom wordt de avonddienst eenmalig vervroegd naar 15.30 uur. De avonddienst op 12 december kan uitsluitend digitaal worden gevolgd (dus geen bezoekers).
- Vanaf maandag 29-11-2021 worden alle bijeenkomsten na 17.00 uur zoveel mogelijk digitaal gehouden.

Deze week komt er zeer waarschijnlijk een update vanuit de PKN over de richtlijnen. Wanneer deze richtlijnen aanleiding geven om de maatregelen te herzien, laten wij u dat weten.

Helaas kan dat niet via het Kerkblad, omdat de richtlijnen vanuit de PKN hiervoor te laat komen.

Het doet ons pijn dat we weer een stap terug moeten doen in het samen gemeente zijn.

We hopen op uw en jullie medewerking en begrip.

College van Kerkrentmeesters

Giften

Via ouderling H.J. de Haan € 250,00 en € 50,00

Via Ds. J.H. de Vree € 80,00 en € 50,00

Via Ds. M.H. Bil € 50,00.

Verjaardagsfonds

De opbrengst van de verjaardagszakjes van oktober en november is € 393,20.

Per bank is er € 85,00 overgemaakt.

Onze hartelijke dank hiervoor

Alpha 2022!



We hopen in 2022 weer met Alpha te starten. Hieronder is beschreven hoe dit er normaal uit zou zien. Te zijner tijd kijken we wat de coronaregels zullen zijn en onder welke omstandigheden de Alpha kan worden gehouden.

Meer weten over het christelijk geloof? Kom naar de Alpha Ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim 24 miljoen mensen een Alpha.

Voor wie?

Alpha is voor iedereen! Heb je vragen over het leven of over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. Er is alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en ideeën te delen.

Waarom?

Op Alpha denk je samen na over verschillende inspirerende onderwerpen. Iedereen komt met zijn eigen vragen en ideeën. Je ontdekt altijd iets nieuws. Je ontmoet leuke, nieuwe mensen. En het is helemaal gratis!

Hoe werkt het?

Elke Alpha begint met een lekkere maaltijd. Hét moment om elkaar op een ontspannen manier goed te leren kennen. Na de maaltijd luister je naar een kort, inspirerend verhaal over een van de onderwerpen. Daarna is er alle ruimte om je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. Er zijn circa tien Alpha-bijeenkomsten. Elke bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Op Alpha bespreek je onder meer de volgende onderwerpen: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: Waarom en hoe? De Bijbel lezen: Waarom en hoe? Hoe zit het met de kerk? Welkom!

Zin in een nieuwe uitdaging? Je bent van harte welkom op Alpha. Wil je meedoen of gewoon een keertje vrijblijvend kennismaken? Eind januari 2022 hopen we weer met een cursus te beginnen.

Voor info en aanmelden: Neem contact op met Liesbeth Huiberts: 06 – 409 454 13 / 0488 – 441650 of via alphacursus@hervormddodewaard.nl

Zendingscommissie

We sparen voor Woord en Daad oude postzegels en oude pennen.

Doe je mee?

Onder de toren staat een doos waar je deze in kunt doen.

Steun aan kinderen in ontwikkelingslanden

In vorige Kerkbladen hebben we Patrice uit Burkina Faso en Eunice Alejandra uit Guatemala aan u voorgesteld.

Deze keer kunt u kennismaken met Mariam. Zij woont net als Patrice in Burkina Faso. Met haar vader, moeder, zusje en broertje woont Mariam in een klein huisje van leem/aarde.

Ze hebben geen water en geen elektriciteit. Ze moeten 50 minuten lopen om water te halen. Alle mensen in het dorp zijn arm. Haar vader is boer. Omdat het heel erg droog is en er heel weinig regen valt, is het moeilijk om een goede oogst te krijgen, zodat ze voldoende te eten hebben.

Mariam is een verlegen meisje.

Mariam zou niet naar school kunnen als ze geen geld van onze kerk zou krijgen. Daar zijn haar ouders te arm voor en de regering zorgt hier ook niet voor.

Als ze vrij is, helpt zij haar moeder met het huishouden.

De school is op 2 kilometer afstand van haar huis. Ze gaat daar op de fiets naartoe.

Mariam doet graag aan sport. Ze wil graag atlete worden.

Als u een gift wilt geven voor Mariam, kan dit worden overgemaakt op rekeningnummer NL52 Rabo 0314206175 van de Diaconie Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard onder vermelding van 'Mariam'.



Laten wij tezamen zorgen
dat de eenheid blijft bestaan
dat het Licht - de nacht van morgen -
met ons mee zal blijven gaan
dat wij samen elkaar steunen
in de boosheid van de tijd
samen schuilen, maar ook leunen
op die Rots van eeuwigheid

Laten wij een open deur zijn
voor de mensen om ons heen
laat ons putten uit Gods goudmijn
en ons hart niet zijn als steen
als wij samen blijven werken
en Gods woord ons richtsnoer is
mogen wij elkander sterken
wat hier is, is ongewis,

Laten wij toch respecteren
dat een ander anders kiest
in elkander investeren
opdat niemand kracht verliest
want al denken we zó anders
onze toegang, ons bewijs
maakt ons hier tot medestanders
reizend naar het Paradijs.

Naast elkaar Alie Holman



Kerstgroetactie

Colofon



Kerstgroetactie Friedensstimme

Het is even geleden, maar wij willen u/jou weer in staat stellen om zelf een Bijbelpakket of een Kalenderpakket te sturen naar Rusland of Oekraïne.

Zondag 5 december liggen op de stoelen voorin de kerk een aantal pakketten, met daarin een uitgebreide handleiding. Lees deze a.u.b. goed door!

Om te voorkomen, dat u/jij onterecht te veel betaalt, raden wij sterk af om naar het postkantoor te gaan om daar het pakketje te laten frankeren. De ervaring is, dat veel medewerkers van postagent-schappen niet precies weten wat de (nieuwe) regels zijn. De aanwijzingen voor het frankeren staan in de handleiding.

Marjo van Hal

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411 of 06 - 83196490 bij voorkeur 's middags. Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551 06-28442800
scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
jacobdevree@gmail.com

Kerktaxi
Willem van Hattum, tel. 412260

Website:
www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw 'Oude Pastorie',
Waalbandijk 59. Tel.: 412260
Beheerder: Dhr. W. van Hattum.
beheerder-oudepastorie@hervormddode-waard.nl

Diaconie
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Hien en Dodewaard,
p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard
diaconie@hervormddodewaard.nl

College van Kerkrentmeesters
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten
kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl

Zendingscommissie
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Kerkblad rekeningnummer:
NL64RABO0373722346 t.n.v.
Fonds kerkbode.

Nr. 24 verschijnt op 17 december (3 wkn).
Inleveren kopij: uiterlijk 13 december bij
kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 1 komt uit op 7 januari.

Zondag 5 december 2021
2^e Advent

10.00: Ds. G. van Goch,
Scherpenzeel

Oppas

15.30: Ds. M.H. Bil.
Ontmoetingsdienst

Zondag 12 december 2021
3^e Advent

10.00: Ds. M.H. Bil.

Oppas

18.30: Prop. J.H. Menkveld,
Dordrecht

Ontmoetingsdienst



Thema: Schatten in de Hemel, cadeaus op de aarde

Predikant: M.H. Bil

Datum: 5/12/21