

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard



Jaargang 71 - nr. 22 - 19 november 2021

Tegen alles bestand

'Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft'

(Filippenzen 4: 13)

'In Gods kracht kun je alle dingen aan'. Dat klinkt al snel als een vrome uitspraak, zeker als die uit de mond komt van iemand die niet heeft ervaren wat 'alle dingen' zijn. Dit keer is het Paulus die het zegt. En hij zegt erbij: Ik weet wat het is om gebrek te hebben, om honger te lijden. In andere brieven zegt Paulus het zo: *'ik ben driemaal met stokslagen gestraft, ik ben eenmaal met stenen bekogeld en heb driemaal schipbreuk geleden [...] Ik heb gezwoegd, geploeterd, vaak zonder te slapen, hongerig, dorstig, vaak zonder te eten, verkleumd en zonder kleren'* (2 Kor. 11: 25-27). Paulus weet wat 'alle dingen' zijn en het liet hem allesbehalve koud. Het greep hem aan, bracht hem ook tot twijfelen (2 Kor. 4: 8).

En toch zegt Paulus: alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. Ik ben tevreden in de omstandigheden waarin ik verkeer (vers 11). Ik ga er niet aan onderdoor, maar blijf op de been. Niet in eigen kracht, maar dankzij Christus Die mij kracht geeft. Letterlijk zegt hij: Alle dingen kan ik aan in eenheid met Christus. Ik ben zozeer verbonden met Christus, dat ik in Hem ben. Christus is niet naast of achter mij, maar Christus en ik staan op dezelfde plek. Ik deel dezelfde plek als Christus, dezelfde situatie. Geen plek of situatie is Christus vreemd. Hij is erin geweest. Ik deel in Christus' lijden. En dat geeft mij kracht. Net als de hoop dat ik mag delen in Christus' heerlijkheid. Want in de hemel is Christus nu en ik ben onderweg naar Hem.

Er kunnen veel dingen op je af komen in deze tijd. Er spelen veel dingen in onze wereld en samenleving en soms ook in ons eigen persoonlijke leven. Veel dingen die je moedeloos maken, je bij de pakken laten neerzitten, de grond onder je voeten vandaan lijken te halen. Christus wil je kracht geven. Als geen ander kent Hij de wereld, weet Hij van jouw leven, want Hij is erin geweest. En Hij is je vooruit en staat er voor in dat jij komt waar Hij is. Zo waar als bij je doop Zijn naam en jouw naam aan elkaar zijn verbonden. Je bent nergens en nooit zonder God.

Het is geen kwestie van even de knop omzetten. Paulus heeft het ook moeten leren (vers 11). Gaandeweg zijn leven is hij erin ingewijd. In elke nieuwe situatie je aan Christus vastklampen en uit Christus je kracht putten. Psalmen en liederen willen je meenemen naar die onuitputtelijke krachtbron.

*Welzalig hij, die al zijn kracht
en hulp alleen van U verwacht,
die kiest de welgebaande wegen.*

[...]

*Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort,
elk hunner zal in 't zalig oord
van Sion haast voor God verschijnen.*

(Psalm 84: 3,4 oude berijming)

Ds. Martin (M.H.) Bil

Gedoopt

Zondagmorgen 7 november jl. is ... gedoopt. Zij kreeg de volgende woorden van Jezus als dooptekst mee: *Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.* (Johannes 14: 6)

Zieken

We denken aan hen die thuis ziek zijn, soms al langere tijd. En aan hen die onderzoeken of behandelingen ondergaan of op een behandeling wachten.

Zondagmorgen 21 november - gedachtenisdienst

Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel eeuwigheidszondag genoemd. In de ochtenddienst gedenken we de gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijke jaar zijn overvallen en waarvan de familie het op prijs stelt dat we hen gedenken. We noemen hun namen en zoeken met elkaar naar houvast in Gods Woord (Filippenzen 3: 17-4:1), in de liederen en gebeden. We gedenken de volgende broeders en zusters:

...

Ook is er ruimte om andere geliefden die in het afgelopen jaar of eerder zijn overvallen te gedenken. De familie van de overleden gemeenteleden is uitgenodigd om de dienst bij te wonen. Een beperkt aantal van hen heeft aangegeven de dienst graag fysiek te willen bijwonen. Er is ook kinderdienst. Wanneer we samen rekening houden met de richtlijn om gemiddeld 1x per 2 weken de ochtenddienst te bezoeken, moet er voldoende plaats zijn.

Zondagmorgen 28 november – 1e advent

In Advent leven we toe naar de komst van Christus in deze wereld. Christus is gekomen en komt nog eens. Zondagmorgen 28 november lezen we uit de profetie van Jesaja (hoofdstuk 30), over vluchten en wachten. Wat is ons vluchtgedrag vandaag, in deze tijd? En kunnen we nog wachten op God?

Impressie gespreksavond over het ambt

Op maandag 8 november waren ongeveer 35 broeders aanwezig om met elkaar in gesprek te gaan over het ambt en de vervulling van de openstaande vacatures. Tijdens de avond is van elk ambt in het kort verteld wat je als ambtsdrager zoal doet. Het grootste deel van de avond bestond uit een gesprek over waarom het mooi is om ambtsdrager te zijn (plussen) en waarom het juist lastig is (minnen).

Plussen van het ambt:

- Uiting van je liefde voor God
- Mogelijkheid om echt bij te dragen aan opbouw van de gemeente
- Voldoening als je hoort en ziet wat je voor mensen betekent
- Je leert de gemeente beter kennen en voelt jezelf ook meer betrokken
- Mooi om als team samen te werken
- Levenservaring: Je leert mensen kennen en dingen organiseren/leiden
- Opbouwend voor je eigen geloof: Je bent afhankelijk van God en wordt bemoedigd door wat anderen met je delen
- Zegen op je inzet: God zie je regelmatig door jou heen aan het werk.

Minnen van het ambt:

- Het kost tijd en die tijd is soms lastig vrij te maken
- Je kunt niet altijd doen wat je wilt doen en voelt je dan schuldig
- Je komt bij sommige mensen niet binnen
- Er wordt soms meer van je verwacht dan van iemand die geen ambtsdrager is
- Je kunt niet met iedereen delen wat je meemaakt
- Je ervaart niet altijd zegen op je werk
- Je eigen omgeving beleeft de dingen waar je mee bezig bent anders of niet.

Om de kerkenraad te helpen voldoende ambtsdragers te vinden, zijn de volgende suggesties gedeeld:

- Gesprek met kandidaat voorafgaand aan benoeming (m.b.t. bereidheid om benoeming in overweging te nemen.)
- Meer inzicht in de minimale tijd die het ambtswerk van je vraagt
- Belang om ingewerkt te worden (als ambtsdrager) of ernaar toe te kunnen

groeien (als ‘gewoon’ gemeentelid die bepaalde taken doet die verwant zijn met de taken van ambtsdrager)

- Meer gemeenteleden inzetten die bepaalde taken van ambtsdragers kunnen overnemen
- Overwegen om vrouwen in het ambt toe te laten
- Je tijdsbesteding en de prioriteiten die je daarin stelt kritisch bekijken: Is God het waard om je in te zetten voor de opbouw van Zijn gemeente? Mag je dat misschien iets kosten?
- Bij je belijdenis heb je aan God en de gemeente beloofd mee te werken aan de opbouw van de gemeente: Overweeg eens in hoeverre het daarvan gekomen is
- Ontspannen ambtsdrager proberen te zijn: Durven geloven dat God kwetsbare, beperkt beschikbare mensen gebruikt in de kerk waar Hij zelf voor in staat en leren dat niet alles, wat wordt verwacht en vroeger gedaan werd, ook nu hoeft en kan.

Als kerkenraad kijken we terug op een waardevolle avond. We zijn blij en dankbaar met de aanwezigheid en inbreng van iedereen. Ook met de betrokkenheid van hen die niet aanwezig konden zijn. Wat is gezegd, nemen we mee in de zoektocht naar nieuwe ambtsdragers. Sommige punten zijn op de korte termijn te realiseren. Andere punten kosten meer overweging en zijn meer voor de langere termijn. En we hopen ook dat de avond de aanwezigen (en nu ook de lezers van het Kerkblad) het nodige heeft gebracht, aan informatie en inzichten. Laten we bovenal God danken voor Zijn trouw aan onze gemeente en bidden of Hij wil blijven zorgen voor Zijn gemeente en wil voorzien in ambtsdragers.

Indienen van namen voor vacatures kerkenraad

In een eerder Kerkblad hebben we u gemeld dat ouderling H.J. (Henk) de Haan en jeugdouderling J. (Johan) Verwoert aftredend en herkiesbaar zijn voor een nieuwe periode. De kerkenraad is dankbaar dat beide broeders zich voor een volgende ambtstermijn herkiesbaar hebben gesteld. Wanneer er geen namen voor hun vacature worden ingediend, zullen zij door de kerkenraad in de vergadering van 30 november a.s. herkozen worden verklaard en worden benoemd.

Ook hebben wij u al gemeld dat de broeders D. (Dirk) van Laar, A.C. (Alexander) Wieringa en S. (Stefan) Willemsen aftredend en niet herkiesbaar zijn. Verder is er al langere tijd een vacature ouderling. Daarom vraagt de kerkenraad u om namen in te dienen voor deze vacatures: 1 ouderling, 1 ouderling-kerkrentmeester en 2 diakenen. Namen, voor elk ambt afzonderlijk, kunt

Kerkenraad

u tot en met vrijdag 26 november a.s. schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba: ouderling H.J. (Henk) de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard. U mag uw opgave ook mailen naar: scriba@hervormddodewaard.nl. Voor de goede (administratieve) orde verzoeken wij ook uw adres en postcode in uw brief of e-mail te vermelden.

Br. Wieringa heeft zich wel beschikbaar gesteld als kerkrentmeester. Met het College van Kerkrentmeesters zal worden overlegd of er behoefte is aan uitbreiding van het college.

Op 30 november a.s. hoopt de kerkenraad aan de hand van de ingekomen aanbevelingen, benoemingen te kunnen doen. Wilt u ook dit werk in uw gebed aan de HEERE opdragen?

Coronamaatregelen

In de loop van deze week worden de nieuwe adviezen en richtlijnen van het CIO en de PKN verwacht. Helaas kan dat dus niet in dit Kerkblad worden meegenomen. Vrijdag of zaterdag ontvangt u een e-mail van onze scriba met de aangepaste maatregelen. Deze maatregelen komen ook op de website te staan.

Voor degenen die hiervan nog geen kennis hebben kunnen nemen, vermelden we hieronder de huidige coronamaatregelen in de kerk (ingegaan op zondag 7 november):

- thuisblijven bij klachten, alleen komen als vaststaat dat u geen corona hebt
- binnenkomen via toren (behalve als u met rolstoel of rollator komt of moeilijk ter been bent) en vertrekken via uitgang bij consistorie
- bij binnenkomst en vertrek 1,5 meter afstand tot ander huishouden bewaren. Het kan verstandig zijn dan een mondkapje te dragen.
- bij binnenkomst handen reinigen.
- plaatsnemen op een bank die niet is gereserveerd (de banken zijn om en om beschikbaar, de afstand tussen elkaar is dan ongeveer 1,40 m)
- in de bank zoveel mogelijk gepaste afstand houden tot een ander huishouden
- er wordt zoveel mogelijk geventileerd voor, tijdens en na de dienst: de ramen staan open en ook de deuren naar de toren en de consistorie. Pas uw kleding hierop aan.
- de ochtendienst graag gemiddeld 1x per 2 weken bezoeken. Probeer rekening te houden met de kinderdienst: geef mensen met kinderen de ruimte om te gaan als er kinderdienst is.
- de avonddienst kunt u elke week bezoeken.

Bezoekbroeders en -zusters

In de afgelopen tijd hebben Ria Bouwmeester, Henk Breunisse en Roeland Winkel zich beschikbaar gesteld om bezoekwerk te doen in de gemeente, met name bij ouderen. Onlangs hebben we met elkaar overleg gehad over de verdeling van het bezoekwerk en hebben zij ook geheimhouding beloofd van dat wat hen tijdens bezoeken wordt verteld. De verdeling van het bezoekwerk is nu als volgt:

- geboorte, huwelijk, huwelijksjubileum 50/60, ziekte, rouw, crisis en bewoners van Huize Appelenburg Ds. Martin Bil (predikant)
- algemeen pastoraat, huwelijksjubileum 25/40
Henk de Haan, Arie van Laar en Frans Winkel (wijkouderlingen) en Mirjam van Brenk (bezoekzuster)
- verjaardag ouderen van 75/80+ Ds. Jacob de Vree (pastoraal werker)
- bewoners van Elim en Andalfhof Henk Breunisse (bezoekbroeder)
- bewoners van Anker Maria Winkel (bezoekzuster)
- bewoners van Betuwehoeve Ria Bouwmeester (bezoekzuster)
- bewoners van ‘oude’ Steegakker Ria Bouwmeester (bezoekzuster)
- bewoners van ‘nieuwe’ Steegakker Roeland Winkel (bezoekbroeder) en Maria Winkel (bezoekzuster)

Omdat veel oudere zelfstandig wonende gemeenteleden in de ‘oude’ of ‘nieuwe’ Steegakker wonen, is ervoor gekozen hen vaker te gaan bezoeken. Dit wil niet zeggen dat we gemeenteleden die elders wonen, niet willen bezoeken. Met de nu beschikbare mensen hebben we gekozen om te beginnen met de Steegakker. Als u elders woont en ook graag (meer) bezoek wilt ontvangen, horen we dat graag van u. Geef het dan even door aan de wijkouderling of predikant.

Als kerkenraad zijn we dankbaar dat nieuwe mensen zich willen inzetten om naar gemeenteleden om te zien. Met een woord van Paulus vragen wij u: *‘ontvang hen dan in de Heere, met alle blijdschap’* (Filippenzen 2: 29). Hiernaast stellen alle bezoekzusters en -broeders zich voor.

Boekwinkel "De Ploeg"



Zaterdag 27 november weer uitverkoop. Nu ook van alle kerstartikelen!

Op zaterdag 27 november is de boekwinkel weer open voor de uitverkoop.
Dit jaar zijn we nog een aantal zaterdagen open om zoveel mogelijk
voorraad kwijt te raken.
Dat zal zijn op zaterdag 4, 11 en 18 december.

Alles mag vanaf nu weg met 50% korting! We hopen dat deze korting u toch aanmoedigt
om eens te kijken of er toch nog iets leuks bij is voor u.



opheffings
UITVERKOOP

openingstijden:
Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Contactgegevens:
boekwinkeldeploeg@kpnmail.nl
06-11120240

Commissie beheer

Vorige week woensdag, 10 november, zijn het kruis, de vergulde bal en haan weer op de toren teruggezet. Dit gebeurde met behulp van een hoogwerker. (Op de website staat hiervan een video.) Alle drie de onderdelen zijn in de werkplaats schoongemaakt en opnieuw geconserveerd. Zo kunnen ze hopelijk weer een flink aantal jaren pronken op de torenspits. Ook zijn er diverse andere onderhoudswerkzaamheden aan de toren verricht.

Wellicht is het u opgevallen, maar ook de kroonluchters zijn opgeknapt. Ze zijn in de werkplaats uit elkaar gehaald, van nieuwe bedrading voorzien, gepoetst en weer in elkaar gezet.

Bij de oude Pastorie is het buitenschilderwerk, op de luiken na, gereed. De luiken worden er binnenkort afgehaald en in de werkplaats afgeschilderd. Na het afschilderen worden deze, uiteraard, weer terug gehangen.

Einde van het jaar

We hebben al veel geld voor de actie Kerkbalans binnengekregen. Heel hartelijk dank daarvoor! Toch hebben we nog niet alle toegezegde bedragen ontvangen. Wilt u kijken of u uw bijdrage al heeft overgemaakt? Zo niet, dan ontvangen we uw bijdrage graag op rekeningnummer NL98 INGB 0000 9062 73 t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard onder vermelding van ‘Kerkbalans 2021’.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 komt eraan.

In januari doet onze gemeente weer mee aan de Actie Kerkbalans 2022. Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor staan. Het thema van de Actie is ‘**Geef vandaag voor de kerk van morgen**’. Want ook in de toekomst willen we als kerk van betekenis zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Uitnodigend zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben.

Daar hebben we uw steun bij nodig. Want als kerk krijgen we geen subsidie. De financiële bijdrage van onze leden is noodzakelijk om te kunnen bestaan. Vandaar dat we onze gemeenteleden ieder jaar om een bijdrage vragen.

Tussen 15 en 29 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dat we weer op u mogen rekenen! Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen en plannen maken voor de

toekomst.

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen!

Giften:

Via Ds. M.H. Bil 1x €10,00.

Via Ds. J.H. de Vree 1x € 10,00, 1x € 20,00 en 1x € 50,00.

Diaconie

Collecten en giften diaconie oktober

- Collecte d.d. 3 oktober tbv Christenen voor Israël € 194,80
- Collecte d.d. 10 oktober tbv het Wereld-diaconaat € 192,25
- Collecte d.d. 17 oktober tbv Jeugdorp De Glind € 235,55
- Algemene diaconiecollecte oktober € 209,50
- Gift tbv Jeugdorp De Glind 1 x € 20,00
- Gift tbv sponsorkind Patrice 1 x € 10,00

Alle gevers hartelijk dank

Dagboekje 'Een handvol koren'

De dagboekjes 'Een handvol koren' zijn vanaf begin december weer te verkrijgen in boekhandel de Ploeg in de Oude Pastorie. I.v.m. sluiting van de Ploeg kunt u de boekjes daar nog afhalen op zaterdag 4, 11 of 18 december. Wilt u een dagboekje kopen maar ziet u geen kans om deze daar te halen, laat het me weten. Dan kom ik het bij u thuis brengen.

Edith Roelofsen - Tel. 0488 411929

UITVERKOOP DE PLOEG!

OPEN OP 27 NOV.

4, 11 EN 18 DECEMBER

Colofon

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411 of 06 - 83196490 bij voorkeur 's middags. Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551 06-28442800
scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:

Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
jacobdevree@gmail.com

Kerktaxi

Willem van Hattum, tel. 412260

Website:

www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw 'Oude Pastorie',

Waalbandijk 59. Tel.: 412260

Beheerder: Dhr. W. van Hattum.

beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl

Diaconie

Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175

t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente

Hien en Dodewaard,

p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard

diaconie@hervormddodewaard.nl

College van Kerkrentmeesters

Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57

Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73

t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en

Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten

kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl

Zendingscommissie

Banknr.: NL69 RABO 0314 208100

t.n.v. Hervormde Gemeente inz.

Zendingscommissie H. en D.,

p/a Lindenlaan 5, Dodewaard

Kerkblad rekeningnummer:

NL64RABO0373722346 t.n.v.

Fonds kerkbode.

Nr. 23 verschijnt op 3 december.

Inleveren kopij: uiterlijk 29 november bij

kopij@hervormddodewaard.nl

Nr. 24 komt uit op 17 december (3wkn).

Zondag 21 november 2021
Laatste zondag kerkelijk jaar

10.00: Ds. M.H. Bil.

Oppas
Kinderdienst

18.30: Ds. I. Pauw, Wezep

Zondag 28 november 2021
1e Advent

10.00: Ds. M.H. Bil.

Oppas

18.30: Ds. W.G. Teeuwissen,
Veenendaal

Maandag 22 november

19.30: Bijbelkring

Dinsdag 23 november

19.00: Kris Kras Klub

19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 24 november

19.00: Uur van gebed

Donderdag 25 november

19.30: VV. 'Bidt en Werkt'

Vrijdag 26 november

19.30: 10Rclub

Dinsdag 30 november

14.30: Ouderenkring

19.30: Hervormd Kerkkoor

19.30: Kerkenraadsvergadering

Woensdag 1 december

19.00: Uur van gebed

Donderdag 2 december

19.00: Mentorcatechese 12-16 jr.