

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard



Jaargang 71 - nr. 20 - 22 oktober 2021

De ander eerst

“Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was ...”

(Filippenzen 2: 5)

Paulus heeft één grote zorg als hij denkt aan de gemeente in Filippi. En dat is het ontbreken van de eensgezindheid en de onderlinge liefde. Daarom roept hij in zijn brief de gemeente ertoe op om niets uit eigenbelang te doen, maar in nederigheid de ander voortreffelijker te achten dan zichzelf (vers 3). Zelf moet je nederig zijn. De ander is belangrijker. De ander eerst.

Hoe dan? Nou je zo opstellen tegenover de ander, zoals Christus deed. De gezindheid van Christus hebben. Zo over de ander denken, voor de ander voelen, over de ander oordelen en de ander proberen te begrijpen, zoals Christus deed.

Hoe Christus het deed? Hij werd van de Allerhoogste een mens als wij. Hij gaf al zijn goddelijke privileges op, heeft Zich ontledigd, helemaal leeg gemaakt. Christus werd een slaaf, maakte Zich ondergeschikt aan God, werd een mens onder de mensen. Hij is afgedaald en heeft Zich ingeleefd. Hij ging nog dieper: heeft Zichzelf vernederd tot de dood. Nog dieper: tot de kruisdood. Die beweging heeft Christus naar de mensen gemaakt. Alsof Hij zei: ‘Jullie zijn belangrijker dan Ik. Ik ben nederig geworden voor jullie. Hoe ver jullie ook van Mij zijn vervreemd, hoe diep jullie nood ook, Ik ben erin afgedaald, eronder gekropen. Niets ging Mij te ver, om jullie te redden uit de diepte en omhoog te brengen, te vergeven en te vernieuwen.’

Christus’ gezindheid: de ander eerst. Nu wij, net als Jezus. Geen gemakkelijke opgave, zeker niet in de kerk waarin we elkaar niet hebben uitgekozen, maar aan elkaar zijn gegeven. Maar als we het in de kerk kunnen, dan ook elders. Het kan alleen in de Geest van Christus, puttend uit de oneindig diepe liefde van Christus, die tot ons komt in het Woord en de sacramenten. Zoals aan de avondmaalstafel. Eerst brood en wijn proeven, ons in diepe verwondering laten aan Jezus’ liefde tot in de dood voor ons. Om dan vervolgens om ons heen te kijken en te denken: ‘Jullie zijn allemaal belangrijker dan ik’.

*Ik wil jou van harte dienen
en als Christus voor je zijn.
Bid dat ik genade vind, dat
jij het ook voor mij kunt zijn.
(OTH 374: 1)*

Ds. Martin (M.H.) Bil

Bij de diensten

Zondagmorgen 24 oktober

We lezen verder uit Paulus' brief aan de gemeente in Filippi. Aan de beurt is Filippenzen 2: 19-30. We horen over Timotheüs en Epafroditus, twee levende voorbeelden van de boodschap die Paulus aan de gemeente wil brengen, als het gaat om leven met de houding van Jezus.

Woensdag 3 november – Dankdag voor gewas en arbeid

Danken, met name voor de gewassen die groeiden op het land en het werk dat we mochten doen. Dat doen we op Dankdag. Over de kinderviering, 's middags in de Oude Pastorie, hoort u zondagmorgen 31 oktober in de kerkdienst meer. 's Avonds is er voor iedereen een dankdienst in de kerk, die begint om 19.30 uur. We lezen dan Filippenzen 4: 10-20.

Diaconiecollecte op de dankdag zal bestemd zijn voor de actie een beter inkomen voor Javaanse boeren in Indonesië

Het Indonesische eiland Java is vruchtbaar door vulkanische grond, vooral het oosten en westen. Meer in het midden wonen veel arme boeregezinnen, die maar nauwelijks rond kunnen komen. Vooral in de dorpen Sumberejo en Gilangharjo zijn mensen erg arm. In Sumberejo leeft de helft van de 1.613 gezinnen in armoede en heeft hulp nodig om te overleven. In Gilanghargo treft 16 procent van de 3.749 gezinnen dit lot.

Duurzame landbouw bevorderen

Trukajaya is sinds 1966 de diaconale organisatie van de Javaanse Kerk (GKJ). De organisatie heeft veel kennis over duurzame landbouw. Trukajaya wil het inkomen van de boeren, boerinnen en landarbeiders in deze twee dorpen verbeteren door minder gebruik van chemicaliën en een betere prijs voor hun producten. De organisatie traint boeren en boerinnen, laat hen werken op demonstratie velden, zet extra koeien in en biogasininstallaties. Men helpt deze boeren om een coöperatie op te zetten, waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Ook kunnen ze betere landbouwmaterialen gaan gebruiken. Javaanse kerken stimuleren gemeenteleden om duurzame landbouwproducten uit hun eigen omgeving te komen. Zo ontstaat een win-win-situatie. Helpt u mee? Hartelijk dank!

Gedoopt

Zondagmorgen 10 oktober jl. is J gedoopt. Hij kreeg de volgende dooptekst mee: *Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft gegeven.* (Galaten 2: 20)



Geboren

Op 5 oktober jl. zijngeboren. .

Zieken

We denken aan hen die thuis ziek zijn, soms al langere tijd. En aan hen die onderzoeken ondergaan of op een behandeling wachten.

Vakantie predikant

Van maandag 25 oktober tot en met zondag 31 oktober a.s. hoop ik als predikant vakantie te hebben. Indien nodig kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de scriba.

Bezetting in kerkdienst

Sinds het loslaten van de 1,5 meter-maatregel, is reserveren voor een kerkdienst niet meer nodig en zijn de banken in de kerk om en om beschikbaar. Wanneer mensen die de kerk binnen lopen niet meer lijken te kunnen zitten op een beschikbare bank (ook niet voorin de kerk of op de galerij), vragen we de mensen die al zitten om een beetje op te schuiven (tenzij u graag de nodige afstand bewaart), zodat er meer mensen plaats kunnen nemen op een beschikbare bank. Op die manier kunnen we toch enige afstand houden achter elkaar (en dus ook in de zangrichting).

Rolstoelen/rollators

Wanneer u in een rolstoel of met een rollator naar de kerk wilt komen, bent u van harte welkom. Vóór de banken aan de rechterkant is er ruimte genoeg om met een rolstoel te kunnen zitten of uw rollator te kunnen neerzetten. Via de ingang bij de consistorie kunt u de kerk binnenkomen. U hoeft dan niet door het grind te rijden. Ook als u slecht ter been bent, kunt u van deze ingang gebruik maken.

Koffiedrinken na de dienst

Nu het advies is om nog (steeds) gepaste afstand van elkaar te houden, achten wij het beter om geen koffiedrinken in de Oude Pastorie te houden. Ook in de kerk vinden we het vanwege de adviezen geen goed idee om daar koffie te drinken. Bij droog weer, en niet te veel wind, is er wel de mogelijkheid om buiten koffie te drinken. Wanneer het te kil wordt, zal er geen koffiedrinken zijn. De kerkenraad zal zich in de eerst komende vergadering (30 nov.) over het koffiedrinken beraden.

Digitale versie van het Kerkblad

Helaas hebben een aantal van de abonnees twee edities vóór deze niet ontvangen. Het waren allemaal adressen met één van de volgende accounts ...@hotmail.com, ...outlook.com en ...@live.com. Als u het Kerkblad niet hebt ontvangen of het van iemand hoort, stuur dan een bericht naar scriba@hervormddodewaard.nl. Vrijwel alle keren is het nazenden wel gelukt.

Storing uitzending

Afgelopen zondag viel onder de morgendienst één van de apparaten uit die nodig is voor het bedienen van de camera's en de beeldwisselingen. Hierdoor was het ook niet mogelijk om de kijkers de liturgie op het scherm te laten zien. We hopen dat we het probleem vóór zondag kunnen oplossen.

Steun aan kinderen in ontwikkelingslanden

In het vorige Kerkblad hebt u kunnen lezen dat door onze gemeente een aantal kinderen in ontwikkelingslanden worden gesteund.

Hierbij stellen wij u Patrice uit Burkina Faso aan u voor (om privacy-redenen mag de achternaam niet worden genoemd.).

Patrice is geboren op 5 december 2008 en woont in een stad in Burkina Faso.

Hij woont met vader, moeder, zusje en twee broertjes in een huisje van leem/aarde. Het huisje heeft meerdere kamers.

Patrice zit inmiddels op het voortgezet onderwijs. Op de lagere school zat hij met 50 kinderen in één klas. Hij zit nu op een technische school, waar hij leert dingen te maken. Zijn ouders konden dit niet betalen, maar omdat hij geld van de kerk krijgt, kan dat nu wel.

Omdat hij nu een vak leert, hoopt hij later voor zichzelf en zijn familie te kunnen zorgen. Patrice houdt van voetbal. Zijn grootste wens is om ooit zelf een fiets te hebben. Het mooiste Bijbelverhaal vindt Patrice het verhaal van David en Goliath.

Wilt u / jij een berichtje of een tekening aan Patrice sturen, dan kan dit worden gemaïld naar G.J.vanKalkeren@hervormddodewaard. Dan zorgen wij dat dit bij Patrice terecht komt.

Als u een gift wilt geven voor Patrice, kan dit worden overgemaakt op rekeningnummer NL52 Rabo 0314206175 van de Diaconie Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard onder vermelding van "Patrice".



Giften



Hartelijk bedankt!

Diaconie

Collecte en giften diaconie september

- Collecten diaconie september algemeen € 626,40
- Collecte 5 sept. tbv werelddiaconaat Ghana € 194,55
- Collecte 19 sept. tbv startweekend € 194,00
- Giften tbv startweekend 1x € 10,00 en 1 x € 25,00

College van Kerkrentmeesters.

Giften:

- Via Ds. M.H. Bil € 20,00
- Op de gemeentedag in totaal € 105,00

Verjaardagsfonds

De verjaardagszakjes van Augustus en September hebben

- in de zakjes opgebracht € 580,40
- Per bank is er overgemaakt € 94,50

Zendingsbussen

De inhoud van de zendingsbussen was over het derde kwartaal 2021:

- Juli € 217,80
- Augustus € 264,78
- September € 234,02

Ouderenkring gaat van start

Blij en dankbaar zijn we dat Gert Jan Bosch en Jannie van Olderen bereid zijn gastheer en -vrouw te worden voor de ouderenkring. Dit betekent dat de ouderenkring van start kan gaan. De eerste keer dat de kring bij elkaar komt, is op dinsdag 2 november om 14.30 in de Oude Pastorie. Iedereen die wat ouder is en behoefte heeft aan gezelligheid en een stukje bezinning, is van harte welkom!



Gespreksavond over het ambt

Op D.V. maandag 8 november zouden we graag met alle mannelijke belijdende leden in gesprek gaan over het ambt. Hoe kijkt u naar het ambt en naar ambtsdragers? Wat zouden uw bezwaren zijn om ambtsdrager te worden? Wat zou maken dat u zich wel beschikbaar zou stellen voor een ambt? Wat kan volgens u ons als kerkenraad helpen om voldoende ambtsdragers te vinden? Let wel: Het doel van de avond is zeker niet om potentiële ambtsdragers in beeld te krijgen. Het doel is het horen van uw mening, waardoor we als kerkenraad ons verder kunnen bezinnen op de invulling van vacatures.

Als kerkenraad hebben we onlangs ook met elkaar gedeeld wat onze bezwaren waren toen we geroepen werden tot ambtsdrager, of het ons mee- of tegenvallen is, wat het ambt nu soms zwaar maakt en waar we juist energie van krijgen. Onze ervaringen willen we ook graag met u delen.

Van harte welkom in de kerk! De avond begint om 20.00 uur. De koffie en thee staat vanaf 19.45 uur klaar.



Maandagmiddaghuiskring

DE BIJBEL.

*Dit is het geschenk van God gekregen,
de bron van wijsheid, waarheid, leven.
Waar alles in besloten leidt,
Beginsel, Tijd en Eeuwigheid.*

Dit gedicht van Geert Boogaard, is er voor als je de Bijbel openslaat!

Met de maandagmiddaghuiskring hopen we met elkaar in de Oude Pastorie samen te komen.

Ter plekke krijgt men DE LEVENSRON/Bijbel (d.i. de Herziene Statenvertaling) aangeboden.

Met uit het Oude Testament: Genesis én de Psalmen én het Nieuwe Testament.

Deze Levensbron mag je mee naar huis nemen en kun je het stukje wat we besproken hebben, thuis nalezen. Tevens om hem vaker ter hand te nemen.

Op de laatste maandagmiddag van (sept.) okt. , nov., jan., febr. en mrt., hopen we hiervoor

van half 2 tot half 4 samen te zijn. We hopen dit met elkaar in te vullen.

En om koffie of thee te drinken: Hier nemen we gezellig even de tijd voor.

Zo nodig drinken we om half 4 nog een bakkie.

De eerstvolgende keer is op maandagmiddag 25 oktober.

Wil je aansluiten? Je bent hartelijk welkom.

Eventuele inlichtingen: Klazien Wierbos, tel.: 412410

Gift en Hervormd Kerkkoor

Gift voor stichting Hope for All

Onlangs is Willemien de Vree van de stichting Hope for All aanwezig geweest op een avond van Kriskras. Op deze avond is door Willemien uitleg gegeven over het doel van de organisatie en waar het geld aan besteed wordt, en is het gespaarde geld van de Kriskras en de Kinderdienst overhandigd.

Het totaalbedrag van een seizoen sparen is € 91,74 waarvoor wij de gevers hartelijk danken!

Hervormd Kerkkoor

Christa Hoogakker 40 jaar lid van het kerkkoor

6 oktober jl. was Christa Hoogakker 40 lid van het kerkkoor, ook is zij al 25 jaar onze voorzitter. Wij hebben haar verrast met een bloemetje en een gedicht.

Wij zijn haar veel dank verschuldigd. Het was ook bijzonder om in de consistorie te zingen, vooral omdat het koor daar 62 jaar geleden is begonnen. Deze woorden hebben we haar meegegeven.

*Een boog in de wolken
Een teken van trouw
Staat boven jouw leven
En zegt: IK BEN BIJ JOU.*

Ria Bouwmeester



Erfverkoop bij familie Van Meerten
Familie Van Meerten (Markstraat 5a, Opheusden) organiseert vanwege het succes van de verkoping in juli opnieuw een verkoping op het erf! Op DV zaterdag 30 oktober bent u van harte welkom in de loods van boomkwekerij 't Kempke. De verkoping is van 10 tot 16 uur te bezoeken. Van alles te koop: kaarten, postzegels, fruit, koffie, rookworsten, gebak, boeken, speelgoed, schorten, cadeaus, krentenbrood, bloemen, enz. Dit keer kunt u ook panties bestellen (via beenmodemelrose.nl onder vermelding van Woord en Daad) waarvan een gedeelte van uw bedrag naar Woord en Daad gaat. De opbrengst van de verkoping is volledig voor stichting Woord en Daad. Welkom!

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411 of 06 - 83196490 bij voorkeur 's middags. Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551 06-28442800
scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
jacobdevree@gmail.com

Kerktaxi
Willem van Hattum, tel. 412260

Website:
www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw 'Oude Pastorie',
Waalbandijk 59. Tel.: 412260
Beheerder: Dhr. W. van Hattum.
beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl

Diaconie
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Hien en Dodewaard,
p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard
diaconie@hervormddodewaard.nl

College van Kerkrentmeesters
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten
kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl

Zendingscommissie
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Kerkblad rekeningnummer:
NL64RABO0373722346 t.n.v.
Fonds kerkbode.

Nr. 21 verschijnt op 5 november.
Inleveren kopij: uiterlijk 1 november bij kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 22 komt uit op 19 november.

Zondag 24 oktober 2021

10.00: Ds. M.H. Bil.

Oppas Kinderdienst

18.30: Ds. A.T. van Blijderveen,
Veenendaal.
Ontmoetingsdienst

Zondag 31 oktober 2021

10.00: Ds. N. van Splunter,
Rotterdam. In deze dienst
zal er aandacht zijn voor
het werk van de IZB.

Oppas

18.30: Ds. G.D. Hoff, Rhenen

Dinsdag 26 oktober

19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 27 oktober

19.00: Uur van gebed

Donderdag 28 oktober

19.30: VV. 'Bidt en Werkt'

Vrijdag 29 oktober

19.30: 10Rclub

Maandag 1 november

18.30: Toffe Parels

Dinsdag 2 november

14.30: Ouderenkring
19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 3 november 2021

Dankdag voor gewas en arbeid
19.30: Ds. M.H. Bil
Diaconiecollecte voor
Javaanse boeren

Donderdag 4 november

19.00: Mentorcatechese