

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard

*Voeg u bij hem,
bij de levende steen
die door de mensen werd afgekeurd
maar door God werd uitgekozen
om zijn kostbaarheid,
en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken
voor de bouw van een geestelijke tempel.*



Denken en danken

“Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk ...” (Filippenzen 1: 3)

Aan een ander denken, betekent vaak piekeren. Als er zorgen komen, gaan we aan de ander denken en ook voor de ander bidden. *‘Ik zal aan je denken’*, zeggen we dan. *‘En voor je bidden’*. Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi: *‘ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan jullie denk’*. Stel je voor dat onze gemeente een brief ontvangt waarin dat staat...

Als ik aan onze gemeente denk, ben ik eerlijk gezegd vooral geneigd om te bidden. Te bidden voor de zieken, voor iedereen om geloof en volharding, voor de kinderen en jongeren in het bijzonder, voor de verschillende vacatures, voor ... Als ik aan onze gemeente denk, dan dank ik God echt wel met enige regelmaat, vooral het is toch eerst en vooral bidden. Paulus gaat ook bidden voor de gemeente (vers 9-11), maar als hij aan de gemeente denkt, dankt hij eerst en vooral.

Wat Paulus zo dankbaar maakt? *‘Uw gemeenschap aan het Evangelie’* (vers 5). Dat de mensen in de gemeente betrokken raakten op het Evangelie, de blijde Boodschap over Jezus als de Redder in de diepste nood. Dat dat Evangelie hun hart raakte. En ook dat ze actief betrokken raakten op de voortgang van het Evangelie. Het Evangelie niet voor zichzelf hielden, maar doorgaven. In één beweging. Aan hun kinderen en huisgenoten. En ook aan anderen, doordat ze Paulus financieel ondersteunden bij de verkondiging van het Evangelie, zelfs toen hij in de gevangenis terecht kwam.

Als ik denk aan de ‘gemeenschap aan het Evangelie’ in onze gemeente, dan kan ik God ook danken. Ik dank God als ik bedenk dat de gemeente zondag aan zondag samenkomt om het Evangelie te horen, om het Evangelie regelmatig ook te zien in het water van de doop en te proeven in het brood en de wijn van het avondmaal. Ik dank God als ik denk aan alle kringen, catecheses en clubs waar het Evangelie klinkt, in woord en daad. Ik dank God als ik denk aan ouders die hun kind laten dopen en het Evangelie willen doorgeven. Ik dank God als ik denk aan al de manieren waarop gemeenteleden, vaak op de achtergrond, betrokken zijn bij de voortgang van het Evangelie: in gebed, in het schoonmaken van gebouwen, in het geven van geld voor de kerk...

Ik dank mijn God, telkens wanneer ik zo aan de gemeente denk. En, zo schrijft Paulus erbij, *'ik vertrouw erop dat God Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooiën zal tot op de dag van Christus'* (vers 6). Dat is wellicht de reden dat mijn danken tekort schiet: dat ik te weinig vertrouw dat de gemeente het werk van God is. Dat God een goed werk begonnen is en dat werk zal voltooiën!

Wat doe jij als je aan de gemeente denkt? Is denken dan ook danken? Of moet je anders gaan denken?

Ds. Martin (M.H.) Bil

Zondagmorgen 10 oktober – doopdienst

Zondagmorgen 10 oktober is er een doopdienst. Dan hoopt ... te worden gedoopt. In de dienst lezen we verder uit Paulus' brief aan de gemeente in Filippi. Aan de beurt is Filippenzen 1: 12-26.

Diaconiecollecte is voor het werelddiaconaat met als doel samen werken aan een stabiele toekomst in Kameroen.

De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahel zone: een regio met een droog klimaat. De Lutherse Broederkerk werkt met alle inwoners van dit gebied aan een duurzame en stabiele toekomst. Met een landbouwprogramma werkt ze aan voedselzekerheid. Daarnaast worden predikanten opgeleid om te werken aan een stabiele samenleving waarin verschillende religies in vrede samenleven.

Duurzame landbouw: voedsel voor iedereen

De kerk is met 1300 kerken breed verspreid over heel Noord-Kameroen, een gebied zo groot als Nederland. Door klimaatverandering wordt het noorden van Kameroen steeds droger. De natuur is onvoorspelbaar. Verkeerd water- en grondgebruik maakt de situatie er niet beter op. De woestijn ruikt op en verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners leven onder de armoedegrens. De Lutherse Broederkerk leert boerengezinnen duurzame landbouwtechnieken. Hun oogst levert meer op, ze leren die goed bewaren en voorkomen dat de bodem verder uitdroogt. Daardoor kunnen ze hun gezin voeden en kunnen hun kinderen naar school.

Predikanten opleiden

Al ruim vijftig jaar worden aan het theologische instituut van de kerk predikanten en kerkelijk werkers opgeleid op verschillende niveau's: van boeren die vrijwillig voorganger zijn tot volleerd predikanten. Ieder jaar worden veertig jongeren opgeleid: dertig volgen een bacheloropleiding theologie en tien een masteropleiding. De kerk verspreidt bijbels en liturgisch materiaal in vijftien lokale talen. Voorgangers leren omgaan met problemen waar mensen in Noord-Kameroen mee te maken hebben. De strijd tegen armoede en hoe men als christenen goed omgaat met moslims, die in het noorden in de meerderheid zijn.

Steun dit werk, hartelijk dank!

Zondag 17 oktober – viering Heilig Avondmaal

Het avondmaal is een opdracht van Jezus ('doe dit tot Mijn gedachtenis') en ook een verlangen van Jezus ('Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten'). Alle reden dus om er niet voor weg te blijven, maar om erbij te zijn als we zondag 17 oktober het Heilig Avondmaal mogen vieren. De viering vindt zowel in de ochtend- als in de avonddienst plaats en doen we zittend in de kring. De stoelen zullen op gepaste afstand van elkaar staan. Brood en wijn (in cupjes) worden u aangereikt door de predikant. In de diensten lezen we Filippenzen 1: 27-2: 11.

Diaconie- en avondmaalcollecte zal bestemd zijn voor Jeugdorp De Glind.

Een stabiel thuis voor kinderen in Nederland

Getraumatiseerde en kwetsbare kinderen kunnen in de gezinshuizen van Jeugdorp De Glind herstellen en zich ontwikkelen. Uithuisgeplaatste kinderen vinden in De Glind een veilig thuis in een stimulerende leef- en leeromgeving.

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uithuisgeplaatst. Ze maakten in hun jonge leven al té veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, vinden ruim 120 uithuisgeplaatste, getraumatiseerde kinderen een veilig thuis in de 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder heel gewone dorp. De Rudolphstichting steunt in het Jeugdorp alle voorzieningen die bijdragen aan het herstel, de ontwikkeling en het welzijn van gezinshuiskinderen. Steun dit werk, hartelijk dank!

Gedoopt

Zondagmorgen 3 oktober jl. is ... gedoopt. ..., zo luidt zijn roepnaam, is de zoon van Hij kreeg de volgende dooptekst mee: *'Maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.'* (1 Korinthe 6: 11b).

Zieken

We denken aan hen die thuis ziek zijn, soms al langere tijd. En aan hen die onderzoeken ondergaan of op een behandeling wachten.



Van De Hoge Hof naar de Andalhof

In september zijn onze gemeenteleden uit De Hoge Hof in Herveld verhuisd naar het nieuwe woonzorgcentrum Andalhof in Andelst. Het nieuwe huis ligt slechts op een steenworpafstand van het oude huis, maar toch is het een grote verandering. We hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen in hun nieuwe woonomgeving. Een kaartje zal hen goed doen. Hieronder hun namen met de nieuwe adresgegevens:

.....

Verhuisd

...

Ouderenkring – gezocht: gastheer/gastvrouw (herhaalde oproep)

Een meditatie die wordt voorgelezen, een spel doen, foto's bekijken, gezellig samenzijn: dat is wat de ouderenkring doet. Om de week komen ze op een middag bij elkaar in de Oude Pastorie. De kringleden zouden graag weer bij elkaar komen, maar dat gaat niet zonder iemand die het voortouw neemt en gastheer/-vrouw wil zijn. Daarom zoeken we een gastvrouw en/of -heer. Wie vindt het waardevol om met ouderen samen te zijn en hen een gezellige middag te bezorgen? Het is niet ingewikkeld: een meditatie voorlezen uit een boekje, een creatief vervolg bedenken (spel of iets dergelijks, de groep heeft ongetwijfeld zelf goede ideeën) en zorgen dat er koffie en thee wordt gezet. Je kunt het ook samen met iemand anders doen, als echtpaar of samen met een ander gemeentelid. Voel je je aangesproken of heb je vragen? Laat het weten aan Ds. Martin Bil.

Gevonden: bezoekzuster en -broeder

In afgelopen weken heeft een aantal mensen aangegeven zo nu en dan een bezoekje te willen brengen aan oudere gemeenteleden, in zorgcentra en elders. Daar zijn we dankbaar voor! Binnenkort hoort u meer: wie het zijn en wat ze hopen te gaan doen.

Tegelijk beseffen we dat tijden veranderen. We zijn kerk in een samenleving waar man en vrouw vaak allebei werken, er voor kinderen al weinig tijd van ouders beschikbaar is, veel mensen later met pensioen gaan, velen best iets willen doen maar geen taak voor vier jaar, veel mensen al jong hebben geleerd dat sporten, grenzen trekken, nee zeggen en ontspannen noodzakelijk is om het gewone leven vol te houden, een tijd waarin ... vult u zelf maar aan en in.

Graag zouden we met u het gesprek aangaan over het ambt. Hoe kijkt u naar het ambt en naar ambtsdragers? Wat zouden uw bezwaren zijn om ambtsdrager te worden? Wat zou maken dat u zich wel beschikbaar zou stellen voor een ambt? Wat kan volgens u ons als kerkenraad helpen om voldoende ambtsdragers te vinden? Let wel: het doel van de avond is zeker niet om potentiële ambtsdragers in beeld te krijgen. Het doel is het horen van uw mening, waardoor we als kerkenraad ons verder kunnen bezinnen op de invulling van vacatures.

Als kerkenraad hebben we onlangs ook met elkaar gedeeld wat onze bezwaren waren toen we geroepen werden tot ambtsdrager, of het ons mee- of tegengevallen is, wat het ambt nu soms zwaar maakt en waar we juist energie van krijgen. Onze ervaringen willen we ook graag met u delen. Daarom nodigen we alle mannelijke belijdende leden uit voor een gespreksavond op D.V. maandag 8 november om 20.00 uur in de kerk. De koffie en thee staat vanaf 19.45 uur klaar. Een persoonlijke uitnodigingsbrief volgt nog.

Aanpassingen van coronamaatregelen

Wilt u bij het binnenkomen van het kerkgebouw en Oude Pastorie uw en jullie handen reinigen? Op de banken zonder het kaartje ‘gereserveerd’ kunt u gaan zitten. Zo houden we gepaste afstand naar elkaar. Alleen de bezoekers die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten mogen via de deur bij de consistorie naar binnen. Verder vragen we om iedereen via de toren het kerkgebouw te betreden. Het verlaten van het kerkgebouw gaat via de deur bij de consistorie. Wilt u deze looprichting aanhouden? Vanwege de ventilatie zullen er ramen tijdens de diensten open blijven staan. Hou hier met de kleding rekening mee.

Presentatie mededelingen, agenda en collecten

De agenda en collectedoelen worden niet meer door de ouderling van dienst afgelezen. We presenteren ze nu voor en na de dienst, via de beamer, op de

wand in het koor. Het is mogelijk dat er ook andere mededelingen worden gepresenteerd, bijv. een geboorte en huwelijk. Een overlijden zal door de ouderling van dienst worden afgekondigd. Tijdens de dienst worden de collecte-doelen wel genoemd (voorafgaand aan de collecte) en ook zaken als geboorte en huwelijk worden genoemd (voorafgaand aan de voorbede).

Voor hen die de diensten meebelevan via kerktv verschijnt de presentatie ook op beeld. Verder zal voor hen de liturgie worden getoond. In de afgelopen tijd hebben we er hard aan gewerkt om dit gebruiksklaar te krijgen. Ondanks de inzet kan er best nog een onvolkomenheid zijn of moet er nog iets worden aangepast. We hopen op uw begrip hiervoor. Mocht u opmerkingen of vragen hebben, neem dan contact op met scriba Henk de Haan.

Groet van voorganger

Inmiddels zullen u en jullie het hebben opgemerkt. Na elke kerkdienst staat de predikant, samen met de ouderling, na de dienst buiten of, in geval van regen, bij de uitgang om de gemeenteleden te groeten. Meerdere voorgangers hebben ons laten weten dat ze dit een mooie toevoeging vinden. Het leek ons goed om dit toch nog te vermelden.

Agenda winterwerk

De ontvangers van de digitale liturgie hebben kortgeleden de agenda met de activiteiten van het winterwerk ontvangen. Ook voor deze agenda geldt dat er wijzigingen kunnen komen. Zo staat bijv. een gemeenteavond er nog niet op, maar is het ook mogelijk dat er activiteiten worden afgelast. Hou daarom altijd de agenda aan, zoals vermeld in het Kerkblad of gepresenteerd in de diensten.

Werkzaamheden aan gebouwen

De bezoekers van de diensten en/ of activiteiten hebben ongetwijfeld gezien dat de schilder aan het werk is bij de Oude Pastorie. Het schilderwerk van het gehele gebouw wordt aan de buitenzijde van nieuwe lagen voorzien. Tegelijk zullen ook de nodige reparaties aan het houtwerk worden verricht.

Vanaf 27 september a.s. starten de onderhoudswerkzaamheden aan de toren. Het meeste van het werk zit aan de buitenzijde. Aan de buitenzijde wordt o.a. het voegwerk gerepareerd, de torenhaan en gouden bol op de spits zullen ook opnieuw worden geschilderd. In de torenruimte wordt de algerving van de muur verwijderd.

Orgelpijpen

In de toren staan nog een (flink) aantal orgelpijpen, klein tot groot. Zoals u weet, proberen we met de verkoop van de pijpen een deel van de investering voor het nieuwe orgel op te halen. Overigens het nieuwe orgel klinkt prachtig! Ook de organisten spelen met veel plezier op het orgel. Is het u ook opgevallen dat de bas nu goed is te horen?

We vragen u, die nog geen pijp heeft gekocht, er alsnog één of meer te kopen. De prijzen zijn € 15,00 (klein), € 30,00 (middenmaat) en € 50,00 (groot). Het kan zijn dat u geen orgelpijp hoeft, natuurlijk mag u dan ook een (extra) gift doen in de tot collectebus omgebouwde orgelpijpen. Er staat er één in de toren en één bij de uitgang. Graag een bericht aan orgelfonds@hervormddodewaard.nl als u pijpen hebt meegenomen.

Diaconie

Steun aan kinderen in ontwikkelingslanden

Sinds een groot aantal jaren steunt de diaconie in onze gemeente een aantal kinderen die in armoede in ontwikkelingslanden leven. Mogelijk herinnert u zich nog wel de foto's die in het verleden in verenigingsgebouw 'De Hoeksteen' hingen. De laatste jaren is hier binnen de gemeente weinig aandacht aan geschonken.

In de komende Kerkbladen willen we de kinderen weer 'een gezicht' geven door hen aan u voor te stellen en u te informeren over hun ontwikkeling.

De sponsoring vindt plaats via Woord en Daad en draagt bij aan de wereldwijde inzet tegen armoede en aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Op dit moment zijn er in Nederland 23.971 sponsoren, waardoor 30.000 kinderen wereldwijd christelijk onderwijs ontvangen. Onze gemeente sponsort op dit moment vier kinderen. In het volgende Kerkblad kunt u kennis maken met Patrice uit Burkina Faso.

OPEN DOORS

Onderstaand de laatste vijf landen, welke op de ranglijst CHRISTENVERVOLGING staan:

46-Maleisië

Iedere Maleisiër wordt geacht moslim te zijn. Het is verboden je te bekeren tot het christendom. Christenen hebben het daarom zwaar.

47-Indonesië

Radicale moslims gaan op lokaal niveau vaak de confrontatie aan met christenen. In sommige regio's wordt de shariawetgeving met geweld gehandhaafd.

48-Koeweit

De overheid, de lokale gemeenschap en familie maken het leven van een christen in Koeweit erg zwaar.

49-Kenia

Het Oost-Afrikaanse Kenia heeft een christelijke meerderheid. In het noordoosten en aan de kust heeft de kerk echter zwaar te lijden onder de aanwezigheid van moslims.

50-Unie der Comoren

De Comoren is terug van weggeweest op de Ranglijst Christenvervolging. Dit is te wijten aan de druk van de regering op alle religieuze groepen, behalve op de soennitische islam.

Wereldwijd worden ruim 340 miljoen christenen vervolgd. Een gigantisch aantal. Ons gebed om hen te bemoedigen, blijft dringend nodig.

Marjo van Hal

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

- Dank voor alle mogelijkheden die er weer zijn om het jeugdwerk en de catechese door te laten gaan. Bid voor inspiratie en wijsheid voor alle leidinggevendenden.
- Bid voor alle jongeren dat zij zich gezien en gewaardeerd weten in de gemeente. Bid voor de ouderen dat zij oog en hart voor jongeren hebben.
- Bid voor ouders dat zij in gezamenlijkheid hun kinderen voorgaan in geloof, hoop en liefde. Dat zij in alle hectiek van het gezinsleven echt tijd vrij maken voor het (geloofs)gesprek en dat ze daarbij delen van hun eigen persoonlijk geloof.
- Dank voor alle gezinnen in de gemeenten en bid dat ouders ondersteuning ervaren vanuit de gemeente.

Het Anker

De dagbesteding van zorgcentrum Anker is nu 5 dagen per week geopend!

Met elkaar worden er diverse leuke en lekkere activiteiten ondernomen. Er is op een aantal dagen nog ruimte voor nieuwe deelnemers! Kent of bent u iemand die interesse heeft? Van harte welkom! Voor meer informatie over indicatie of andere zaken kunt u contact opnemen met zorgadvies, tel: 0488-48 32 50 / e-mail: info@ankerzorg.nl.

Week van opvoeding

Vertel eens – thema Week van de Opvoeding

Ieder jaar wordt er landelijk de Week van de Opvoeding georganiseerd. Ook dit jaar sluit de HGJB, samen met de PKN, aan bij deze week van 4-11 oktober. We bieden allerlei materialen en een online workshop aan bij het thema 'Vertel eens'.

Vertel eens... is de uitnodiging om het gesprek met elkaar aan te gaan. In gesprek als ouder met je kind over wat je bezighoudt. Om samen te ontdekken wat je kunt vinden in de Bijbel of om te delen wie God voor jou is. Kijk voor alle materialen en meer informatie over de workshop op HGJB.nl/Week-van-de-opvoeding

Nieuws van buiten

De Herberg

Kom-op-adem 'midweken': Leven met verlies en In balans
De Herberg biedt herstellarrangementen van 2 tot 6 weken aan. Mensen die last hebben van eenzaamheid, uitputting, spanning of bijvoorbeeld geloofs- of zingevingsvragen hebben, zijn van harte welkom. Daarnaast is er in november weer een driedaagse rond het thema verlies, voor mensen die een dierbare hebben verloren en een vierdaagse over het vinden van balans in je leven. Deze is vooral voor mensen met beginnende burn-outklachten.

Met een kleine groep lotgenoten kom je samen. Er is ruimte voor je verhaal, herkenning en erkenning, en bemoediging vanuit de Bijbel. Je hoeft een paar dagen niet te zorgen, maar er wordt voor je gezorgd. Maaltijden en verschillende activiteiten vinden plaats in groepsverband, maar er is ook vrije tijd om te ontspannen en te genieten van de mooie omgeving van de Herberg.

Datum: In Balans van 24 – 27 november en Leven met verlies van 29 november – 1 december.
Informatie: www.pdcdeherberg.nl/wat-bieden-wij/kom-op-adem.

Onderzoek jongeren

Onderzoek - Hoe denken jongeren over de toekomst?

Wij zijn op zoek naar christelijke jongeren tussen 15-25 jaar die hun mening willen geven over de toekomst, de kerk en hun geloof.

Het onderzoek loopt van tot en met zaterdag 9 oktober. De enquête is te vinden op HGJB.nl.

*Getuig altijd van God
Gebruik desnoods
woorden*

Colofon

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411 of 06 - 83196490 bij voorkeur 's middags. Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551 06-28442800
scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat: Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
jacobdevree@gmail.com

Kerktaxi
Willem van Hattum, tel. 412260

Website:
www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw 'Oude Pastorie', Waalbandijk 59. Tel.: 412260
Beheerder: Dhr. W. van Hattum.
beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl

Diaconie
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Hien en Dodewaard,
p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard
diaconie@hervormddodewaard.nl

College van Kerkrentmeesters
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten
kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl

Zendingscommissie
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Kerkblad rekeningnummer:
NL64RABO0373722346 t.n.v.
Fonds kerkbode.

Nr. 20 verschijnt op 22 oktober.
Inleveren kopij: uiterlijk 18 oktober bij kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 21 komt uit op 5 november.

Zondag 10 oktober 2021

10.00: Ds. M.H. Bil.
Bediening Heilige Doop.
Voorbereiding Viering H.A.

Oppas

Kinderdienst

18.30: Ds. J. Meertens, Rhenen
Diaconiecollecte:
Werelddiaconaat

Zondag 17 oktober 2021

10.00: Ds. M.H. Bil.
Viering H.A.

Oppas

Koffiedrinken na de dienst

18.30: Ds. M.H. Bil. Voortzetting
en Dankzegging Viering H.A.
Diaconiecollecte:
Jeugddorp de Glind

Maandag 11 oktober

18.30: Toffe Parels
19.30: Bezinningsavond H.A.

Dinsdag 12 oktober

19.00: Kris Kras Klub
19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 13 oktober

19.00: Uur van gebed

Donderdag 14 oktober

19.30: VV. 'Bidt en Werkt'

Vrijdag 15 oktober

19.30: 10Rclub

Maandag 18 oktober

18.30: Toffe Parels

Dinsdag 19 oktober

19.00: Kris Kras Klub
19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 20 oktober

19.00: Uur van gebed