

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard



Jaargang 71 - nr. 18 - 24 september 2021

De Levende Steen en levende stenen

“En kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis ...” (1 Petrus 2: 4-5a)

Een bouwer komt het bouwterrein op. Een belangrijke man met jarenlange ervaring. Als iemand iets van de grond weet te krijgen, dan is hij het wel. Hij pakt een steen, kijkt ernaar en gooit hem dan weg, achter z'n rug. Ongeschikt en onbruikbaar, vindt hij de steen. Daar ligt de steen, als puin op de grond, klaar om afgevoerd te worden. Niemand let meer op de steen. Wel ergeren sommigen zich aan de mens: ze stoten zich ertegen, struikelen erover. *‘Wat doet die steen hier ook nog?’* Het is net of de steen kritiek levert op wat de bouwers aan het bouwen zijn. Alsof de steen zegt: *‘hebben jullie mij niet nodig?’*

Het gaat over Jezus, die als de levende steen door mensen wordt verworpen. Het gaat over mensen, die bij wat ze bouwen en waar ze aan werken, Jezus niet kunnen gebruiken. Met Jezus kunnen ze niets beginnen. Verworpen wordt Jezus, nog altijd, door mensen. Als onbruikbaar weggegooid, aan de kant gezet. Hooguit irriteert Jezus mensen nog, omdat hij kritiek levert op ons bouwproject, de vaart eruit haalt en ons een kwaad geweten bezorgt.

Petrus schrijft: kom naar Jezus toe. Als levende steen wel verworpen door de mensen, maar door God uitgekozen als kostbare steen. Terwijl mensen Hem weggooien, heeft God Hem opgericht, tot hoeksteen gemaakt van een nieuw bouwwerk in deze wereld. Laat je eigen bouwproject achter je, kom van de steiger af. Voeg je bij Jezus, de hoeksteen, leun maar tegen Hem aan, ga maar tegen Hem aanliggen. Hij is je enige houvast in leven en sterven. Zijn verzoenend lijden en sterven is het enige rustpunt voor je hart. Dan wordt je zelf ook een levende steen en mag je je laten gebruiken in wat God wil bouwen in deze wereld.

Maar je bent dan niet de enige levende steen. Met dat je je bij Jezus voegt en een levende steen wordt, krijg je er andere levende stenen bij. Andere stenen die ook tegen Jezus aanliggen. Stenen die je niet zelf hebt uitgekozen, maar die God je heeft gegeven. Samen met hen vorm je een geestelijk huis waarin

God woont en waaraan God bouwt. Zonder die andere stenen is het huis niet compleet.

Hoe zie je de kerk: als een stenen gebouw of als een gemeenschap van levende stenen die tegen Jezus aanliggen? Hoe zie je jezelf in de kerk: als iemand die een steentje bijdraagt of als een levende steen die zichzelf geeft en laat gebruiken? Hoe zie je de ander in de kerk: als iemand waar je niets mee hebt en hoeft, of als een levende steen die God je geeft, om elkaar te helpen bij Jezus te blijven? Over deze vragen hopen we komend winterseizoen uw en jouw mening te horen en met elkaar in gesprek te gaan. Wel goed om bij al onze plannen en activiteiten te beseffen: de kerk is Gods bouwproject met Jezus als de hoeksteen.

Ds. Martin (M.H.) Bil



Vrijdag 1 oktober – huwelijksdienst

Op vrijdag 1 oktober a.s. hopen in het huwelijk te treden. In 't Veerhuis in Opheusden geven zij elkaar om 13.00 uur het ja-woord. Om 14.30 uur begint in de Dodewaardse kerk de dienst waarin zij Gods zegen over hun huwelijk mogen ontvangen. De dienst wordt geleid door ds Martin Bil en is te volgen via kerkradio en -tv.

Zondagmorgen 3 oktober – doopdienst

Zondagmorgen 3 oktober wordt ... gedoopt. In hoeverre de dienst toegankelijk is voor gemeenteleden: zie het bericht hiernaast over de aanpassing van de coronamaatregelen.

Diaconie collecte zondag 3 oktober is voor “Christenen voor Israël”.

Op zondag 3 oktober a.s. is het Israëlzondag. We staan dan in het bijzonder stil bij onze verbondenheid met het volk van Israël. De diaconiecollecte op deze zondag zal worden bestemd voor de organisatie “Christenen voor Israël”. Stichting Christenen voor Israël stelt zich ten doel om christenen in Nederland en wereldwijd bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld. Haar boodschap naar de kerken is dat de gemeente van Jezus Christus niet in de plaats van Israël is gekomen, maar dat er nog verschillende belangrijke beloften voor Israël in de nabije toekomst zullen worden vervuld. Helpt u mee? Geef bij het overmaken van een (extra) digitale gift duidelijk aan dat het voor Christenen voor Israël is. Alvast dank!

Dinsdag 5 oktober - huwelijksdienst

Op dinsdag 5 oktober a.s. hopen in het huwelijk te treden. De huwelijks-voltrekking vindt om 14.00 uur plaats op Slot Doddendael in Ewijk. Om 17.00 uur vind de kerkelijke inzegening plaats in de Dodewaardse kerk in een dienst die wordt geleid door ds Hans van 't Hoff uit Rijswijk. De dienst is via kerkradio en -tv te volgen.

Zondagmorgen 10 oktober – doopdienst

Ook zondagmorgen 10 oktober is er een doopdienst. Dan hoopt ... te worden gedoopt.

Bij de diensten

Afgelopen maandag 20 september heeft de PKN een advies voor de kerken uitgebracht naar aanleiding van de persconferentie op 14 september jl. De kerkenraad heeft in de vergadering van 21 september over deze aanpassingen gesproken. Vanaf 25 september a.s. geldt de 1,5 m afstandsregel niet meer in de kerk en Oude Pastorie. Tegelijk willen we wel zoveel mogelijk ‘gepast afstand’ blijven houden tot elkaar, zodat er ruimte is voor iedereen, ook voor hen met een kwetsbare gezondheid. Concreet betekent dit het volgende:

- reserveren voor een dienst is niet nodig
- looproute blijft in stand: binnenkomen onder toren, vertrekken bij consistorie. Uitzondering geldt voor mensen die slecht ter been zijn: zij mogen bij de consistorie naar binnen en voorin de kerk plaatsnemen.
- bij binnenkomst handen desinfecteren, geen handen schudden
- thuis blijven en testen bij klachten
- in de kerk gaan zitten op een bank die vrij is (de banken zijn om en om beschikbaar) en ook in de bank enige afstand houden tot een ander huishouden;
- de kinderdienst begint weer op de gebruikelijke tijd: de kinderen beginnen in de kerk en gaan vóór de preek naar de Oude Pastorie.
- de te openen ramen zullen voor, tijdens en na de dienst open blijven.
Houdt hiermee rekening bij uw kledingkeuze.

Bij de diensten zult u ook weer welkom worden geheten door mensen van het welkomstcomité. De bloemengroet gaan we weer vanuit de kerkdienst bezorgen. We hopen dat u/jij ook eens de vinger opsteekt om een boeket te bezorgen.

In geval van een doopdienst (o.a. op 3 en 10 oktober a.s.) vragen we de gemeenteleden die in de gelegenheid zijn om de avonddienst te bezoeken om de avonddienst te bezoeken en niet de ochtenddienst. Zodoende kunnen we ook familieleden van de doopouders welkom heten en kan reservering achterwege blijven.

We zijn blij en dankbaar dat er op deze manier weer meer ruimte komt om samen gemeente van Christus te zijn. Als u zich niet veilig en gerespecteerd voelt bij deze aanpassingen, horen we het graag van u. Want we willen graag dat in de kerk iedereen de ruimte krijgt om erbij te zijn en mee te doen.



Geboren

Op 13 september jl. is ... geboren.....

We feliciteren hen van harte met dit wonder en hopen dat ... mag opgroeien tot eer van God en tot vreugde van allen om haar heen. Het gezin woont aan ...

Zieken

....

We denken ook aan hen die thuis ziek zijn, soms al langere tijd. En aan hen die onderzoeken ondergaan of op een behandeling wachten.

Bijeenkomsten

Belijdeniscatechese

Zoek je verdieping in je geloof? Ben je toe aan een stap van commitment, naar God toe en naar de gemeente toe? Wil je ontdekken hoe het ‘werkt’ om te leven met God? Dan is de belijdeniscatechese wellicht iets voor jou. Tijdens de avonden gaan we, jongeren en ouderen, met elkaar in gesprek over de kernpunten van het christelijk geloof en hoe je het geloof vorm kan geven in je alledaagse leven. Aan het einde van het traject kun je geloofsbelijdenis doen, maar het staat je ook vrij om die keuze (nog) niet te maken. Wil je meer informatie of wil je je opgeven? Neem dan contact op met dominee Martin Bil: predikant@hervormddodewaard.nl / 0488-427411 / 06-83196490. In overleg met elkaar wordt gezocht naar passende avonden.

Ouderenkring – gezocht: gastheer/gastvrouw

Een meditatie die voorgelezen wordt, een spel doen, foto’s bekijken, gezellig samenzijn: dat is wat de ouderenkring doet. Om de week komen ze op een middag bij elkaar in de Oude Pastorie. Tot voor kort was Henk Breunisse degene die het voortouw nam, maar Henk heeft aangegeven deze rol niet langer te kunnen vervullen. We bedanken Henk voor zijn inzet voor de ouderenkring! De kringleden zou graag weer bij elkaar komen, maar dat gaat niet zonder iemand die het voortouw neemt en gastheer/vrouw wil zijn. Daarom zoeken we een vervanger. Wie vindt het waardevol om met ouderen samen te zijn en hen een gezellige middag te bezorgen? Het is niet ingewikkeld: een meditatie voorlezen uit een boekje, een creatief vervolg bedenken (spel of iets dergelijks, de groep heeft ongetwijfeld zelf goede ideeën) en zorgen dat er koffie en thee wordt gezet. Je kunt het ook samen met iemand anders doen, als echtpaar of samen met een ander gemeentelid. Voel je je aangesproken of heb je vragen? Laat het weten aan ds Martin Bil.

Huiskringen – gezocht: kringleden

Voordat corona kwam, waren er 2 huiskringen. Dat zijn Bijbelkringen die bij iemand thuis worden gehouden. De kringen werden geleid door Piet de Groot en Gert Jan Bosch. Beiden kunnen vanwege persoonlijke omstandigheden dit niet langer doen. De kring van Gert Jan Bosch heeft voldoende mensen gevonden om binnenkort van start te gaan (zie elders in dit kerkblad). De kring van Piet de Groot zoekt nog naar een aantal personen dat wil meedoen, zodat ook deze kring van start kan gaan. Wil je samen met andere gemeenteleden de Bijbel lezen, ontdekken wat God te zeggen heeft en hoe dat jouw leven en dat van een ander vormt? Meld je dan aan bij Nicola Hommerson (nicolahommerson@live.nl of 06-15535456). Het dagdeel en de data worden in onderling overleg vastgesteld.



Komt u, kom jij ook naar de Bijbelkring?

Graag willen we iedereen uitnodigen om samen met ons de Bijbel te openen en samen te zoeken naar wat God ons door Zijn Woord te zeggen heeft.

Als Bijbelkring komen wij ongeveer 1x per 3 weken bij elkaar om samen een gedeelte van de Bijbel te onderzoeken.

We beginnen 's avonds om 19.30 en proberen rond 21.00 uur af te sluiten.

Ik zal een inleiding verzorgen, met uitleg over een Bijbelgedeelte. Daarna gaan we hier samen over in gesprek. De onderwerpen staan nog niet vast, dus als u vragen of ideeën heeft, graag. We hopen op mooie en leerzame avonden.

We willen iedereen van harte uitnodigen om de Bijbelstudieavonden bij te wonen! Met vriendelijke groet,

Jan Vroegindewij

(jan.vroegindewij@solconmail.nl)



JONG VOLWASSENEN KRING

Hoi! Via deze weg willen we je van harte uitnodigen voor de jong volwassenen kring. Tijdens deze avonden staat verbinding centraal. De avonden zijn afwisselend, zo houden we ook van kampvuur, spelletjes en een hoop gezelligheid. Het verlangen is om tijdens deze avonden samen God groot te maken en op deze manier met elkaar gemeente te zijn. Zien we jou daar?

Vragen? Bel of app: 0627996173

**EERSTE AVOND 26-09-2021 | 19.30-21.00 UUR |
MARIËNGAERDE 9 IN OPHEUSDEN**

Bezoekwerk komend winterseizoen

Onlangs heeft het consistorie overleg gehad. Het consistorie bestaat uit de bezoekzusters (Mirjam van Brenk, Maria Winkel), de ouderlingen, de pastoraal werker (ds De Vree) en de predikant. Gelet op de vele gemeenteleden en het beperkt aantal mensen dat een bezoekje kan brengen, kunnen we helaas heel veel niet doen. We hebben besproken wat we wel kunnen doen en willen komend winterseizoen daarom vooral pastorale aandacht geven aan de zieken (lichamelijk/geestelijk), nieuw ingekomen gemeenteleden en hen die we in de afgelopen tijd zijn gaan missen in de kerkdiensten. Mirjam van Brenk blijft ouderling Arie van Laar ondersteunen in het bezoekwerk in zijn wijk. Maria Winkel blijft het bezoekwerk in de Hoge Hof in Herveld doen. Ds De Vree blijft de jarigen van 75 jaar en 80 jaar en ouder bezoeken. De predikant doet bezoekwerk rondom geboorte, huwelijk, overlijden en crisissituaties. Voor gewoon bezoekwerk (regulier huisbezoek) is helaas weinig tot geen tijd. Dit neemt niet weg dat we graag van u horen, als u een bezoekje wilt ontvangen. Neem dan contact op met de wijkouderling of predikant.

Gezocht: bezoekzuster/broeder voor oudere gemeenteleden

Hetty van de Kuinder heeft aangegeven te stoppen als bezoekzuster. We bedanken haar voor haar inzet en zullen haar gaan missen! Hetty bezocht met name gemeenteleden in zorgcentra (o.a. Elim in Ochten, Het Anker in Kesteren). We zouden deze gemeenteleden en ook andere oudere gemeenteleden (bijv. in de Steegakker) graag blijven bezoeken, maar hebben daarvoor op dit moment geen vrijwilligers. Wie heeft een hart voor deze oudere, vaak heel betrokken, gemeenteleden en wil een aantal van hen een paar keer per jaar een bezoekje brengen? Vragen hoe het gaat, delen wat er in de gemeente gebeurt, en als het kan ook samen uit de Bijbel lezen en een gebed uitspreken. De mensen waarderen het enorm. En je doet het uit liefde voor God en Zijn gemeente. Voel je je aangesproken of heb je vragen? Laat het weten aan Ds. Martin Bil.

Kerkrentmeesters

Giften:

Via Ds. M.H. Bil 1 x € 50,00

Veilige kerk

De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend.

En omdat die veiligheid nu juist wél vanzelfsprekend dient te zijn, is er werk aan de winkel. Ook in onze kerkelijke gemeente.

In het afgelopen jaar is de kerkenraad werk gaan maken van veiligheid in de kerk. Dat werk begint met bewustwording. We hebben in de kerkenraad en in het College van Kerkrentmeesters over dit onderwerp gesproken, maar ook met de jeugdwerkers en de bezoekbroeders en -zusters.

Veiligheid gaat over het erkennen en respecteren van grenzen. En als het over veiligheid en grenzen gaat, dan denken we als vanzelf aan grensoverschrijdend gedrag. De kerk en grensoverschrijdend gedrag is geen goede combinatie. Daarom is veiligheid en zorgvuldigheid in het omgaan met elkaar ontzettend belangrijk.

Werk maken van veiligheid in de kerk betekent voor onze kerk dat er drie vertrouwenspersonen zijn aangesteld. Zij volgen momenteel een opleiding en starten met ingang van 1 januari 2022 met hun taak. In een van de volgende Kerkbladen zullen we meer informatie geven over de vertrouwenspersonen.

Verder hebben we een gedragscode en omgangsregels met elkaar afgesproken. Ook vragen wij VOG's aan voor iedere vrijwilliger die namens de kerk met kwetsbare mensen werkt.

Op www.hervormddodewaard.nl kunt u het beleidsplan over de veilige kerk downloaden.



JOHANNES DE HEER

zang- & benefietavond



Vrijdagavond 1 oktober 2021 om 19:30 uur
Hiense kerk - Waalbandijk 95 Dodewaard

Deo volente organiseert het team van 'Prijs met Johannes de Heer' op 1 oktober 2021 opnieuw een interkerkelijke Johannes de Heer-zangavond met bekende liederen uit zijn bundel, een lezing door ds. Willem J.J. Glashouwer en andere bijdragen bij het thema: 'Israël & Wij'

De teamleden van 'Prijs met Johannes de Heer' verlenen gratis medewerking en Johan den Hartog stelt de Hiense kerk kosteloos ter beschikking. Er zal een grote collecte plaatsvinden ten bate van 'Christenen voor Israël'. **Hartelijk welkom & graag tot ziens!**

1. We hanteren binnen en buiten het kerkgebouw de 1,5 meter afstand-regel. Dit houdt in dat er in de Hiense kerk plaats is voor maximaal 60 personen. De zitplaatsen (waar al dan niet gezeten mag worden) zullen duidelijk worden aangegeven.
2. **OPGAVE (EN REGISTRATIE) IS VERPLICHT** via info@prijsmetjohannesdeheer.nl (of) 06-27507970
Geef het aantal personen door dat komt en van al deze personen:
-de voor- en achternaam
-het telefoonnummer en/of e-mailadres waarop men bij calamiteiten is te bereiken
3. Omdat het niet om een reguliere kerkdienst gaat maar om een zangdienst, hanteren we, vanuit 'Prijs met Johannes de Heer', de 2G-regel.

Mensen die aan deze avond willen deelnemen zijn ofwel **g**evaccineerd of **g**etest:

-**GEVACCINEERD:** U bent volledig gevaccineerd en kunt dit aantonen door:
-de Corona Check App / QR-code (of)
-het vaccinatiebewijs van de GGD (registratiekaartje)

-**GETEST:** U kunt een negatieve testuitslag (niet ouder dan 48 uur) óf een negatieve zelftest (afgenomen vlak voor vertrek naar de kerk) laten zien.
4. Als u één of meerdere van de volgende klachten heeft, blijft u voor de zekerheid thuis: hoesten, niezen, keelpijn, koorts, hoofdpijn.

Verder volgen wij de RIVM-maatregelen en is er handdesinfectans bij de ingang.



**ALS JE BIDT,
GEEF GOD
DAN GEEN
INSTRUCTIES,
MAAR LUISTER
WAT HIJ ZEGGEN
WIL**



WWW.VISJEPOSTERS.NL

Colofon

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1,
6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411
of 06 - 83196490 bij voorkeur 's middags.
Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan,
Matensestraat 68, 6669 CJ
Dodewaard, tel.: 0488 - 410551
06-28442800
scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg
197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
jacobdevree@gmail.com

Kerktaxi
Willem van Hattum, tel. 412260

Website:
www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw 'Oude Pastorie',
Waalbandijk 59. Tel.: 412260
Beheerder: Dhr. W. van Hattum.
beheerder-oudepastorie@hervormddode-
waard.nl

Diaconie
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente
Hien en Dodewaard,
p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard
diaconie@hervormddodewaard.nl

College van Kerkrentmeesters
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en
Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten
kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl

Zendingscommissie
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Kerkblad rekeningnummer:
NL64RABO0373722346 t.n.v.
Fonds kerkbode.

Nr. 19 verschijnt op 8 oktober.
Inleveren kopij: uiterlijk 4 oktober bij
kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 20 komt uit op 22 oktober.

Zondag 26 september 2021

10.00: Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen

Oppas Kinderdienst

18.30: Ds. Chr. van Andel,
Amsterdam

Maandag 27 september

18.30: Toffe Parels

19.30: Bijbelkring

Dinsdag 28 september

19.00: Kris Kras Klub

19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 29 september

19.00: Uur van gebed

Donderdag 30 september

19.30: VV. 'Bidt en Werkt'

Vrijdag 1 oktober

14.30: **Huwelijksdienst** Lenny van
Leijen en Yannick Kamphuis
Voorganger: Ds. M.H. Bil

19.30: 10Rclub

Zondag 3 oktober 2021

10.00: Ds. M.H. Bil.

Bediening Heilige Doop.

Oppas

18.30: Ds. A.T. van Blijderveen,
Veenendaal

Diaconiecollecte:

Christenen voor Israël

Maandag 4 oktober

18.30: Toffe Parels

Dinsdag 5 oktober

17.00: **Huwelijksdienst** Jurgen
Vermeer en Marjolein de
Lange

Voorganger: ds. Hans van
't Hoff uit Rijswijk.

14.30: Ouderenkring

19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 6 oktober

19.00: Uur van gebed

Donderdag 7 oktober

19.00: Mentorcatechese