

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard



Jaargang 71 - nr. 17 - 10 september 2021

Rechtvaardig

De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. (Lukas 18: 10b)

Er bestaat een schilderij over de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Aan de ene kant van de tempel staat de Farizeeër met zijn mantel aan. Aan de andere kant van de tempel staat de tollenaar, met zijn tollenaarskleed om.

Een Farizeeër, dat is iemand die weet heeft van Gods wil en het ook belangrijk vindt om te dóen wat God wil. Daarom bidt een Farizeeër, daarom vast hij en geeft hij tienden. En met dat alles laat hij zien dat hij weet hoe hij zich tegenover God hoort te gedragen – hij bidt; hoe hij zich tegenover zichzelf hoort te gedragen – hij vast; en hoe hij zich tegenover zijn naaste hoort te gedragen – hij geeft tienden. Als iedereen zo zou leven, dan zou de wereld er een stuk rechtvaardiger uitzien. In die zin kunnen wij ook wel wat leren van de Farizeeër – meer dan van de tollenaar.

Hetzelfde gezicht

Een tollenaar weet immers níet zo goed hoe hij zich moet gedragen. Of misschien weet hij het wel, maar hij doet het gewoon niet. Hij denkt niet zoveel aan God, hij bidt niet zo vaak. Hij neemt meer van zijn naaste dan dat hij geeft. Hij vraagt tol, belasting voor de bezetter, vaak veel te veel. Als iedereen zo zou leven als de tollenaar, ook dan zou de wereld er een stuk onrechtvaardiger uitzien.

Dat is dus het schilderij. En als je een tijdje naar dat schilderij kijkt, dan valt je ineens iets op. Dan zie je namelijk dat de Farizeeër hetzelfde gezicht heeft als de tollenaar. Het is dezelfde man. Aan de ene kant van de tempel met een Farizeeërsmantel om en aan de andere kant van de tempel in een tollenaarskleed. Maar het is dezelfde man. Als je de schilder kent, dan weet je ook dat het zijn eigen gezicht is. Hij heeft de Farizeeër en de tollenaar zijn eigen gezicht gegeven.

Nu heb ik me afgevraagd: Waarom heeft de maker van dat schilderij dat gedaan? Ik denk dat ik het weet. Ik denk namelijk dat die schilder goed heeft begrepen wat de Heere Jezus met deze gelijkenis zegt. Jezus bedoelt hier niet dat we moeten kiezen tussen de Farizeeër en de tollenaar. We hoeven niet te oordelen wie de ‘beste’ is van die twee. Want dan zouden we straks allemaal nog kiezen voor de tollenaar, omdat we dat wat de Farizeeër allemaal zegt, heel hoogmoedig vinden. En dan zouden we zomaar terechtkomen in het gebed: *‘Dank U wel dat ik niet zo ben als die Farizeeër, dat ik niet zo hoogmoedig ben, dat ik het niet allemaal heb over “ik, ik, ik”.*’ En dan zijn we eigenlijk al precies hetzelfde geworden als... de Farizeeër.

Spiegel

Nee, we zijn hier niet geroepen tot een oordeel. We mogen wél nadenken over hoe wij tot de Heere God komen. Dan werkt deze gelijkenis als een spiegel. Dan is de vraag niet zozeer: Hoe denk jij over de Farizeeër of hoe denk jij over de tollenaar? Welk oordeel vel jij daarover? Nee, dan is de vraag: Hoe doe je het zélf? Hoe kom jij voor Zijn aangezicht? Doe je dat misschien door jezelf eerst met anderen te vergelijken? Met die man die zoveel van de Bijbel afweet? Of juist met die vrouw die het alleen maar over oppervlakkige dingen heeft en als het geloof ter sprake komt, stil valt?

Je hóeft je niet met een ander te vergelijken, zegt Jezus hier. Want jij bent wie jij bent. En zo verschijn je voor je God. Mag je zeggen: *‘Hier ben ik, Heere God. Niet die man, niet die vrouw, maar hier ben ik. Zoals ik ben. Misschien met te weinig van die man, misschien met te veel van die vrouw. Ik weet het niet. U weet het, want U kent mij. En daarom vraag ik U: Wilt U mijn zonden vergeven? Mijn te weinig en mijn te veel? Wilt U mij elke dag weer nieuw maken? Zodat ik ga leven, niet precies zoals die man, niet precies zoals die vrouw, maar zoals U dat van mij vraagt, zoals U wilt dat ik zal leven.’*

Als je zo leert kijken naar jezelf, naar de ander en vooral naar de Heere Jezus, dan kom je nooit voor niets bij Hem. Dan wordt je gebed om vergeving gehoord en dan mag je rechtvaardig je ogen openen.

Ds. J.T. de Koning (uit: De Waarheidsvriend - 27 augustus 2020)

Zondagavond 12 september – ontmoetingsdienst

‘Nieuwe energie? Als je hoopt op God!’ dat is het thema van de ontmoetingsdienst op zondagavond 12 september. We staan aan het begin van een nieuw seizoen: op school, op je werk, in de kerk. Hopelijk hebben we in de vakantie nieuwe energie opgedaan. Maar het is ook goed mogelijk dat je je nog moe voelt of bang bent straks weer heel moe te worden, wellicht ook door alles wat met corona te maken heeft. Waar haal je de energie vandaan? In de dienst horen we wonderlijke woorden van de profeet Jesaja: ‘wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput’ (Jesaja 40: 31). Ook hopen we al zingend en biddend die nieuwe kracht te ontvangen. Welkom!

Zondag 19 september – opening winterseizoen

Zaterdag 18 en zondag 19 september start het nieuwe winterseizoen. Het thema van dit winterseizoen is ‘kerk: dat zijn we samen’. We gaan ons verdiepen in wat het betekent om kerk te zijn: waarom God ons de kerk geeft, wat de kerk ons brengt, wat de kerk van ons vraagt, hoe we omgaan met elkaar, hoe ieders gave ertoe doet, etc. Kerk-zijn spreekt in deze tijd niet meer vanzelf, en de coronacrisis heeft dit nog duidelijker gemaakt. In het winterseizoen zal er regelmatig een themadienst zijn waarin een aspect van het kerk-zijn centraal staat. Bij zo’n themadienst worden gespreksvragen gevoegd die thuis of in kringverband kunnen worden gebruikt. Op zondag 19 september sluiten beide diensten aan op het thema.

Diaconiecollecte voor het startweekend

In het weekend van 18-19 september start het winterseizoen weer met het alom bekende startweekend. Ook dit jaar wordt u van harte uitgenodigd om elkaar te ontmoeten. Ook dit jaar zijn er geen kosten aan verbonden, daarom wordt er op zondag 19 september gecollecteerd voor de onkosten. Uw en jullie bijdrage zijn van harte welkom!

Bijeenkomsten

Mentorcatechese

Donderdag 23 september begint de mentorcatechese weer, bedoeld voor alle jongeren tussen de 12 en 16 jaar. Zij zullen in de komende weken persoonlijk een uitnodiging ontvangen. Ook wie geen uitnodiging ontvangt, is natuurlijk van harte welkom! We ontmoeten elkaar om de week op donderdagavond in de Oude Pastorie. We beginnen om 19.00 uur met een inleiding door de predikant, waarna we in 2 groepen met elkaar over het onderwerp doorpraten. Van de ene groep (12-14 jaar) zijn Nelië van Leijen en Stefan de Vogel de mentoren. Van de andere groep (15-16 jaar) zijn Marleen Wieringa en Ds. Martin Bil de mentoren. Marleen heeft de plek van Marchien Boll ingenomen. We bedanken Marchien voor haar inzet voor de jongeren in de afgelopen jaren en zijn blij dat Marleen ons team komt versterken. We gebruiken de methode Follow Me van de HGJB, maar bespreken ook onderwerpen die de jongeren zelf aandragen of actuele thema's. Na afloop kletsen we gezellig onder het genot van een drankje en natuurlijk chips. We hopen op een gezegend seizoen met elkaar!

17+ catechese

Voor jongeren van 17 jaar en ouder was er in de afgelopen jaren geen catechese. Belijdeniscatechese was vaak nog een stap te ver, terwijl Jezus gaan belijden als de persoonlijke Redder eigenlijk wel het doel is van elke catechese. Daarom komt er dit seizoen 17+ catechese, ook omdat we het belangrijk vinden in contact en in gesprek te blijven met deze jongeren. De jongeren uit de doelgroep zullen persoonlijk worden uitgenodigd. In overleg met hen wordt gezocht naar een geschikte avond en naar onderwerpen waarover we in gesprek gaan met elkaar.

Belijdeniscatechese

Zoek je verdieping in je geloof? Ben je toe aan een stap van commitment, naar God toe en naar de gemeente toe? Wil je ontdekken hoe het 'werkt' om te leven met God? Dan is de belijdeniscatechese wellicht iets voor jou. Tijdens de avonden gaan we, jongeren en ouderen, met elkaar in gesprek over de kernpunten van het christelijk geloof en hoe je het geloof vorm kunt geven in je alledaagse leven. Aan het einde van het traject kun je geloofsbelijdenis doen, maar het staat je ook vrij om die keuze (nog) niet te maken. Wil je meer informatie of wil je je opgeven? Neem dan contact op met dominee Martin Bil: predikant@hervormddodewaard.nl / 0488-427411 / 06-83196490. In overleg met elkaar wordt gezocht naar passende avonden.

In dubio junior / senior – kringen voor zoekers

Helemaal los van God en geloof ben je niet, maar je hebt wel zo je vragen. En onze manier van kerk-zijn spreekt je wellicht niet zo aan. Graag kom ik met je in gesprek, over de vragen en thema's die je bezighouden. Te denken valt aan onderwerpen als 'schepping en evolutie', 'God en het lijden', 'de betrouwbaarheid van de Bijbel'. De onderwerpen worden in overleg vastgesteld. Er is al een junior kring voor jongeren. Deze kring is door de coronabeperkingen slechts één keer bij elkaar gekomen. Je kunt hier dus nog heel goed bij aansluiten. Daarnaast wil ik graag een soortgelijke kring voor volwassenen beginnen. Wil je meer informatie of wil je je opgeven? Neem dan contact op met dominee Martin Bil: predikant@hervormddodewaard.nl / 0488-427411 / 06-83196490. In overleg met elkaar wordt gezocht naar passende avonden.

Avond voor doopouders

Je hebt je kindje laten dopen. Bij de doop heeft God gezegd: Ik ben er voor je kind! Tegelijk heb je zelf uitgesproken dat het geloof in God van levensbelang is voor je kind. Als ouder ben je het grootste voorbeeld voor je kind. Het geloof leef je voor en je kind kijkt het van je af. Een prachtige uitdaging, maar vaak niet zo makkelijk. Het leven met jonge kinderen is al hectisch en intensief.

Graag gaan we met jullie hierover in gesprek. We nodigen alle ouders van de kinderen van 0 - 4 jaar uit en zien deze avond als een vervolg op de doopgesprekken, kort of langer geleden. We rekenen op je aanwezigheid!

Welkom op dinsdagavond 28 september in de kerk en de Oude Pastorie. Inloop vanaf 19:45 uur en we sluiten rond 21:15 uur af met een borrel tot 21:45 uur ongeveer. Meer informatie: predikant@hervormddodewaard.nl of 06 83196490. Wij kijken er naar uit jullie te ontmoeten!

Groeten, Ds. Martin en Annemarie Bil

Als je na deze avond naar huis gaat, heb je...

- nieuwe informatie en inspiratie gekregen
- je wensen op het gebied van de kerk voor je kind kunnen meegeven aan ons
- andere ouders van (toekomstige) vriendjes en vriendinnetjes van je kind in de kerk ontmoet.

Bijeenkomsten

Hulp voor catering gevraagd

Voor de avond voor doopouders DV dinsdag 28 september zoeken we nog 1 of 2 personen die de catering zouden kunnen verzorgen. Het gaat om koffie / thee zetten en schenken aan het begin van de avond en de borrel met wat hapjes verzorgen aan het eind van de avond. Vind u of jij dit leuk om te doen? We zouden het heel fijn vinden als jullie ons willen helpen. Graag contact opnemen met Annemarie: annemariebil@gmail.com of 06 42455636

Vrouwenvereniging 'Bidt en Werkt'

Dames,

Na al die Corona-maanden is het nu toch zover dat we weer voorzichtig (als de Corona maatregelen niet veranderen) kunnen beginnen.

We hopen 16 september weer te beginnen van half 8 tot half 10 in de Oude Pastorie. Als er dames zijn die ook zin hebben om een avond gezellig bij elkaar te zijn en wat te handwerken of iets dergelijks?

Kom gerust een keer vrijblijvend op de koffie.

U bent van harte Welkom !!!!!

Een hartelijke groet van ons allemaal

Hervormd Kerkkoor

Na een moeilijke en verdrietige tijd, was er dinsdagavond 31 augustus een gezellig samenzijn in de Oude Pastorie. Er was ook een jubilaris. Adriaan van der Linden is al 25 jaar onze dirigent. Hij werd verrast met een gedichtje, een bloemetje en een kadootje. Vanaf 7 september hopen wij weer te repeteren. Het zal waarschijnlijk niet makkelijk worden, maar we vertrouwen erop dat het goed gaat. Zingen is een goed medicijn.

Gebruik Oude Pastorie en Dodewaardse kerk

Voor de Oude Pastorie zijn Willem en Ineke van Hattum (412260) door de kerkenraad als beheerders aangesteld.

Wilt u gebruik maken van het gebouw, vraag dan aan hen of er een ruimte in het gebouw beschikbaar is. Het kan leiden tot dubbele bezetting en dat geeft weer onrust. Helaas is gebleken dat niet iedereen het gebruik van een ruimte meldt. Willem en Ineke vinden dat niet fijn.

Dus graag van tevoren aan hen laten weten als je een ruimte in de Oude Pastorie wenst te gebruiken. Wenst u vanwege de afstandsregel het kerkgebouw te gebruiken, meldt dit dan van tevoren aan Henk de Haan. Zijn gegevens staan in de colofon van het Kerkblad. Het kerkgebouw wordt wel eens verhuurd, dus ook hier is het nodig om van tevoren de ruimte te reserveren.

Diaconie

Collecten en giften diaconie augustus

- Diaconiecollecte augustus algemeen: € 688,00
- Gift voor de Vakantie Bijbel Week via de bank: € 75,00
- Gift voor het Kerkblad via de bank: € 50,00

Alle gevers hartelijk dank

OPEN DOORS

Onderstaand de landen, welke op nr. 41 t/m 45 van de ranglijst CHRISTEN-VERVOLGING staan:

41-Kazachstan

Lokale autoriteiten in Kazachstan vallen binnen bij kerkdiensten, pakken gelovigen op en nemen christelijke materialen in beslag.

42-Kameroen

Bekeerlingen met een moslimachtergrond worden onder druk gezet om terug te keren tot de islam. Daarnaast hebben christenen veel te maken met geweld.

43-Bhutan

Het boeddhisme is het nationale erfgoed van Bhutan en alle inwoners van het land worden geacht het boeddhisme aan te hangen.

44-Oman

De Omaanse overheid staat bekering tot het christendom toe. De samenleving daarentegen staat erg vijandig tegenover christenen.

45-Mozambique

Mozambique staat voor het eerst op de Ranglijst Christenvervolging. Radicaalislamitische strijders hebben hun pijlen gericht op christenen.

*Sta op, HEERE God, hef Uw hand op,
vergeet de ellendigen niet.*

Psalm 10: 12

Marjo van Hal

Tieners ontdekken meer over God op het HGJB-Scholierenweekend

DV 15-18 oktober is het HGJB-Scholierenweekend weer! Tieners (13-18 jaar) beleven met elkaar vier dagen vol goede bijbelstudies, mooie muziek, boeiende workshops, goede gesprekken en veel gezelligheid! Iets voor de tieners uit jouw omgeving? Tip hen dit onvergetelijke weekend!

>>> Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/Scholierenweekend.

HGJB-Dankdagmap 2021: Dankend doorgaan

Het thema voor de nieuwe HGJB-Dankdagmap is 'Dankend doorgaan'. De map focust op het moment dat Noach na ongeveer een jaar in de ark weer naar buiten mag. Hij gaat niet gelijk puinruimen en bouwen, maar brengt een brandoffer om God te danken en zichzelf weer aan Hem toe te wijden.

Kinderen kunnen na het afgelopen jaar wel een beetje begrijpen hoe het is om beperkter te leven, zoals Noach in de ark dat moest. Willen zij op dankdag, net als Noach, de Heere danken en (weer) helemaal voor God leven? Het centrale bijbelgedeelte is Genesis 8:15-9:17, met als kern 8:20-22.

>>> Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/bid-dankdagmap.

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

- Bid voor het nieuwe jeugdwerkseizoen dat van start gaat. Dank dat er binnen de huidige coronamaatregelen weer veel mogelijk is. Bid dat de jongeren betrokken blijven bij de gemeente.
- Bid voor inspiratie en creativiteit voor alle jeugdwerkactiviteiten. We weten niet hoe de ontwikkelingen gaan met het COVID-virus en de maatregelen. Daarom is het belangrijk om te bidden om volharding en goede contacten met de jongeren, maar ook met alle leidinggevendenden.
- Dank voor de inzet van vele vrijwilligers, bid voor nieuwe inspiratie en motivatie om dienstbaar te zijn in de gemeente. Bid ook voor betrokkenheid tussen gemeente en jeugdwerkleiders, voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor het jeugdwerk.
- Dank voor het HGJB-Scholierenweekend dat de HGJB DV oktober weer mag organiseren. Bid voor een zegen voor dit weekend. Dat het weekend tieners mag toerusten in het leven met God en zij geïnspireerd worden om zich in te zetten in de gemeente.



UITNODIGING

18 SEPTEMBER 2021

Gemeentedag Hervormde Gemeente van Hien en Dodewaard

**14.30 – 15.00 uur inloop met koffie/thee/limonade
en wat lekkers**

**15.00 – 16.00 uur Oud Hollandse spelen en Bijbelse
bingo**

16.00 – 17.30 uur Friet en snacks

**17.30 – 18.30 uur Oud Hollandse spelen en Bijbelse
bingo (groepen wisselen)**

18.30 uur Meezingen met muziekgroep

Opgeven kan tot maandag 13 september a.s. bij

**Monique van de Wardt – 06-25554709 –
wardt1980@kpnmail.nl**

**Janine van Laar – 06-57308128 –
janinevlaar@gmail.com**

Boekwinkel "De Ploeg"



Helaas; boekwinkel De Ploeg gaat sluiten.

In goed overleg met alle vrijwilligers en met goedkeuring van de kerkenraad hebben wij helaas het besluit moeten nemen om te stoppen met de boekwinkel. Al een aantal jaar neemt de verkoop af. Maar de laatste tijd is het regelmatig voorgekomen dat vrijwilligers zaterdagochtend aanwezig zijn en dat er helemaal niemand komt.

Voor ons als vrijwilligers is dat niet leuk en met zo weinig omzet is het ook niet meer mogelijk om een actuele voorraad aan te houden. Tegen beter weten in zouden we het als vrijwilligers nog een tijdje willen aankijken omdat we het zo jammer vinden dat dit voor onze gemeente na zoveel jaren verloren gaat maar we hebben uiteindelijk toch de knoop doorgehakt om te stoppen.

Dit jaar zijn we nog een aantal zaterdagen open om zoveel mogelijk uitverkoop te houden. Dat zal zijn op zaterdag 25 september, 30 oktober, 27 november en 4, 11 en 18 december.

Alles mag vanaf nu weg met 50% korting! We hopen dat deze korting u toch aanmoedigt om eens te kijken of er toch nog iets leuks bij is voor u.

50%

50%

**opheffings
UITVERKOOP**

openingstijden:
Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Contactgegevens:
boekwinkeldeploeg@kpnmail.nl
06-11120240

**BIJ HET TELLEN VAN
ONS GELD VALT HET
RESULTAAT VAAK
TEGEN, BIJ HET
TELLEN VAN ONZE
ZEGENINGEN VOELEN
WE ONS RIJK**



Nieuwe Klik – ‘Geloven is doen!’

Het thema van de nieuwe uitgave van het HGJB-kinderblad Klik is ‘Geloven is doen!’ Je kunt je kind vragen om iets te doen. Bijvoorbeeld om de tafel te dekken of de lieve kaart voor de zieke buurvrouw langs te brengen. Je kind kan dit dan alleen horen en er helemaal niets mee doen. Maar je moet juist dóén wat er gevraagd wordt. Wat zijn talenten die je kunt gebruiken? Misschien ontdekt je kind door deze Klik wel een nieuw talent!

>>> Ontdek meer over de Klik op HGJB.nl/Kinderblad-Clik.

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411 of 06 - 83196490 bij voorkeur ‘s middags. Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551 06-28442800
scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:
Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
jacobdevree@gmail.com

Kerktaxi
Willem van Hattum, tel. 412260

Website:
www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw ‘Oude Pastorie’, Waalbandijk 59. Tel.: 412260
Beheerder: Dhr. W. van Hattum.
beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl

Diaconie
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Hien en Dodewaard,
p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard
diaconie@hervormddodewaard.nl

College van Kerkrentmeesters
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Girnummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten
kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl

Zendingscommissie
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz. Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Kerkblad rekeningnummer:
NL64RABO0373722346 t.n.v.
Fonds kerkbode.

Nr. 18 verschijnt op 24 september.
Inleveren kopij: uiterlijk 20 september
bij kopij@hervormddodewaard.nl
Nr. 19 komt uit op 8 oktober.

Zondag 12 september 2021

10.00: Drs. H.J. van Wijnen,
Nieuwegein

Oppas

Koffiedrinken na de dienst

18.30: Ds. M.H. Bil.
Ontmoetingsdienst

Zondag 19 september 2021

10.00: Ds. M.H. Bil.
Opening Winterwerk.

Oppas

Koffiedrinken na de dienst

18.30: Ds. M.H. Bil.
Opening Winterwerk.

Dinsdag 14 september

19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 15 september

19.00: Uur van gebed

Donderdag 16 september

19.30: VV. 'Bidt en Werkt'

Maandag 20 september

18.30: Toffe Parels

Dinsdag 21 september

14.30: Ouderenkring
19.30: Hervormd Kerkkoor

Woensdag 22 september

19.00: Uur van gebed

Donderdag 23 september

19.00: Mentorcatechese