

Een bemoedigende ontmoeting

'En Elizabet werd vervuld met de Heilige Geest en zij riep met luide stem: Gezegend ben je onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot. [...] En zalig is zij die geloofd heeft, want wat haar van de kant van de Heere gezegd is, zal volbracht worden.'
(Lukas 1: 41-45)

Geloven is een wonder, een gave van de Heilige Geest. Geloven is je openen voor God, Hem in je hart laten wonen en werken, je laten inschakelen in Gods plan met de wereld. Het overkwam Maria. De Geest overschaduwde haar en ze gaf God de ruimte om Zijn werk in haar te doen. *'Zie de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord'*.

Geloven is wonderlijk mooi. Maar soms ook moeilijk. Het geloof kan je een eenzaam gevoel geven: je bent vaak de enige die gelooft. Je geloof kan ook worden aangevochten: beeld ik het me allemaal niet in? Hoe bemoedigend kan het dan zijn als je een broeder of zuster in geloof ontmoet. Dat je in je eenzaamheid en aanvechting steun vindt bij een ander. Iemand die net als Elizabet tegen je zegt: *'Je bent gezegend, God is in je aan het werk en wat God is begonnen, zal Hij vast en zeker voltooien. Wat God je heeft beloofd, zal Hij ook doen.'*

Elkaar ontmoeten valt in deze tijd niet mee. Toch hoop ik dat zulke ontmoetingen er wel blijven. We hebben het nodig en we worden er dankzij de Geest door gezegend. Wees dankbaar als je iemand kent die jou kan bemoedigen. Houdt elkaar vast, blijf elkaar opzoeken (of desnoods bellen), gun jezelf de tijd daarvoor. En als je niemand hebt om je te laten bemoedigen: bidt of God iemand op je pad brengt, kijk goed om je heen of er niet een persoon of een kring beschikbaar is of meld het anders bij mij of de wijkouderling. En heb geduld: het kost soms tijd om open en kwetsbaar te durven zijn naar elkaar. En wellicht dat jij voor een ander iemand kan zijn die bemoedigt. Door je woorden of alleen al door je aanwezigheid. Ook daarom zijn we aan elkaar gegeven als gemeente van Christus.

3e adventszondag: 13 december – doopdienst

Zondag 13 december is de 3e adventszondag. We lezen Jesaja 8: 23-9:6 en Lukas 1: 57-80 en horen over de belofte van verlossing uit de hand van de vijand. Van welke vijanden zouden wij verlost willen worden? Hebben wij vijanden? In de dienst is er opnieuw het verlossende teken van de doop. Sven Vreeken hoopt te worden gedoopt. Sven is het zoontje van Wouter en Arianne Vreeken-Willemsen en het broertje van Mats. Ter gelegenheid van de doop kunt u het gezin een kaartje sturen. Het adres is: Matensestraat 51, 6669 CH Dodewaard.

De collecte op deze zondag is voor de kerstpakkettenactie 2020

Binnen de gemeente Neder-Betuwe wordt er ook dit jaar weer een kerstpakkettenactie georganiseerd. Verschillende kerken doen hieraan mee. Ook de Diaconie van onze gemeente zal weer meedoen met deze actie. De mensen die hiervoor in aanmerking komen, hebben een financieel lastige positie. De mensen die graag een kerstpakket ontvangen, hebben zich hiervoor aangemeld op uitnodiging van de Gemeente Neder-Betuwe. De ervaring leert dat dit initiatief bijzonder wordt gewaardeerd. De boodschappen voor de pakketten worden dit jaar weer allemaal ingekocht. Op zondag 13 december zal er een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten van deze actie. Steun daarom de collecte, uw bijdrage is zeer welkom!

Bij voorbaat hartelijk dank.

Zieken

We denken in deze tijd aan hen die getroffen zijn door het corona-virus en aan hen die maar moeizaam herstellen. Ook denken we aan hen voor wie een behandeling in het ziekenhuis is uitgesteld. Laten we ook hen die in de (mantel) zorg werkzaam zijn niet vergeten.

Vacature voor ouderling

Ouderling Piet de Groot heeft aangegeven per 1 januari zijn ambt neer te leggen vanwege de gezondheidssituatie van Alie, zijn vrouw. Dit was voor hem een moeilijke beslissing, omdat hij zijn ambtswerk met vreugde deed. Als kerkenraad zijn we Piet zeer dankbaar voor al het werk dat hij met trouw en toewijding heeft gedaan en respecteren en begrijpen we zijn beslissing. In de morgendienst op zondag 10 januari zal aan zijn afscheid verder aandacht worden besteed.

De kerkenraad heeft besloten op zoek te gaan naar de vervulling van de vacature die hiermee is ontstaan. We roepen u daarom op om na te denken over mannen die belijgend lid zijn en waarvan u denkt dat zij geschikt zijn voor het ambt van ouderling. U kunt hun namen schriftelijk of per e-mail indienen bij de scriba tot uiterlijk 24 december a.s.

Als kerkenraad zijn we ons ervan bewust dat het ambt van ouderling niet erg in trek is. Nu wordt er ook wel een en ander verwacht van een ouderling, maar de verwachtingen van een ouderling kunnen ook onduidelijk of te hoog gegrepen zijn. Daarom geven we een schets van de taken van de ouderling:

- de zorg dat de gemeente bij God en elkaar blijft.
- het dragen van medeverantwoordelijkheid voor de bediening van Woord en sacramenten: naast de eigen verantwoordelijkheid van de predikant zorgt de ouderling ervoor dat de bediening van Woord en sacramenten doorgaat en dat daarover samen met de predikant regelmatig gesproken wordt.
- het aanwezig zijn als ouderling in de kerkdiensten: deze aanwezigheid is niet elke dienst verplicht, het is ook goed regelmatig als kerkganger in de gewone kerkbank te zitten.
- het toerusten van de gemeente om naar elkaar om te zien en te getuigen in de wereld: omzien naar elkaar en getuigen is dus een taak van de hele gemeente en niet alleen van de ouderling. De ouderling helpt de gemeente om het zelf te kunnen doen.

- de pastorale zorg voor gemeenteleden: behalve de predikant gaat ook de ouderling regelmatig op bezoek bij gemeenteleden in de eigen wijk, om te delen in vreugde en zorg, en samen daarin God te zoeken. Vaak wordt er gelezen uit de Bijbel en gebeden.
- opzicht over gemeenteleden: indien nodig worden mensen vanuit liefde vermaand en terecht gewezen, om bij God en de gemeente te blijven.

Deze schets kan al snel het gevoel geven dat bijna niemand hiervoor geschikt is. Daarom is het goed te benoemen dat God mensen ook de moed geeft om het te doen. Je wordt door God en de gemeente geroepen tot het ambt. Daarnaast vinden we het als kerkenraad belangrijk om elkaar te helpen. Zo geven we iemand de tijd om wegwijs te raken in het ambt, door bijvoorbeeld te stimuleren om in het begin samen met iemand anders op bezoek te gaan. Ook wordt in de kerkenraads- of consistorievergadering gesproken over wat we lastig vinden in het werk, waar we tegenaan lopen als we op bezoek gaan bij gemeenteleden en proberen we elkaar te helpen daarin. (NB: we bespreken geen gemeenteleden, noemen hun namen ook niet, maar bespreken alleen onze eigen rol). Daarnaast is er de mogelijkheid om cursussen en trainingen te volgen. Tenslotte is er een gemeente die voor je bidt. Ook voor de vervulling van de nieuwe vacature vragen wij uw gebed.

Aanmelden Kerstdiensten

Op Kerstavond, 24 december, zijn er twee kerkdiensten. De dienst van 19.00 uur is in het bijzonder bedoeld voor de gezinnen met kinderen, de dienst van 21.00 uur staat open voor alle gemeenteleden. Ook op 1e Kerstdag zijn er twee diensten, om 10.00 uur en 18.30 uur. De morgendienst is meer gericht op gezinnen en kinderen. U mag zich voor 1 van de diensten inschrijven, zodat zoveel mogelijk mensen de gelegenheid krijgen om een dienst bij te wonen. Inschrijving is mogelijk vanaf maandag 14 december a.s.

Kerst Echo

De kerkenraad heeft besloten om ook dit jaar net voor de Kerstdagen de kersteditie van de Echo huis aan huis te (laten) bezorgen. We vragen aan alle contactpersonen om de bladen voor hun sectie op 12 december a.s., tussen 10.00-11.00 uur, op te halen in de 'Oude Pastorie'. Mocht dit niet mogelijk zijn, neem dan contact op met de wijkouderling. We hopen en bidden dat onze dorpsgenoten worden geïnspireerd door de boodschap van het Kerstevangelie.

Commissie beheer

Bij de 'Oude Pastorie' is op 27 november jl. een notenboom geplant. De boom is geschonken door oud-gemeentelid Bart van der Sluis. We bedanken hem hartelijk voor het schenken en planten van de boom. We hopen dat de Heere de boom wasdom zal geven. De oplettende kerkganger heeft ook kunnen constateren dat de zieke kersenboom, op de begraafplaats, gerooid is. Hiervoor komt een lindeboom terug.

Het timmerwerk voor het creëren van een tafelblad en lambrisering voor het bedienen van de camera en techniek is klaar. Ook is er al begonnen met het leggen van definitieve kabels naar de apparaten. We hopen dit alles voor de komende Kerstdagen af te ronden.

Doe mee met digitale Kerstzang

Samen zingen is op dit moment niet mogelijk in de kerk. Dat missen we. Techniek maakt het mogelijk om thuis een lied te zingen, op te nemen, te versturen. Vervolgens worden alle filmpjes samengevoegd en zie en hoor je elkaar samen zingen. Andere gemeenten hebben al ervaring met deze vorm van gemeentezang. Zie bijvoorbeeld: Samen in de naam van Jezus | Gemeentezang - YouTube. Daarom willen we met Kerst op deze manier het lied 'Komt allen tezamen' (OTH 89: 1,2,4) zingen. We maken daarbij gebruik van achtergrondmuziek die is opgenomen in de Dodewaardse kerk. De link naar deze muziek is te vinden op de website. Het zou mooi zijn als je meedoet!

Hoe kun je meedoen?

Je hebt het volgende nodig:

- opname-apparaat (bijvoorbeeld je telefoon, tablet, foto- of videocamera)
- afspeelapparaat met oordopjes (bijvoorbeeld een andere telefoon)
- Gebruik oordopjes of een koptelefoon om naar de achtergrondmuziek (Zie de link op de website) te luisteren, zodat deze niet hoorbaar is op jouw opname. Op jouw opname is dus alleen je eigen zang hoorbaar. De achtergrondmuziek is als het ware de begeleiding van jouw zang.
- Start eerst de opname, daarna de achtergrondmuziek en zing het lied met de achtergrondmuziek mee. Maak de opname in één keer, van begin tot eind. Een opname in verschillende delen is niet werkbaar helaas. Het is ook niet erg om een foutje te maken, er is op audio- en videogebed veel mogelijk om foutjes recht te trekken en in het gekste geval ben je gewoon eventjes niet in beeld of te horen. Probeer omgevingsgeluiden wel zoveel mogelijk te beperken (meetikken met je voet bijv. is daarom niet handig). Speel ook niet mee met een eigen muziekinstrument.

- Maak eerst een proeffilmpje om te zien hoe je in beeld komt en luister ook even of het geluid niet vervormt. Als het geluid vervormt, probeer dan de microfoon wat verder weg te houden. Houd de microfoon tijdens het zingen wel steeds op ongeveer dezelfde afstand.
- Ben je klaar, sla dan het filmpje op met jouw eigen naam als bestandsnaam (indien mogelijk) en upload het via deze link: <https://onedrive.live.com/about/nl-nl/signin/>. Je kunt inloggen met ‘kerst2020@hervormddo-dewaard.nl’. Gebruik als wachtwoord: ‘SamenIzijn!’
- Stuur je filmpje uiterlijk vrijdag 18 december op.
- Je filmpje wordt alleen gebruikt voor dit doel.

Geloofsopvoeding zonder kerk

Wat vraagt deze coronatijd van opvoeders? Nu naar de kerk gaan niet elke zondag kan, komt het meer dan anders aan op geloofsopvoeding thuis. Maar dat valt niet altijd mee. Het tijdschrift ‘Kontekstueel’ wijdde er een themanummer aan. Hieronder een aantal tips uit het artikel van Elsbeth Visser-Vogel.

- Om een stil en heilig moment te creëren: steek aan het begin van een online kerkdienst in stilte een kaars aan. Blaas deze pas uit als de dienst voorbij is.
- Om kinderen de meerwaarde van stilte en rust bij te brengen: oefen in het even stil zijn met elkaar. ‘We zullen nu heel stil zijn. Wat hoor je? Wat voel je?’
- Om kinderen goede liederen aan te leren: blijf samen zingen, bij voorkeur niet via Youtube, maar met muziekinstrumenten.
- Om de zondag een feestdag te laten zijn: draag thuis feestelijke kleding, neem tijd voor ontmoeting met elkaar, zing met elkaar.
- Om verbinding te houden met andere gelovigen: blijf naast de zondagse eredienst zoeken naar manieren om kinderen en jongeren elkaar te laten ontmoeten.

Verder spreekt Elsbeth Visser-Vogel over een eeltlaag die bij kinderen kan ontstaan als ze tijdens een dienst te weinig beleven en ervaren van de aanwezigheid van God. Wat ze hiermee bedoelt en hoe je hiermee kunt omgaan, is te vinden in het artikel dat te lezen is op internet: nr. 2 • 2020 • Geloofsopvoeding zonder de kerk - kontekstueel.

Eindejaarsprint

We leven in onzekere tijden. Een virus bepaalt ons gedrag en beperkt ons in onze mogelijkheden. Zo is kerkbezoek niet meer vanzelfsprekend en voor deelname aan activiteiten zijn we beducht. Maar hoewel het eind nog niet in zicht is, zijn we hoopvol gestemd; eens zal dit voorbij zijn. Dan zullen we elkaar weer kunnen ontmoeten en delen in elkaars geloof.

De kerk gaat door

De kerk probeert met inachtneming van de RIVM-maatregelen het gemeentelven zo veel mogelijk in stand te houden. Zo zijn er wekelijks kerkdiensten, is er de kinderdienst, worden de jeugdclubs door de kinderen bezocht en zijn de catechisaties weer van start gegaan. Andere activiteiten liggen op de plank en wachten op betere tijden.

Niet zonder uw hulp

Tot onze grote verrassing zijn de inkomsten uit de ‘Aktie Kerkbalans’ dit jaar gestegen. We zijn dankbaar en verheugd dat onze kerkelijke gemeente inziet dat zonder inkomsten de kerk niet kan functioneren. Helaas is dat met de inkomsten uit de collecten anders gesteld. We lopen daar op dit moment circa € 3.000 uit de pas. Hetzelfde geldt voor de collecte-inkomsten van de Diaconie en van de Zendingscommissie. Vandaar dat we u willen vragen of u tijdens de laatste collectes van 2020 een extra bijdrage wilt geven. U kunt uw collectebonnen en contant geld in het collecteblok bij de uitgang van de kerk doen, maar u mag uw bijdrage ook digitaal overmaken. U kunt daarvoor de QR-code gebruiken, of op de collectezak op de internetsite van de kerk klikken. Doet u mee aan de eindejaarsprint? Alvast bedankt!

Giften

via Ds. M.H. Bil 2x € 20,00

via Ds. De Vree 1x € 20,00

via ouderling H.J. de Haan 1x € 10,00



Verjaardagsfonds

De verjaardagszakjes van november hebben in de zakjes € 209,00 en per bank € 20,00 opgebracht.

Onze hartelijke dank hiervoor

De laatste nieuwsbrief over 'Eén voor India'

Beste bidders,

Ruim twee jaar geleden werd 'Eén voor India' gelanceerd. Een gebedscampagne voor een land waar christenvervolging steeds zwaarder wordt. Mede dankzij uw steun en gebed werd de wereldwijde campagne succesvoller dan we hadden durven hopen.

'Eén voor India' in de afgelopen jaren

'Eén voor India' kreeg in Nederland veel gehoor. Ruim duizend jongeren zonden via video of foto's een bemoediging naar India. Op evenementen zoals de New Wine Zomerconferentie, de Pinksterconferentie van Opwekking en het Boost Gospelfestival hoorden en lazen duizenden bezoekers de verhalen van de vervolgte kerk in India. Tot slot ontvingen vervolgte christenen meer dan 200 bemoedigingen uit Nederland en Vlaanderen.

Hoe nu verder?

Ons werk gaat door en uw gebed en steun blijven dus nodig.

Blijft u (biddend) betrokken bij de vervolgte kerk? Dank u wel!

Dank- en gebedspunten

- Dank de Here God voor alles wat Hij doet in India. Hij regeert!
- Bid voor Indiase christenen die lijden onder toenemende druk vanuit hun overheid en omgeving.
- Bid om wijsheid voor de lokale partners van Open Doors die in India werken.

Marjo van Hal

Kerstactiviteiten

Oproep!

Op donderdag 24 december gaan we (Zendingscommissie) overdag Kerststerren (plantjes) uitdelen op het Dorpsplein. Dit jaar is er door Covid-19 geen 'Kerst op het Plein', dus juist nu het belangrijk om aan de inwoners van Dodewaard mee te geven dat Kerst meer is dan gezelligheid. Er zullen zeker ook mensen in ons dorp zijn die ziek zijn, en deze dagen in quarantaine doorbrengen. Die krijgen dit plantje wellicht weer van iemand anders. Maar voor alle mensen zal het in ieder geval een andere, misschien wel stillere Kerst zijn, dan ooit te voren!

Er komt bij dit plantje een kaartje met een pakkende tekst. Op de achterkant de link naar de kerkdiensten die te bekijken zijn. Een plantje en een kaartje lijken misschien maar klein, maar elk zaadje is klein en heeft toch alles in zich om te groeien. In afhankelijkheid van de Heere, kan dat wat klein is, juist groot worden. En wij hebben God leren kennen om de Evangelie-boodschap weer uit te delen, en niet voor onszelf te houden. Doe je met ons mee? Welkom! Wil je meedoen of wil je meer info:

Frans: 06-28870916 of Gerdi: 06-40305390



Speurtocht 'Volg de ster....'

Het zoeken is begonnen! Van 9 tot en met 23 december hangen er 14 sterren op in de straten rond de basisscholen. Voor meer informatie zie het vorige Kerkblad of <https://www.facebook.com/keitjes.dodewaard>. Voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd of net iets jonger of net iets ouder.... Zoeken jullie mee?

En voor de mensen die op onze vraag voor hun raam of in de tuin een ster hebben opgehangen: Hartelijk bedankt voor het meedoen!

Waar kijk je naar uit na corona?



Waar kijk je naar uit met kerst?



IN DEZE GRATIS ONLINE WORKSHOP GAAN WE AAN DE SLAC MET HOE JE
POSITIEF KAN REAGEREN OP JE KIND WANNEER JE GEDULD OPRAAKT.

VOOR GEMEENTELEDEN MET KINDEREN VAN 0-12 JAAR

ga voor
geduld!



VRIJDAGAVOND 8 JANUARI
20.00-21.00 UUR

MELD JE VOOR 17 DECEMBER AAN:
MAAIKEWINKEL@GMAIL.COM

Op de agenda: HGJB-Kerstconferentie ‘Over Hoop’

De 45e Kerstconferentie, met het thema ‘Over Hoop’, is een speciale editie. In plaats van vier volle dagen met overnachtingen, komen de jongeren dit jaar in kleine groepen of online bij elkaar. Samen gaan ze God ontmoeten, andere christelijke jongeren spreken en worden ze bemoedigd in hun geloof. Tijdens de conferentie zijn er online diensten, inspirerende sprekers, boeiende workshops en is er natuurlijk ook ruimte voor ontspanning.

De HGJB-Kerstconferentie vindt plaats op 28, 29 en 30 december. Meer informatie en aanmelden op HGJB.nl/Kerstconferentie.

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

- Veel evenementen voor jongeren kunnen niet doorgaan. Als HGJB zoeken we naar manieren om jongeren te blijven inspireren en toerusten. Bid om creativiteit voor alle voorbereidingen voor een online HGJB-Kerstconferentie.
- Bid voor jeugdleiders en catecheten dat zij inspiratie en wijsheid krijgen om manieren te vinden om echt van hart tot hart te spreken met jongeren over het Evangelie.
- Dank voor alle creativiteit en technische mogelijkheden waardoor met kinderen en jongeren het kerstfeest kan worden gevierd.
- Bid voor jongeren in Mozambique die het zwaar hebben in deze coronatijd. Ze kunnen nauwelijks samenkomen met andere gelovigen en hebben zelf thuis geen bijbel. Dank voor gemeenten uit Nederland die voor hen in actie komen door middel van het Diaconaal project ‘Geef hoop!’ van de HGJB.

Vakantie Bijbel Werk On Tour

De HGJB komt naar je toe! Met onze nieuwe ‘VBW on tour’ willen we dicht bij de plaatselijke commissies komen. Op vijf verschillende plaatsen, verspreid over het land, organiseren we een Vakantie Bijbel Werk-toerustingsavond. Deze avond is dé start voor je Vakantie Bijbel Werk-commissie. Kom naar één van de avonden, krijg antwoord op belangrijke vragen en ontdek wat het nieuwe thema is! We reiken handige werkvormen aan om praktisch en creatief met het thema aan de slag te gaan. Ook kun je de nieuwe map kopen met een flinke korting.

Meer informatie en aanmelden op HGJB.nl/VBW.

Nieuwe app: IZB-Connect

De missionaire organisatie IZB – bekend van o.a. de Bijbelpodcast Eerst Dit – heeft IZB-Connect gelanceerd. Deze nieuwe app wil gebruikers helpen om elke dag op de weg van de navolging van Christus, om ook anderen met Hem in contact te kunnen brengen.

‘Smartphones hebben een prominente plek in ons dagelijks leven en we benutten ze graag voor onze missie. We willen gemeentelieden helpen op de weg van de navolging van Christus en hen ook stimuleren om anderen te laten delen in de rijkdom van het evangelie’, zegt ds. Sjaak van den Berg, directeur van de IZB.

De gratis app IZB-Connect kent een aantal vaste rubrieken. Dagelijks wordt nieuwe content geplaatst. Zo plaatst ds. Ron van der Spoel in de rubriek ‘De Binnenkamer’ korte vlogs over gebed; de podcast ‘Woord voor de werkweek’ krijgt wekelijks een vaste plaats op de app. Onder de naam #Zokanhet biedt de app ervaringsverhalen en tips van mensen die weg van de navolging van Jezus gaan. Het onderdeel #Firstlove biedt wekelijks een prikkelende column en op elke zaterdag doet de redactie in de rubriek ‘Gezien?’ een greep uit het media-aanbod.

Een paar keer per maand publiceert de app nieuws uit missionaire pioniersplekken van de IZB, ter inspiratie en bemoediging. Van den Berg: ‘De term Connect verwijst naar de verbinding met Jezus Christus en de onderlinge verbondenheid. Je kunt reageren op wat je ziet, leest en hoort en je kunt de informatie delen in je netwerk.’

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411 of 06 - 83196490 bij voorkeur ‘s middags. Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551 06-28442800
scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:

Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
jacobdevree@gmail.com

Kerktaxi

Willem van Hattum, tel. 412260

Website:

www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw ‘Oude Pastorie’,

Waalbandijk 59. Tel.: 412260

Beheerder: Dhr. W. van Hattum.

beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl

Diaconie

Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175

t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente

Hien en Dodewaard,

p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard

diaconie@hervormddodewaard.nl

College van Kerkrentmeesters

Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57

Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73

t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en

Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten

kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl

Zendingscommissie

Banknr.: NL69 RABO 0314 208100

t.n.v. Hervormde Gemeente inz.

Zendingscommissie H. en D.,

p/a Lindenlaan 5, Dodewaard

Kerkblad rekeningnummer:

NL64RABO0373722346 t.n.v.

Fonds kerkbode.

Nr. 25 verschijnt op 24 december.

Inleveren kopij: uiterlijk 21 december

bij kopij@hervormddodewaard.nl

Nr. 1 komt uit op 8 januari 2021.

Zondag 13 december 2020

3^e Adventszondag

10.00: Ds. M.H. Bil.
Bediening Heilige Doop
Oppas: Arina Willemsen,
Christy Verwoert
Kinderdienst

18.30: Ds. B.J. van de Kamp,
Harderwijk

Zondag 20 december 2020

4^e Adventszondag

10.00: Ds. L. Plug, Barneveld
Oppas: Ditsy Verwoert en
Nicole van de Wardt
18.30: Ds. J. Meertens, Rhenen

Maandag 14 december

18.30: Toffe Parels

Woensdag 16 december

19.00: Uur van gebed

Woensdag 23 december

19.00: Uur van gebed

Donderdag 24 december 2020

19.00: Ds. M.H. Bil
Kerstnachtdienst
21.00: Ds. M.H. Bil
Kerstnachtdienst

Vrijdag 25 december 2020

1^e Kerstdag

10.00: Ds. M.H. Bil
18.30: Ds. M.H. Bil



Net als de wijzen uit het Oosten
hebben wij Christus
als koning en priester
erkend en geprezen.
Hij is voor ons gestorven.
Zo eren wij Hem met goud,
wierook en mirre.
Nu hoeven wij niets anders te doen
dan Christus verkondigen,
een nieuwe weg inslaan
en niet terug te gaan
langs de weg waarlangs
wij gekomen zijn.
(Augustinus)