



Zij  
allen zijn in geloof ge-  
storven; wat hun beloofd was  
zagen ze geen werkelijkheid worden, ze  
hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze  
zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als  
vreemdelingen en gasten. Door zo te spreken lieten  
ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland.  
En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit  
ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen  
wel teruggekeerd. Nee, ze keken reikhalzend uit  
naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom  
schaamt God zich er niet voor hun God ge-  
noemd te worden en heeft Hij voor hen  
een stad gereedgemaakt.  
Hebreeën II : 13-16

**Liturgie Eeuwigheidszondag**  
Hervormde gemeente Hien en Dodewaard  
22 november 2020

Aanvang: 10.00 uur  
Voorganger: Ds. Martin Bil  
Organist: Teun Vlastuin  
Koster: Wim Hermse  
Zangers: Ria Bouwmeester en Hans Waarlé

## Wij gedenken...

### **Willemina Smaling – Verwoert**

overleden op 21 november 2019 in de leeftijd van 75 jaar

### **Arend Roelofsen**

overleden op 11 december 2019 in de leeftijd van 70 jaar

### **Geertruida Johanna van Tintelen - de Wit**

overleden op 25 december 2019 in de leeftijd van 88 jaar

### **Areke van Verseveld-van Tintelen**

overleden op 28 januari 2020 in de leeftijd van 91 jaar

### **Paulina van den Berg - Scheurwater**

overleden op 5 februari 2020 in de leeftijd van 84 jaar

### **Jenneke Hommerson - van de Bijl**

overleden op 8 februari 2020 in de leeftijd van 78 jaar

### **Cornelia Geurts - van Schaik**

overleden op 20 februari 2020 in de leeftijd van 84 jaar

### **Niesje Crum - van Kleef**

overleden op 10 april 2020 in de leeftijd van 85 jaar

### **Gerritje Dirksen - van Manen**

overleden op 21 april 2020 in de leeftijd van 80 jaar

### **Matheo van Ingen**

overleden op 23 april 2020 in de leeftijd van 73 jaar

### **Artje van den Berg - van Asch**

overleden op 26 mei 2020 in de leeftijd van 86 jaar

### **Gerrit Stefanus Johannes Gidding**

overleden op 12 juni 2020 in de leeftijd van 80 jaar

### **Foeke Reen**

overleden op 16 juni 2020 in de leeftijd van 86 jaar

### **Gerritje Jantje Willemsen – Budding**

overleden op 26 juni 2020 in de leeftijd van 76 jaar

### **Albertus van de Bijl**

overleden op 2 juli 2020 in de leeftijd van 87 jaar

### **Janna Cornelissen - Geurts**

overleden op 18 juli 2020 in de leeftijd van 94 jaar

### **Geertruida Maria Baars - van den Berg**

overleden op 1 augustus 2020 in de leeftijd van 93 jaar

### **Dirkje Hommersom - Peters van Ton**

overleden op 19 september 2020 in de leeftijd van 77 jaar

### **Geertruida Margaretha Meeuwisz - Cazant**

overleden op 20 september 2020 in de leeftijd van 76 jaar

### **Berendina Timmer- Meijering**

overleden op 13 november 2020 in de leeftijd van 84 jaar

## Inleidend orgelspel

## Welkom en mededelingen

### Neuriën / zingen: Psalm 121: 1 (staande)

1. 'k Sla d' ogen naar 't gebergte heen,  
Vanwaar ik dag en nacht  
Des Hoogsten bijstand wacht.  
Mijn hulp is van den HEER' alleen,  
Die hemel, zee en aarde,  
Eerst schiep, en sinds bewaarde.

### Stil gebed                      Votum en groet (staande)

### Neuriën / zingen: Psalm 121: 2 en 4

2. Hij is al treft u 't felst verdriet,  
Uw Wachter, die uw voet  
Voor wankelen behoedt.  
Hij, Isrels Wachter, sluimert niet;  
Geen kwaad zal u genaken;  
De HEER' zal u bewaken.

4. De HEER' zal u steeds gadeslaan,  
Opdat Hij in gevaar,  
Uw ziel voor ramp bewaar'.  
De HEER', 't zij g' in of uit moogt gaan,  
En waar g' u heen moogt spoeden,  
Zal eeuwig u behoeden.

## Lezing van de Tien Geboden

### Neuriën / zingen: OTH 243: 1, 2 en 4

1. Heer, ik kom tot U,  
hoor naar mijn gebed.  
Vergeef mijn zonden nu  
en reinig mijn hart.

2. Met Uw liefde, Heer,  
kom mij tegemoet,  
nu ik mij tot U keer,  
en maak alles goed

4. Jezus, op Uw Woord,  
vestig ik mijn hoop.  
U leeft en U verhoort  
mijn bede tot U.

## Gebed

### 1<sup>e</sup> Schriftlezing: Deuteronomium 34 (NBV)

1 Toen verliet Mozes de vlakte van Moab en hij beklom de Nebo, een van de toppen van de Pisga, tegenover Jericho. Daar liet de HEER hem het hele land zien: het hele gebied van Gilead tot aan Dan,

2 Naftali, het gebied van Efraïm en Manasse, heel Juda tot aan de zee in het westen,

3 de Negev, de Jordaanvallei en de vlakte bij de palmstad Jericho, tot aan Soar.

4 De HEER zei tegen hem: 'Dit is het land waarvan ik aan Abraham, Isaak en Jakob onder ede heb beloofd dat ik het aan hun nakomelingen zou geven. Ik laat het je nu zien, maar erheen oversteken zul je niet.'

5 Zo stierf Mozes, de dienaar van de HEER, daar in Moab, zoals de HEER gezegd had.

6 En de HEER begroef hem in een vallei in Moab, tegenover Bet-Peor. Tot op de dag van vandaag weet niemand waar zijn graf is.

7 Honderdtwintig jaar oud was Mozes toen hij stierf. Tot het laatst toe waren zijn krachten niet afgenomen en zijn ogen niet verzwakt.

8 De Israëlieten, die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes' dood tot de dertig dagen van rouw voorbij waren.

9 Ze luisterden naar Jozua, de zoon van Nun, omdat hij vervuld was met de geest van wijsheid sinds Mozes hem de handen had opgelegd. Daarmee deden de Israëlieten wat de HEER tegen Mozes had gezegd.

10 Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de HEER zo vertrouwelijk omging.

11 Door zijn toedoen heeft de HEER in Egypte tekenen en wonderen laten zien aan de farao en zijn onderdanen, aan heel zijn land.

12 Van alles wat Mozes' krachtige hand verrichtte en van de daden waarmee hij alom ontzag inboezemde, is heel Israël getuige geweest.

## Neuriën / zingen: OTH 30: 9 (= Psalm 73: 9 nieuwe berijming)

9. Nu blijf ik bij U voor altijd,  
God die mij troost, die bij mij zijt,  
mijn twijfel stilt en mijn verlangen,  
die mij in liefde houdt omvangen.  
Gij neemt mij bij de rechterhand,  
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand,  
uw wijsheid is het die mij leidt  
en eenmaal kroont met heerlijkheid

## 2<sup>e</sup> Schriftlezing: Hebreëen 11:1-3,13-16 (NBV)

- 1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
- 2 Om hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen.
- 3 Door geloof komen we tot het inzicht dat de wereld door het woord van God geordend is, dat dus het zichtbare is ontstaan uit het niet-zichtbare.

13 Zij allen zijn in geloof gestorven; wat hun beloofd was zagen ze geen werkelijkheid worden, ze hebben slechts een glimp ervan begroet, en ze zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden als vreemdelingen en gasten.

14 Door zo te spreken lieten ze blijken op doorreis te zijn naar een vaderland. 15 En daarmee bedoelden ze niet het vaderland waaruit ze weggetrokken waren, anders waren ze daarheen wel teruggekeerd. 16 Nee, ze keken reikhalzend uit naar een beter vaderland: het hemelse. Daarom schaamt God zich er niet voor hun God genoemd te worden en heeft hij voor hen een stad gereedgemaakt.

## Neuriën / zingen: OTH 30: 10 (= Psalm 73:10 nieuwe berijming)

10. Wien heb ik in den hemel, Heer,  
behalve U, mijn troost en eer ?  
Wat kan op aarde mij bekoren ?  
Alleen bij U wil ik behoren.  
Al zou mijn vlees en hart vergaan,  
toch zal ik, God, voor U bestaan,  
wien ik mijn leven toevertrouw,  
Gij zijt de rots waarop ik bouw.

## Kindermoment

## Neuriën / zingen: OTH 512: 1, 2 en 3

1. Hoger dan de blauwe luchten  
en de sterretjes van goud  
woont de vader in de Hemel  
die van alle kinderen houdt.
2. Ook voor zieke kinderen zorgt Hij  
Kent hun tranen en hun pijn.  
Ja, voor de grote en voor de kleine  
wil de heer een helper zijn.
3. Daarom vragen wij eerbiedig,  
vouwen wij de handjes saam  
Heer die altijd naar ons luistert  
Neem nu ons gebedje aan.  
Amen.

## Preek

## Neuriën / zingen: liedboek 753: 1, 2, 5 en 6

1. Er is een land van louter licht  
waar heil'gen heersers zijn.  
Nooit gaat de gouden dag daar dicht  
in duisternis of pijn.
2. Daar is het altijd lentetijd,  
in bloei staat elke plant.  
Alleen de smalle doodszeescheidt  
ons van dat zalig land.
5. Hing niet het wolkendek zo zwart  
van twijfel om ons heen,  
wij zouden 't land zien van ons hart,  
dat 't hemels licht bescheen.
6. God, laat ons staan als Mozes hier  
hoog in uw zonneshijn,  
en geen Jordaan, geen doodsrivier  
zal scheiding voor ons zijn.

## Gedachtenismoment (staande)

- **Noemen van de namen**
- **Gedenken in stilte**
- **Lezen: Openbaring 21: 1-5 (NBV)**

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer.

2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht.

3 Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn.'

4 Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.'

5 Hij die op de troon zat zei: 'Alles maak ik nieuw!' -Ik hoorde zeggen: 'Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.'

## Neuriën / zingen: OTH 395: 1 en 2 (staande)

*(Refrein: 1)*

*Jezus leeft in eeuwigheid,  
Zijn sjaloom wordt werk'lijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van mijn leven.*

1. Straks als er een nieuwe dag begint,  
en het licht het van het duister wint,  
Mag ik bij Hem binnengaan,  
voor zijn troon gaan staan.  
Hef ik daar mijn loflied aan:  
( Refrein 1)

2.Straks wanneer de grote dag begint,  
en het licht voor altijd overwint,  
zal de hemel opengaan,  
komt de Heer er aan.  
heffen wij dit loflied aan:

*(Refrein: 2)*

*Jezus komt in heerlijkheid.  
Zijn sjaloom wordt werkelijkheid.  
Alle dingen maakt Hij nieuw.  
Hij is de Heer van ons leven*

## Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

### Aanbeveling van de collecten



*U kunt uw gift geven bij de uitgang van de kerk,  
of digitaal via de website [www.hervormddodewaard.nl](http://www.hervormddodewaard.nl)  
(klik op de afbeelding van de collectezak)  
of via hier naast staande QR-code te scannen.*

## Neuriën / zingen: OTH 159: 1, 2 en 3 (staande)

1. Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar, in bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

3. Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

## Zegen (staande)

*Wilt u doorpraten over deze dienst, neem dan contact op met dominee  
Martin Bil, tel.: 0488-427411 of 06-83196490, e-mail:  
[predikant@hervormddodewaard.nl](mailto:predikant@hervormddodewaard.nl).*