

# Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard



*Gemaakt door Sandor*

Jaargang 70 - nr. 17 - 4 september 2020

## ***Beginnen over het einde***

*‘Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere’* (Romeinen 6: 23)

De dood is verschrikkelijk. Het leven stopt. Iedereen en alles moeten loslaten. Daar zijn wij mensen niet voor gemaakt. God heeft ons gemaakt om te leven. De dood hoort daar niet bij. Die is er bij gekomen. Als gevolg van onze keuze om te leven zonder God. Zoals Paulus schrijft: het loon van de zonde is de dood. Van het een komt het ander. Verschrikkelijk is het allemaal. Voor onszelf, voor onze geliefden, voor God ook. Dat het zo moet gaan.

We hebben het aan God te danken dat de dood niet alleen maar verschrikkelijk hoeft te zijn. God wilde niet dat de dood het einde zou zijn. Hij zond Zijn Zoon de dood in, het graf in. Om de dood open te breken. Er een gat in te boren naar een nieuw en eeuwig leven. Een leven zonder de dood. Een leven met God ook vooral. In verbondenheid en nabijheid. Om te beginnen hier en nu, met vallen en opstaan nu nog. Straks volmaakt, als we bij God mogen zijn. De dood is de poort, van nu naar straks. Geen muur om tegenop te lopen, maar een deur om doorheen te lopen.

Met Jezus als houvast is er doorkomen aan, in leven en sterven. Dan is er te leven met de dood, omdat Jezus jou voor ging en gaat. En daarom hoeven we de dood niet te verzwijgen, maar kunnen we er over praten. Met onze geliefden ook. Het zal hen troosten te horen wat je gelooft en hoopt. En het zal hen ook helpen te weten wat je laatste wensen zijn. Laten we beginnen over het einde...

Ds. Martin (M.H.) Bil

Van het tijdschrift Lichtspoor verscheen in 2017 een themanummer met als titel ‘Beginnen over het einde’. Daarin worden we uitgenodigd openhartig over het einde van ons leven te spreken. Verwezen wordt ook naar een ‘uitvaarttestament’ dat kan helpen bij het gesprek over onze dood en de uitvaart. Inclusief een praktische checklist voor nabestaanden. Het themanummer is te vinden op internet. Het testament is volgens mij niet meer beschikbaar op internet, maar wel op te vragen bij mij als predikant. Dan stuur ik u het toe.

## Bij de diensten

### **Terugblik ontmoetingsdienst over ‘de dood’**

Als er behoefte is om door te praten over de ontmoetingsdienst van afgelopen zondag, neem dan gerust contact op met mij als predikant. De dood en wat daarover is gezegd, kan veel gevoelens los maken en dan kan het goed zijn daarover met iemand in gesprek te gaan. Als predikant ben ik daarvoor beschikbaar.

### **Zondag 6 september**

Aangepaste kerkdienst zondagochtend met als Thema: “Jezus hoort je wel!” Deze dienst zal vooral gericht zijn op kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking. Graag nodigen wij hen dan ook in het bijzonder uit om deze dienst bij te wonen. In verband met geldende coronamaatregelen is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als u de dienst wilt bijwonen dan kunt u plaatsen reserveren via <https://www.hervormddodewaard.nl/diensten/> De bewoners van Zideris en Philadelphia zullen niet opgehaald worden om bij deze dienst te zijn, maar zijn wel geïnformeerd dat ze de dienst live kunnen volgen. We hopen dan ook dat zij de gelegenheid krijgen om deze dienst met ons te beleven.

Het Bijbelgedeelte over Bartimeus staat centraal in deze dienst. Dit is te vinden in Marcus 10 (vers 46 tot 52). Er worden verschillende bekende liederen



gezongen. We hopen met elkaar een goede en gezegende dienst te hebben.

De collecte is voor **Alfabetisering Ghana** (Werelddiaconaat)

Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden vormen christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat kerkleiders niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren in de dialoog tussen christenen en moslims. Met steun van Kerk in Actie leidt de kerk van Ghana voorgangers, kerkelijk werkers en jeugdleiders hiervoor op. Daarnaast organiseert de kerk alfabetiseringscursussen waarbij zowel volwassenen als jongeren leren lezen aan de hand van teksten uit de bijbel. Zij vergroten daarmee hun kans op werk, en daarmee neveninkomsten, naast de landbouw. De kerk investeert bovendien in werkgelegenheid voor jongeren. Helpt u mee? Geef bij het overmaken van een (extra) digitale gift duidelijk aan dat het voor de actie Alfabetisering Ghana is. Alvast dank!



### ***Zondag 13 september - opening winterwerk***

Op zondag 13 september starten we het nieuwe winterseizoen. 's Morgens is er een openluchtdienst waaraan de muziekgroep medewerking zal verlenen. Na afloop van dienst is er gelegenheid om op gepaste afstand samen koffie te drinken en na te praten over de preek. Dit alles alleen als het droog weer is. Als het regent, vindt de morgendienst plaats in de kerk. Daar is helaas geen plek voor iedereen die zich zal hebben aangemeld voor de openluchtdienst. We zullen dan een aantal mensen moeten vragen om de dienst thuis te volgen. We hopen op uw begrip. De avonddienst vindt plaats in de kerk. Het kerkkoor is nog niet gestart en kan daarom helaas dan geen medewerking verlenen. Wellicht dat het zingen door 2 koorleden kan worden verzorgd. Ondanks alles wat anders is, hopen we op een gezegende start van het winterseizoen met elkaar!

## ***Zieken***

We denken aan andere zieken in de gemeente en in het dorp, aan gemeentelieden van wie familieleden ziek zijn, aan hen die wachten op medische zorg en aan hen die in de zorg of als mantelzorger werkzaam zijn.

## ***Werkgroep onderlinge verbinding***

Omdat in deze tijd onderlinge ontmoeting op zondag en doordeweeks niet makkelijk te organiseren is, wil de kerkenraad graag een werkgroep oprichten die nadenkt over de onderlinge verbinding in de gemeente in deze tijd. Het zou mooi zijn als de werkgroep de diversiteit van de gemeente weerspiegelt: jong/oud, man/vrouw, .... Vind je onderlinge verbinding belangrijk en wil je je daar graag voor inzetten in de komende tijd? Tot nu toe zijn er 2 aanmeldingen binnen. Dat is te weinig om van start te gaan. Vooral jongeren, jongvolwassenen en ouderen worden er nog gezocht. Meld je aan bij Martin Bil, de predikant.

## ***Reserveren***

We zijn blij met alle reserveringen die worden gedaan, ook al gaat er af en toe iets mis. Per ongeluk een dubbele reservering geplaatst of denken dat je hebt gereserveerd, zijn zaken die afgelopen tijd geregeld zijn voorgevallen.

Uw reservering is ontvangen als u daarvan een bevestigingsmail krijgt. Zo niet dan is de reservering niet verwerkt. Neem dan voor de zekerheid contact op met de scriba, Henk de Haan.

Nogmaals vragen wij u om bij verhindering dit tijdig, indien mogelijk, door te geven aan de scriba. Wellicht kan dan iemand anders uw plaats innemen.

## ***Kerkradio***

Binnenkort stappen we over van kerkomroep naar kerkdienstgemist. Dat betekent dat u dan de diensten kunt volgen via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl). Zodra de overstap is gerealiseerd, laten wij u dit weten. Met de gemeenteleden die nog een luisterkastje hebben, wordt een afspraak gemaakt om de instellingen van het kastje aan te passen.

Vanaf zondag staat er op de website van onze gemeente [www.hervormddo-dewaard.nl](http://www.hervormddo-dewaard.nl) een icoon met de tekst 'live meekijken'. Wanneer u deze aanklikt komt u vanzelf bij de uitzending.

Een korte periode zullen de diensten via beide websites worden uitgezonden, totdat alle luisterkastjes zijn aangepast. Dan zal de overstap definitief zijn en stoppen de uitzendingen via kerkomroep. Wanneer dit moment is, kunt u lezen in het Kerkblad en horen bij de mededelingen in de kerk.

Anders dan de naam van de site 'kerkdienstgemist' doet vermoeden, worden de diensten wel live uitgezonden. We begrijpen dat de naam verwarrend is, maar daar hebben wij als kerkenraad verder geen invloed op.

## ***E-mailadressen***

In de afgelopen weken is de website omgezet naar een nieuwe provider en zijn de mailboxen overgezet naar een andere emailcliënt. Ook wordt gebruikt gemaakt van een OneDrive. Naast de al bestaande e-mailadressen, zijn er nog enkele bijgekomen.

Heeft u vragen of opmerkingen of kopij over/voor:

- website [webmaster@hervormddodewaard.nl](mailto:webmaster@hervormddodewaard.nl)
- kerkrentmeesters [kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl](mailto:kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl)
- Oude Pastorie [beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl](mailto:beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl)
- kopij [kopij@hervormddodewaard.nl](mailto:kopij@hervormddodewaard.nl)
- Kerkblad [kerkblad@hervormddodewaard.nl](mailto:kerkblad@hervormddodewaard.nl)

Stuur dan een bericht naar het genoemde e-mailadres.

Algemene vragen mag u sturen naar de scriba en pastorale vragen naar de predikant, zie colofon.

Wij vragen u en jullie vriendelijk, en enigszins dringend, om de mailadressen met [@hervormddodewaard.nl](mailto:@hervormddodewaard.nl) te gebruiken.

## ***Avond voor nieuwe gemeenteleden***

Als je je afgelopen twee jaar hebt aangesloten bij onze gemeente, ben je van harte welkom op DV donderdag 24 september voor de kennismakingsavond! Doel van deze avond is om (verder) kennis te maken, informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de gemeente en gezellig mensen te ontmoeten met een hapje en drankje.

Je kunt binnenkort een persoonlijke uitnodiging verwachten, maar hou de avond alvast gereserveerd. Wij vinden het leuk jullie dan te zien en spreken. Bij mooi weer vindt de avond bij de 'Oude Pastorie' plaats. Eventueel gebruiken we bij kou en regen ook het kerkgebouw. We beginnen om 20:00 uur. Welkom!

## ***Gift***

Via diaken Willemsen mocht de Diaconie een mooie gift ontvangen van € 50,00. Hartelijk dank hiervoor.

## **India - 28 juli 2020**

5.400 christenen in India aangevallen

Christenen in India staan onder zware druk van familie en hindoe-extremisten. In het eerste kwartaal van 2020 werden meer dan 5.400 christenen in dat land aangevallen om hun christelijke geloof. Het aantal incidenten ligt iets hoger dan vorig jaar in dezelfde periode.

Volgens partners van Open Doors in India is het cijfer van 223 incidenten en 5.400 getroffen christenen slechts het topje van de ijsberg. Dit gaat om de gevallen die zijn gemeld, maar van de in totaal 66 miljoen christenen in India heeft 70% elke dag te maken met vervolging. Meldingen uit afgelegen gebieden zijn schaars en ook raken Indiase christenen gewond aan vervolging. Incidenten worden door hen bestempeld als het normale leven voor een christen. 594 Christenen werden fysiek aangevallen vanwege hun geloof. Familieleden slaan christenen en leden van de gemeenschap mishandelen christenen omdat ze niet deelnemen aan hindoerituelen. 25% van dit fysieke geweld was gericht tegen kinderen bijvoorbeeld omdat een familielid pastor in een kerk is. Daarnaast wordt christenen regelmatig de toegang ontzegd tot de dorpsbron of de dorpswinkel.

276 Christenen werden gearresteerd en ondervraagd of korte tijd gevangen gezet. Het ging meestal om een valse beschuldiging van gedwongen bekeringen of het misleiden van mensen om tegen een financiële vergoeding christen te worden. Er zijn veel meldingen van door politie verstoorde bijeenkomsten.

In één geval wilde een pastor aangifte doen van een aanval door hindoe-fanatici. De pastor werd gearresteerd en drie dagen vastgezet. Hij werd gesommeerd te stoppen met de gebedsdiensten. Aanvallen op kerken werden 86 keer gemeld. Vijfentwintig kerken werden na de aanval gesloten waardoor 750 gelovigen niet meer naar een kerk kunnen. 61 kerkdiensten werden onderbroken door een inval waardoor 1.800 gelovigen werden geïntimideerd. Christenen werden seksueel misbruikt, gedwongen uitgetrouwelijk, ontvoerd, verstoten, gedwongen bekeerd tot het hindoeïsme, gedwongen te verhuizen, geweigerd om een christelijke begrafenis te houden en winkels werden vernield. Ondanks de mishandelingen en het onrecht volhardden de vervolgd christenen in geloof. Vijay\* werd christen door het getuigenis van een oom. Zijn familie was furieus, ze mishandelden hem en zijn ouders wezen hem de deur. Hij werd verstoten door zijn familie. Vijay ontving hulp via Open Doors en reageerde: *“Ik ben er zeker van dat ik er niet alleen voor sta. De mishandeling van mijn eigen familie heeft me naar mijn familie in Christus gedreven.*



*Doordat jullie me de liefde van Christus hebben laten zien, ben ik van plan om deze liefde aan mijn familie te laten zien."*

India staat al twee jaar in de top-10 van de Ranglijst Christenvervolging. Vanwege de aanhoudende druk op de kerk roept Open Doors de kerk in Nederland en Vlaanderen op tot actie met de gebedscampagne 'Eén voor India'.

Marjo van Hal

### ***Heilige plekken***

In mijn vakantie heb ik de verzamelde teksten van Herman Finkers gelezen 'De cursus "omgaan met teleurstellingen" gaat wederom niet door'. Naast de bekende conferences staan er aan het eind van dat boek een paar korte opstellen, die ik nooit eerder had gelezen of gehoord. Eén daarvan betrof het verslag van een bezoek aan een Anglicaanse kerk. Hij werd getroffen door de ceremonie, waarin knielen ook een plek had. En dan schrijft hij: 'Maar eenmaal op de knieën voelde ik me toch niet helemaal op m'n gemak; want voor wat knielde ik eigenlijk? Er was geen beeld, geen tabernakel, en je moet toch wel voor iets knielen. Volgens mijn buurman in Nederland die ouderling is en met wie ik altijd bijzonder ontspannen en plezierig gesprekken voer over de roomse, dan wel de hervormde kant van een medaille, is het onzin te knielen voor (en daarmee speciale eer te verlenen aan) één bepaald ding, want volgens de buurman is God overal en niet alleen in een geconsacreerde hostie of in een Mariabeeld. Ik denk wel dat de buurman gelijk heeft en dat God overal is, maar ja, je kunt toch moeilijk overal gaan knielen. Dat houdt zo op.'

Met humor maakt Finkers een punt dat Tom Wright, een Anglicaanse bisschop, ook maakt in zijn boek 'Surprised by hope'. Hij pleit om zorgvuldig om te gaan met heilige plekken. 'Thin places', noemt hij ze: 'places where the curtain between heaven and earth seems almost transparent.' Natuurlijk, God is overal, maar er zijn plekken op deze wereld waar we zijn aanwezigheid meer bewust worden dan anderen. Plekken met een geschiedenis, waarin al eeuwen de lof en eer aan God worden gebracht, waarin gebeden wordt en de Bijbel gelezen. Plekken die ons doen verstillen in diepe verwondering. Plekken waarvoor Mozes zijn schoenen zou uittrekken en een boer zijn pet afdoet.

Als de afgelopen periode ons iets heeft gebracht, dan is het wellicht het besef van de kostbaarheid van de kerk, als een plek om samen te komen en Gods aanwezigheid te ervaren. Wat hou ik van Gods huis!

Ds. Dick Wolters, trajectbegeleider IZB-Focus

spelletjes, Bijbelverhaal, knutselen, bouwen, muziek, proefjes, wedstrijden, puzzel, gezellig

# Kom je ook naar KEITJES?!

Een KEI-gave kinderclub voor  
alle kinderen van groep 1 — 4

In BASISCHOOL DE HIEN,  
kleuterlokaal

**WOENSDAGMIDDAG 14:15—15:15 UUR**

**DATA: 16 SEPT, 7 OKT, 18 NOV, 9 DEC, 13 JAN,  
10 FEB, 17 MAART, 14 APRIL**

**GROETJES VAN JANINE EN ANNEMARIE**

06 42455636 / keitjes.dodewaard@gmail.com / €0,50 intree

Ivm corona-maatregelen vangen we de kinderen tussen 14:00 en 14:15 uur op bij de ingang van de school bij de kleuterlokalen. Om 15:15 uur staan we met de kinderen weer bij deze ingang zodat ze kunnen worden opgehaald. We wachten tot alle kinderen opgehaald zijn.

## Boekwinkel "De Ploeg"



### BOEKWINKEL WEER OPEN

De boekwinkel is weer open. Voorlopig zullen we alleen op zaterdag open zijn en niet op donderdagavond.

Uiteraard zullen we de nodige voorzorgsmaatregelen in acht nemen.

### NIEUW ASSORTIMENT KAARTEN



openingstijden:  
Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur  
Contactgegevens:  
06-11120240 / boekwinkeldeploeg@kpnmail.nl

IZB

‘Lente in de kerk’ online

EO-livestream: zaterdagavond 26 september, 19.30 uur

De inspiratiedag ‘Lente in de kerk’ – die wegens de coronacrisis is verplaatst naar zaterdag 26 september – wordt geheel online aangeboden. ‘Juist nu voelen we de urgentie om signalen van hoop met elkaar te delen’, zegt William den Boer, namens de organisatoren, onder wie de missionaire organisatie IZB. Het project ‘Lente in de kerk’ is ontstaan naar aanleiding van het gelijknamige nieuwe boek van ds. René van Loon, dat vlak voor corona veel media-aandacht kreeg en al snel een tweede druk beleefde. Hierin geeft de Rotterdamse predikant een impressie van tekenen van hoop en nieuw leven in een tijd van secularisatie. Hij zocht in de afgelopen jaren de lente op in kerken en zag ‘bloesem in oude gevestigde kerken, bloei in talloze internationale gemeenschappen en groei van nieuwe kerkplanten’.

‘Ik ben ervan overtuigd dat mijn impressie maar het topje van de ijsberg is’, schrijft Van Loon. ‘Wat bij het grote publiek in het oog springt, is de herfst in de kerk, of zelfs de winter. Maar ongemerkt breekt op tal van plekken de lente door. En die mogen we niet missen, want dan zouden we geen recht doen aan de Heilige Geest.’

Livestream

Zaterdagavond 26 september om 19.30 uur start de interactieve livestream Lente in de kerk vanuit het EO-gebouw in Hilversum. Presentator Marleen Stelling gaat in gesprek met René van Loon, Petra de Jong-Heins en pastor Onaolapo Smith Asubiaro over Lente in oude, nieuwe en migrantenkerken. Evangelist Samer Younan en Osama al Tamimi geven een getuigenis van Gods werk onder en door vluchtelingen. Jurjen ten Brinke zal het thema vanuit de Bijbel benaderen. De livestream zal worden afgesloten met een gebed om meer lente in de kerk. Het programma vormt de opmaat voor een reeks van 18 online seminars.

Meer informatie en aanmelding: [www.lenteindekerk.nl](http://www.lenteindekerk.nl).

## ***Honderdste podcast van Woord voor de Werkweek***

*‘Durf je het aan om een gunst te vragen, zodat je verder kunt, of dat in ieder geval de hoop levend gehouden wordt? Soms moet het. Wacht niet te lang! Het gaat immers ook om het welzijn van je medewerkers.’*

Een fragment uit ‘Woord voor de Werkweek’, een wekelijkse podcast van de IZB, gericht op ondernemers en leidinggevend. Zeker in deze crisistijd zien zij zich geplaatst voor tal van uitdagingen. Hoe nuttig en zinvol is het dan om de werkweek te beginnen met een inspirerend woord, dat je helpt om dicht bij Christus te blijven. Investeren in de relatie met Hem loont altijd. Wil je ook

# Colofon

elke maandagochtend een nieuwe podcast in je mailbox? Meld je dan gratis aan via [www.izb.nl/woord-voor-de-werkweek](http://www.izb.nl/woord-voor-de-werkweek).

## **CITAAT**

‘In een tijd van plotselinge crisis, als de dood onze huizen en winkels binnensluipt, als je jezelf misschien wel gezond voelt, maar toch het virus bij je kunt dragen zonder dat je het weet, als iedere vreemde op straat een bedreiging vormt, als we rondlopen met maskers op, als kerken gesloten zijn en mensen sterven zonder iemand die bidt aan hun bed – dan is het tijd om te klagen. Om te erkennen dat we niet over gemakkelijke antwoorden beschikken. Om te weigeren de crisis als luidspreker te gebruiken voor wat we sowieso al hadden willen zeggen. Om te huilen bij het graf van onze vrienden. Dat is een tijd voor het woordloze zuchten van de Geest: Weest blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft, zegt Paulus. Precies. En de wereld huilt nu. Het is in de allereerste plaats de roeping van de kerk dat we nederig onze plaats innemen onder hen die treuren.’

Uit: God en de pandemie, Tom Wright, KokBoekencentrum, 112 pag. €14,99.

## **Op de agenda:**

### **HGJB-Scholierenweekend**

Van 16-19 oktober vindt er (onder voorbehoud van corona) weer een HGJB-Scholierenweekend plaats. Dit is een onvergetelijk weekend voor tieners van 13-17 jaar vol aansprekende bijbelstudies, veel sport en spel en een gezellig avondprogramma. Het komende Scholierenweekend staat het thema ‘Koninkrijk van God’ centraal. Kijk voor meer informatie op [HGJB.nl/SW](http://HGJB.nl/SW).

**Predikant:** Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411 of 06 - 83196490 bij voorkeur ‘s middags. Woensdag is zijn rustdag. [predikant@hervormddodewaard.nl](mailto:predikant@hervormddodewaard.nl)

**Scriba:** Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551 06-28442800 [scriba@hervormddodewaard.nl](mailto:scriba@hervormddodewaard.nl)

### **Bijstand pastoraat:**

Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906 [jacobdevree@gmail.com](mailto:jacobdevree@gmail.com)

### **Kerktaxi**

Willem van Hattum, tel. 412260

### **Website:**

[www.hervormddodewaard.nl](http://www.hervormddodewaard.nl)

### **Verenigingsgebouw ‘Oude Pastorie’,**

Waalbandijk 59. Tel.: 412260

Beheerder: Dhr. W. van Hattum.

[beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl](mailto:beheerder-oudepastorie@hervormddodewaard.nl)

### **Diaconie**

Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175

t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente

Hien en Dodewaard,

p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard

[diaconie@hervormddodewaard.nl](mailto:diaconie@hervormddodewaard.nl)

### **College van Kerkrentmeesters**

Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57

Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73

t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en

Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten

[kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl](mailto:kerkrentmeesters@hervormddodewaard.nl)

### **Zendingscommissie**

Banknr.: NL69 RABO 0314 208100

t.n.v. Hervormde Gemeente inz.

Zendingscommissie H. en D.,

p/a Lindenlaan 5, Dodewaard

Kerkblad rekeningnummer:

NL64RABO0373722346 t.n.v.

Fonds kerkbode.

**Nr. 18 verschijnt op 18 september.**

**Inleveren kopij: uiterlijk 14 september**

bij [kopij@hervormddodewaard.nl](mailto:kopij@hervormddodewaard.nl)

**Nr. 19 komt uit op 2 oktober.**

## ***Nieuwe Klik: 'Goed om te horen!'***

'Goed om te horen!' is het thema van de nieuwste Klik, het kinderblad van de HGJB. Om goed te kunnen horen, moet je goed luisteren. Luisteren naar iemand die de baas over je is, luisteren naar de gesprekken aan tafel, maar ook luisteren naar God.

Klik is een eigentijds kinderblad. Met voor op de club bijbelstudiepagina's en voor thuis van alles om te lezen en te doen. Vraag een proefabonnement op de Klik aan via [HGJB.nl/kinderblad-Clik](http://HGJB.nl/kinderblad-Clik).

### ***Zondag 6 september 2020***

10.30: Ds. M.H. Bil.

Aangepaste dienst

**Oppas:** Janine van Laar,  
Geran de Vogel en Claudia  
Huibers

18.30: Ds. I. Pauw, Wezep.

### ***Woensdag 9 september***

19.00: Uur van gebed

### ***Zondag 13 september 2020***

10.00: Ds. M.H. Bil.

Opening Winterwerk  
m.m.v. Muziekgroep.  
Openluchtdienst.

**Oppas:** Ditsy Verwoert en  
Renske de Wit

18.30: Ds. M.H. Bil.

Opening Winterwerk

### ***Maandag 14 september***

18.30: Toffe Parels

### ***Dinsdag 15 september***

19.00: Kris Kras Klub

19.30: Kerkenraad

### ***Woensdag 16 september***

14.15: Keitjes in Basisschool

19.00: Uur van gebed

### ***Donderdag 17 september***

19.00: Mentorcatechese

### ***Vrijdag 18 september***

19.30: 10Rclub