

Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard



Jaargang 70 - nr. 16 - 21 augustus 2020

Weer beginnen

... *“Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij...”* (Ezra 3: 1)

De gedwongen ballingschap is voorbij, de dagen dat er niet naar het huis van God gegaan kon worden. Nu zijn de dagen van terugkeer. De grenzen zijn opengegaan, de toestemming is gegeven. Niet alles kan nog. Het begon met het altaar voor God, waar God en mens elkaar ontmoeten.

Het begint op de eerste dag van de zevende maand van het eerste jaar. Ze vieren het Loofhuttenfeest. Ze brengen brandoffers. *‘Maar de fundering voor de tempel van de HEERE was nog niet gelegd’*.

Dan komt de tweede maand van het tweede jaar. Nu ligt het fundament er wel. En nu gaan ze zingen in beurtzang *“bij het prijzen en bij het danken van de HEERE dat Hij goed is”*.

God is altijd goed, ook als tijden eerder de tempel dicht gaat en zij in ballingschap gaan. Hij is goed; Hij wil met Zijn volk verder. Nu ze de vanzelfsprekendheid van *“des HEEREN tempel is hier”* voorbij zijn, nu beseffen ze beter wat Gods goedheid is. Wat genade is. Wat leven met God is.

“Heel het volk hief een groot gejuich aan” (dat kunnen wij voorlopig beter niet doen in onze onzekere tijden). Ze juichen, want de fundering ligt er. Daarop kan worden gebouwd. Maar toch is het niet heel het volk. De ouderen, die weten hoe het vroeger was, zijn niet blij. Vroeger was het beter.

Hoe begrijpelijk ook van de mensen die huilen, ze maken een fout, omdat ze terugzien op wat voorbij is. Met als gevolg dat ze voorbijzien waarin ze met elkaar zijn gegroeid: *“God is goed”*. God is ons genadig en heeft niet losgelaten wat Hij is begonnen.

Met als gevolg ook dat ze niet inzien, dat alles, ook tempels, voorbijgaan. Alleen het Woord van God blijft, want God blijft en Hij is de Rots van ons behoud. Hij is de Behouder van ons (eeuwig) leven.

In dat geloofsvertrouwen kunnen we verder, al is het niet meer als vroeger.

Het is nu. Wie nu in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten (Ps 91)... Dus niet even aangelopen en zo weer weg, maar zitten, er wonen. Zijn op de plek van ontmoeting met God, bij het altaar, onder het kruis waar het Lam van God zich geeft om de zonden van de wereld weg te nemen.

Wie dan nu daar is gezeten, die “*zal overnachten in de schaduw van de Almachtige*”, Die wij danken, dat Hij goed is. Die wij danken met verlangen om Hem het vreugdegejuich te laten horen. Het klinkt nog even niet zo, maar straks zal ook dat weer beginnen, op een nieuwe zondagmorgen in een zekere maand...

Dr. J. van Beelen, classispredikant van de classis Gelderland Zuid & Oost
(met toestemming overgenomen van <https://www.herveen.nl/nieuws/meditaties/weer-beginnen>)

Zondag 30 augustus - ontmoetingsdienst buiten

Zondagavond 30 augustus is er een ontmoetingsdienst. Van de burgerlijke gemeente hebben we toestemming gekregen om de dienst buiten te houden met ongeveer 100-120 personen. De voortuin van de ‘Oude Pastorie’ biedt daarvoor ruimte genoeg. Dit betekent dat er veel meer mensen kunnen komen dan wanneer de dienst in de kerk wordt gehouden. We hopen uiteraard op mooi weer, want anders kan de dienst niet doorgaan. Omdat we buiten willen zingen, moet iedereen zich nog wel aanmelden via de website of telefonisch bij de scriba. Verder wordt iedereen gevraagd om, indien mogelijk, een eigen stoel mee te nemen. Voor wie geen stoel kan meenemen, zijn er enkele stoelen beschikbaar. Het thema van de dienst (‘de dood’) is door de jongeren aangedragen.

Opening winterwerk - openluchtdienst

Zondag 13 september is er een openluchtdienst waarin aandacht wordt besteed aan de opening van alle activiteiten in het nieuwe winterseizoen. Na afloop van dienst is er gelegenheid om op gepaste afstand samen koffie te drinken en na te praten over de preek. In verband met de coronamaatregelen kunnen we elkaar bij de opening van het winterwerk helaas niet ontmoeten zoals we graag zouden willen. Er wordt nog nagedacht over wat eventueel wel mogelijk is. In het volgende Kerkblad leest u daar meer over.



Zieken

We denken aan andere zieken in de gemeente en in het dorp, aan gemeenteleden van wie familieleden ziek zijn, aan hen die wachten op medische zorg en aan hen die in de zorg of als mantelzorger werkzaam zijn.

Avond voor nieuwe gemeenteleden

In de afgelopen twee jaar heeft zich een aantal mensen aangesloten bij onze gemeente. Daar zijn we uiteraard blij mee! Voor hen wordt er op D.V. donderdag 24 september a.s. een avond georganiseerd, waarvoor zij later nog een speciale uitnodiging krijgen. Noteer de datum alvast!

Zangers gevraagd!

Gemeentezang in de kerk is voorlopig helaas niet mogelijk. Bij droog weer kunnen we aan het einde van de dienst een Psalm of lied buiten zingen. In de kerk is het verder mogelijk dat 1 of 2 mensen vanuit het koor namens en voor de gemeente zingen. Dat kan vanuit de achterzijde van het koor, in de richting van de gemeente. Het kan eventueel ook vanaf de voorste bank, in de richting van het koor. We zijn op zoek naar mensen die zo af en toe op deze manier voor het zingen van een paar Psalmen en liederen willen zorgen. Je hoeft geen groot zangtalent te zijn. Aanmelden kan bij Martin Bil, de predikant. Je kunt je alleen aanmelden of als duo. Op deze manier hopen we in zoveel mogelijk kerkdiensten toch te kunnen zingen voor God.

Werkgroep onderlinge verbinding

Omdat in deze tijd onderlinge ontmoeting op zondag en doordeweeks niet makkelijk te organiseren is, wil de kerkenraad graag een werkgroep oprichten die nadenkt over de onderlinge verbinding in de gemeente in deze tijd. Het zou mooi zijn als de werkgroep de diversiteit van de gemeente weerspiegelt: jong/oud, man/vrouw, Vind je onderlinge verbinding belangrijk en wil je je daar graag voor inzetten in de komende tijd? Aanmelden kan bij Martin Bil, de predikant.

Reserveren

Nu de maatregelen vanwege het coronavirus voorlopig van kracht zullen blijven, blijft ook de verplichting om te reserveren voor een dienst gelden. We zullen de indeling van zitplaatsen zo effectief mogelijk doen en daarbij ook de stoelen voor de eerste bank, aan zuidzijde, gebruiken.

Helaas is het een paar keer gebeurd dat er mensen wegblijven terwijl ze wel hebben gereserveerd. Natuurlijk kan erop het laatste moment altijd iets gebeuren waardoor je niet naar de kerk kunt. Maar als het al eerder bekend is, meldt u dan af bij Henk de Haan, in dat geval kan er wellicht nog iemand anders uw/jouw plaats innemen.

Nu de zomervakantie nagenoeg voorbij is, willen er waarschijnlijk ook weer meer mensen naar de kerkdiensten. Daarom vragen wij u vanaf komende zondag 23 augustus om voor 1 ochtenddienst per 2 weken te reserveren. Zo geven we meer gemeenteleden de gelegenheid om een ochtenddienst te bezoeken.

Voor de avonddienst mag u elke week reserveren.

Tot slot het verzoek voor als u naar een dienst komt. Volg de aanwijzingen van de coördinator op. Mocht hij even niet aanwezig zijn, loop dan naar voren en zoek daar een vrije zitplaats. In overeenstemming met de maatregelen en uit praktische overweging 'vullen' we de beschikbare plaatsen van voor naar achter. Alvast bedankt voor uw/jouw medewerking.

Gemeenteavond

Op 2 september a.s. hopen we weer een gemeenteavond te houden. De avond wordt gehouden in de Dodewaardse kerk. Wilt u ook hiervoor u zelf aanmelden via de website? We willen de avond beginnen met een interactieve bezinning over gemeentezijn in deze tijd. Verder willen we met u in gesprek over o.a. de vacatures in de kerkenraad, financiën, Plaatselijke Regeling. Uw en jullie aanwezigheid en inbreng zijn voor de kerkenraad van groot belang. We hopen daarom velen te ontmoeten. De avond begint om 19.45 uur en wordt uitgezonden op kerkomroep en YouTube.

Nieuwsbrief ‘Eén voor India’

Gedood om Jezus’ naam. Een ander soort vervolging
Overall waar hij kwam, vertelde Munshu vol passie over de Here Jezus. Maar de maoïstische Naxal-beweging moest daar niets van hebben. Op 11 juli vermoordden guerrillastrijders Munshu, omdat hij een informant zou zijn geweest die hen had verraden aan de Indiase politie.

Onder druk

Munshu Tado werd al langer bedreigd en geïntimideerd vanwege zijn actieve, christelijke levensstijl. Hij was al met drie andere gezinnen uit zijn dorp verbannen, maar daarnaast hadden Naxal-strijders hem meermalen onder druk gezet. Zij eisten dat hij stopte met evangeliseren, maar hij weigerde.

Valse beschuldigingen

Een lokale partner van Open Doers vertelt: *‘Het gebeurt hier in Centraal-India regelmatig dat een christen op deze manier wordt vermoord. Wanneer het vervolgers niet lukt christenen onder sociale druk en bedreigingen te dwingen tot terugkeer naar het hindoeïsme, schakelen ze de Naxal in. Christenen worden dan vals beschuldigd, bijvoorbeeld dat ze de rust in het dorp verstoren, mensen onder dwang bekeren of de Naxal zullen verraden aan de politie. Christenen doen geen van deze dingen. Toch zoeken de Naxal hen dan op, zetten hen onder druk en eisen dat ze stoppen met evangeliseren. Ook mogen ze niet met geloofsgenoten samenkomen. Als christenen hier niet naar luisteren, worden ze om het leven gebracht. Dit gebeurde ook in het geval van Munshu.’*

Marjo van Hal

Interkerkelijke ontmoetingsochtend ZETTEN

Op dinsdagochtend 1 september a.s. organiseert Stichting ‘De Schakel’ haar eerste interkerkelijke ontmoeting van het nieuwe seizoen in De Loohof, Stationsstraat 1, Zetten. Evangelist Dato Steenhuis zal op deze ochtend de lezing verzorgen die in april jl niet door kon gaan. Dato Steenhuis, een veelgevraagd bijbelleraar en spreker in zowel binnen- als buitenland, heeft in Zetten al vele lezingen en bijbelstudies gehouden over tal van onderwerpen. Hij zal deze keer spreken over: Corona in de hemel. Met betrekking tot de beperkende regelgeving aangaande bijeenkomsten, vragen we u om uw aanwezigheid aan te melden via email of telefoon: elliedenhartog@gmail.com / 06 10 14 12 68. Raadpleeg de webpagina voor actuele informatie: www.deschakelzetten.nl. Aanvang: 09.45 uur; zaal open vanaf 09.30 uur; sluiting ± 11.30 uur. Er is een verkooptafel met Israëlproducten aanwezig.

Boekwinkel "De ploeg"



BOEKWINKEL WEER OPEN

Vanaf zaterdag 29 augustus is de boekwinkel weer open. Voorlopig zullen we alleen op zaterdag open zijn en niet op donderdagavond. Uiteraard zullen we de nodige voorzorgsmaatregelen in acht nemen. Er wordt een scherm geplaatst op de balie, er mag maximaal 1 klant/gezin in de winkel en betalen op rekening is mogelijk. We hopen u weer te mogen verwelkomen!

Nieuw binnen:



openingstijden:
Zaterdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur
Contactgegevens:
06-11120240 / boekwinkeldeploeg@kpnmail.nl

HGJB-tiplijn voor jeugdleiders

Ben jij tienerleider, jeugdouderling, kinderwerker of catecheet? En kan je wel wat tips gebruiken voor jouw jeugdwerk? Meld je dan nu gratis aan voor de tiplijn van de HGJB. Vanaf september ontvang je eens in de twee weken een kort WhatsApp-bericht met professionele jeugdwerktips. Ook krijg je de mogelijkheid om informatie over de nieuwste events te delen in jouw jeugd-groepsapp. Zie HGJB.nl/inspiratie.

Dankdag: Dank God in alles!

Hoe kun je God danken, ook als niet alles fijn en goed is om je heen? In Handelingen 27:14-44 laat Paulus zien dat het kan. Terwijl hij als gevangene op weg is naar Rome, belandt het schip in een zware storm. Toch neemt hij op dat heen en weer slingerende schip de tijd om te eten en de Heere te danken voor wat Hij geeft. Lees meer over de map op HGJB.nl/bid-dankdagmap.

Uw gebed is belangrijk

De HGJB zet zich in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

- Gebed voor genoeg vrijwilligers. Dat er mensen gevonden worden die een identificatie-figuur in het geloof willen zijn voor kinderen en jongeren uit de gemeente.
- Gebed voor kinderen, tieners, jongeren die de overstap maken naar een andere klas, school, niveau. Dat ze zich gedragen weten door God. Dat er mensen zijn die hen hierin zien en begeleiden.

Predikant: Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1, 6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411 of 06 - 83196490 bij voorkeur 's middags. Woensdag is zijn rustdag.
predikant@hervormddodewaard.nl

Scriba: Oud. H.J. de Haan, Matensestraat 68, 6669 CJ Dodewaard, tel.: 0488 - 410551 06-28442800
E-mail: scriba@hervormddodewaard.nl

Bijstand pastoraat:

Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg 197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906
E-mail: jacobdevree@gmail.com

Kerktaxi

Willem van Hattum, tel. 412260

Website:

www.hervormddodewaard.nl

Verenigingsgebouw 'Oude Pastorie',

Waalbandijk 59. Tel.: 412260
Beheerder: Dhr. W. van Hattum.

Diaconie

Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente Hien en Dodewaard,
p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard
E-mail: diaconie@hervormddodewaard.nl

College van Kerkrentmeesters

Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten

Zendingscommissie

Banknr.: NL69 RABO 0314 208100
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.
Zendingscommissie H. en D.,
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard
Kerkblad rekeningnummer:
NL64RABO037322346 t.n.v.
Fonds kerkbode.

Nr. 17 verschijnt op 4 september

Inleveren kopij: uiterlijk 31 augustus bij kopij@hervormddodewaard.nl

Nr. 18 komt uit op 18 september.

Zondag 23 augustus 2020

10.00: Ds. W. Geerlof, Ede

Oppas: Yenieke van Dorland, Christy Verwoert en Claudia Huibers

Koffiedrinken na de dienst?

18.30: Ds. A.T. Blijderveen, Veenendaal

Zondag 30 augustus 2020

10.00: Dr. A. Markus, Rotterdam

Oppas: Arina Willemsen en Jorinde Dekker

18.30: Ds. M.H. Bil. Ontmoetingsdienst in de voortuin van de 'Oude Pastorie'

Volg een cursus bij de HGJB

Voor leidinggevendenden in het jeugdwerk, ambtsdraggers en catecheten biedt de HGJB verschillende cursussen en toerustingsavonden aan. Bekijk de mogelijkheden op HGJB.nl/training-en-toerusting.

OF

De eerste HGJB-cursussen en -trainingen voor het komende seizoen zijn al ingepland. Volg een van de cursussen of vraag zelf toerusting aan op HGJB.nl/training-en-toerusting.

- 19 september (onder voorbehoud) | Basiscursus Mentorcatechese (1 dag) | Gorinchem
- 24 september | Basiscursus Jeugdpastoraat | Ermelo
- 28 september | Instructieavond Kinderwerk | Online
- 7 oktober | Instructieavond Tiener- en Jongerenwerk | Online