

# Kerkblad

Hervormde Gemeente Hien en Dodewaard



Jaargang 70 - nr. 15 - 31 juli 2020

## **Ongehinderd?!**

*‘Hij predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd.’* (Handelingen 28: 31)

‘Ongehinderd’. Met dat woord besluit Lucas zijn boek Handelingen. Een uitdagend en toch wel vreemd woord, als we bedenken hoe het Paulus in Rome is vergaan. Uit andere bronnen weten we dat Paulus in eerste instantie werd vrijgelaten, maar bij een tweede bezoek aan Rome opnieuw gevangen is genomen en gedood. Waarschijnlijk stierf Paulus tijdens de christenvervolging onder keizer Nero, in of kort na het jaar 64 na Christus. Lukas, die zijn boek Handelingen schreef na de verwoesting van Jeruzalem (70 na Christus) moet dat hebben geweten. Toch schrijft hij: ‘ongehinderd’.

Een vreemd woord ook als we bedenken hoe het Evangelie van Christus de wereld is doorgegaan. Nergens was het zonder hindernis. Niet in Jeruzalem, niet in Rome, niet in de Nederlanden van de 7e eeuw, niet in Nederland anno 2020. Hindernissen te over, tegenspraak overal. Een vreemd woord ook als je terugkijkt op je eigen leven. Hoe het Evangelie daarin vaak geen naadloze aansluiting vindt, maar juist wordt tegengewerkt.

Theoloog Gerrit de Kruijf schreef in het verband met het woordje ‘ongehinderd’ over ‘gelovige humor’. Dat klinkt wellicht oppervlakkig, maar zo bedoelt hij dat niet. De Kruijf licht toe: *‘De bijbelse humor wil laten voelen dat de breed lachende Boze, die alles in zijn macht heeft, in het ootje genomen wordt door een glimlachende God. Dat is humor. Hoe dat wat zich breed maakt en alles te vertellen heeft, heel fijntjes genomen wordt’* (in ‘Een goed woord’). Paulus schrijft soortgelijke woorden in zijn brief aan de gemeente in Rome: *‘En wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede’* (Rom. 8: 28). Er zijn dus wel hindernissen, maar ze belemmeren God uiteindelijk niet. God verwerkt de hindernissen in de voortgang van het Evangelie.

Wij zijn vaak geneigd om te focussen op de hindernissen en tegenstand. Wij maken ons zorgen over onze kerk, over onze kinderen en kleinkinderen, over onze samenleving. Het geloof ziet meer. Dat het toch ongehinderd verder gaat. Dat God zich niet aan banden laat leggen door menselijke weerstand. Als God

jouw en mijn tegenstand wist te overwinnen, kan Hij dat toch ook bij anderen doen? Het geloof kijkt zo naar de wereld en naar jezelf dat dat je God niet overall tegengewerkt ziet worden, maar juist in alle dingen aan het werk ziet.

*‘De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast,  
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;  
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,  
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden;  
de adem zijner lippen overmant,  
de tegenstand.’*

(Gezang 130, OTH 352)

Ds. Martin (M.H.) Bil

## **Zondag 16 augustus**

Zondagmorgen 16 augustus lezen we de laatste Psalm uit het Psalmenboek: Psalm 150. De uitbundigheid van de Psalm staat in schril contrast met de manier waarop wij op dit moment kunnen zingen in de kerk. De Psalm wil natuurlijk uitbundig gezongen worden, het liefst met een grote variatie aan instrumenten. Bij droog weer hopen we dit aan het einde van de dienst buiten alsnog te kunnen doen. Iedereen mag zijn eigen muziekinstrument meenemen. Alle instrumenten zijn welkom, ook die voor de kleine kinderen!

## **Gedoopt**

In de avonddienst op zondag 12 juli zijn 2 meisjes gedoopt. Omringd door het geloof van hun ouders en van de gemeente werden zij net als huisgenoten van Lydia en de gevangenvaarder (Handelingen 16: 9-34) gedoopt. In de hoop dat zij ook zelf vast in de Heere Jezus gaan geloven, altijd op Hem hopen en Hem lief zullen hebben. De kinderen kregen onderstaande Bijbeltekst mee:

- *‘Maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God.’* (1 Korinthe 6: 11)
- *‘Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij. Wanneer je zult gaan door het water, Ik zal bij je zijn, door rivieren, zij zullen je niet overspoelen’.* (Jesaja 43: 1,2)

We denken aan andere zieken in de gemeente en in het dorp, aan gemeentelieden van wie familieleden ziek zijn, aan hen die wachten op medische zorg en aan hen die in de zorg of als mantelzorger werkzaam zijn.

## ***Evaluatie***

De kerkenraad kijkt met gemengde gevoelens terug op de afgelopen periode waarin we weer met de gemeente mochten samenkomen. Enerzijds dankbaar dat we diensten konden beleggen waarbij gemeenteleden aanwezig mochten zijn. Gelukkig zien we ook dat steeds meer gemeenteleden naar de kerk komen. Anderzijds missen we ook nog gemeenteleden. De geldende beperkingen maken het ons niet makkelijk. Het kerkgebouw is te klein om verantwoord de samenzang te kunnen doen. Wel is er de mogelijkheid om af en toe één of twee voorzangers te laten optreden. Verder is er de mogelijkheid om muziek te laten horen vanaf een cd of usb stick.

Zondag 19 juli jl. hebben we van de mogelijkheid gebruik gemaakt om enkele liederen buiten te zingen. Helaas kunnen we dat niet laten horen en zien aan de thuisluisteraars. Het was fijn om zo toch weer de lofzang te mogen aanheffen.

## ***Reserveren***

Vanaf maandag 27 juli a.s. kunt u reserveren voor de kerkdiensten op 2, 9 en 16 augustus. Ook voor deze zondagen geldt dat in eerste instantie voor 1 dienst per zondag mag worden gereserveerd. Vanaf vrijdagavond zes uur mag op beide diensten van de zondag die erop volgt worden ingeschreven.

## ***KerkTV***

Op zondag 2 augustus a.s. worden de diensten niet uitgezonden op YouTube vanwege vakantie van de personen die de camera bedienen.

De kerkenraad heeft in haar vergadering besloten om over te stappen van kerkomroep naar kerkdienstgemist. Ook via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) is het straks mogelijk om diensten live mee te luisteren en te kijken, ondanks dat de naam van de organisatie anders doet vermoeden. Voor degene die nog van een luisterkastje gebruiken maken, betekent dit dat het kastje moet worden aangepast. Dit zal worden gedaan door enkele personen van onze gemeente.

## ***Winterwerk***

Ook heeft de kerkenraad besloten om de voorbereidingen te doen zodat in september het winterwerk weer kan starten. Onder de geldende maatregelen is het voor de clubs weer mogelijk om samen te komen. Ook de mentorcatechese zal van start gaan. De jongeren zijn in de afgelopen maanden al een paar keer bij elkaar geweest en zullen dit ook blijven doen. De leidinggevende van de kringen en verenigingen zullen in overleg met de deelnemers afspreken of en hoe er wordt samengekomen.

### ***Alpha-cursus***

Ook hopen we komend seizoen weer samen met de Hervormde Gemeente Ochten, de Alpha-cursus te organiseren. Het voornemen is om de cursus te starten in januari 2021. Mocht u meer informatie wensen of zich al willen aanmelden, neem dan contact op met Mw. L. Huiberts 06-40945413 (bij voorkeur na 19.00 uur) of scriba Henk de Haan 06-28442800.

### ***Gemeenteavond***

Op 2 september a.s. hopen we weer een gemeenteavond te houden. Vanwege de vakantieperiode laten we het nu alvast aan u weten, zodat u het in de agenda kan zetten. De avond wordt gehouden in de Dodewaardse kerk. In een Kerkblad van augustus zullen we meer informatie geven.

### ***Commissie beheer***

In de afgelopen weken heeft koster Jaap van Schaik (ook) zijn oude vak weer uitgeoefend. De buitendeur nabij de consistorie is gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Deze ziet er weer prachtig uit! Bedankt Jaap.

Na de vakantie wordt de woning van het predikantsgezin, Acaciastraat 1, geschilderd. Het werk zal worden uitgevoerd door schildersbedrijf H. van Tuil.

Daarna zal eveneens de 'Oude Pastorie' aan de buitenzijde worden geschilderd. Het streven is om dit ook nog dit jaar te doen.

### ***Vakantie***

Scriba Henk de Haan is vanaf 24 juli t/m 7 augustus op vakantie. Wilt u in voorkomende gevallen contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, br. G.J. van Kalkeren, 0488-411103.



Zorgcentrum Anker in Kesteren maakt de overname bekend van Huize Avondrust in Opheusden. Hiermee wordt de identiteitsgebonden verpleeghuiszorg in de regio versterkt.

Beide organisaties zetten zich in voor de ouderen in Opheusden en omgeving. Bestuurder dhr. D. van Bodegraven van Zorgcentrum Anker: 'het Anker wil een sterke rol spelen in de identiteitsgebonden verpleeghuiszorg en dagbesteding voor ouderen. De overname past goed in de visie van het Anker om regionale spreiding te realiseren en in Opheusden een locatie te hebben. Avondrust is een prachtige locatie die met haar betrokken en vakkundige medewerkers het welzijn van de bewoners op de eerste plaats zet. We zijn verheugd dat we met deze locatie onze positie in de regio kunnen versterken. Hierdoor zijn we met elkaar nog beter in staat om voor de oudere mensen in onze christelijke achterban van betekenis te zijn'. De eigenheid van Avondrust zal worden behouden.

De overname heeft geen consequenties voor de medewerkers van Huize Avondrust.

## ***Over Huize Avondrust***

Huize Avondrust in Opheusden is een kleinschalige woonvorm in een aangepaste gezinswoning die verpleeghuiszorg biedt aan 13-15 bewoners. Er werken ca. 30 medewerkers en ca. 35 vrijwilligers/mantelzorgers. Avondrust is meer dan 30 jaar geleden opgezet door de beide huidige eigenaren die enkele maanden geleden zich tot het Anker hebben gewend om tot een overname te komen. Dit proces is zeer vlot verlopen tot tevredenheid van alle betrokkenen.

Over zorgcentrum Anker

Zorgcentrum Anker in Kesteren is een zelfstandige stichting die al ruim 50 jaar bestaat. Het Anker bestaat uit één locatie met 84 appartementen voor verpleeghuiszorg. Daarnaast wordt er dagbesteding en huishoudelijke hulp geboden. Er werken ca. 190 medewerkers en ca. 110 vrijwilligers.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bestuurder: dhr. D. van Bodegraven

Tel: 06-23796879

E-mail: [d.vanbodegraven@ankerzorg.nl](mailto:d.vanbodegraven@ankerzorg.nl)

## *Elkaar 'in beeld': Frans Winkel*

---

Met enige vertraging schrijf ik een stukje naar aanleiding van de oproep van Ewart Boer om wat te delen over wat mij beweegt.

\*Wat ik in deze tijd mis, zijn vooral de spontane contacten in en rondom de kerkdiensten en andere activiteiten van de gemeente. Samen zingen is ook een gemis, in de auto gaat nog wel maar zonder de gemeente en dan maar thuis zingen durf ik de familie niet aan te doen.

\*Online kerkdiensten luisteren vind ik lastig, gelukkig is beeld en geluid nu een stuk beter. Gelukkig mogen we nu weer naar de diensten en, ook al moeten we even wennen zonder het zingen, vind ik de beleving van de muziek ook wel bijzonder omdat je je meer op de inhoud kunt richten.

\*Het bemoedigt mij, al dan niet met hulp van studieboeken of gesprekken met anderen, Gods grootheid en almacht in de bijbel te zien. Ook het bijzondere dat de hele bijbel een groot geheel is en dat alles is gericht op Jezus komst en wederkomst.

Wat ik moeilijk vind, is, dat je meent te bidden naar Gods wil maar daarmee niet al je gebeden worden verhoord. Zelf denk ik dan ook vaak aan Hebreëën 11, de lijst met geloofsgetuigen waar ook wordt gesproken van al die mensen die ons voorgingen die het beloofde niet ontvingen maar toch bleven volharden ondanks vele zware tegenslagen.

\*Preken die mij raakten de afgelopen tijd? Dan denk ik b.v. aan drie preken op rij vanaf Pinksteren, drie keer een oproep om ons meer toe te wijden aan Christus. Wat hebt u en heb ik er mee gedaan?

Hoe kunnen we elkaar stimuleren en bemoedigen om wat we leren door de preken in de praktijk te brengen en daar in te volharden? Hebreëen 10: 25.

Denk dat we de onderlinge bijeenkomsten niet kunnen verzuimen. Op vele plaatsen in de wereld lijden christenen grote verdrukkingen om samen te mogen komen en zouden wij het dan niet nodig vinden?

Wat ik nu en in de vakantie hoop uit te lezen:

- Met God in de woestijn, Henk Binnendijk
- Jezus is uniek, David Pawson
- Hemels, Marietta Davis
- Vol van de Geest, Peter Halldorf

Hierbij geef ik het stukje door aan Merieke van Leeuwen.



## **Zendingsbussen**

De inhoud van de zendingsbussen was over het tweede kwartaal 2020 :

April € 253,80

Mei € 210,60

Juni € 214,20

Fijn dat er zo wordt meegeleefd vanuit de gemeente. Hartelijk dank!



**Predikant:** Ds. M.H. Bil, Acaciastraat 1,  
6669 EM Dodewaard. Tel. 0488-427411  
of 06 - 83196490 bij voorkeur 's middags.  
Woensdag is zijn rustdag.  
predikant@hervormddodewaard.nl

**Scriba:** Oud. H.J. de Haan,  
Matensestraat 68, 6669 CJ  
Dodewaard, tel.: 0488 - 410551  
06-28442800  
E-mail: scriba@hervormddodewaard.nl

**Bijstand pastoraat:**  
Ds. J.H. de Vree, Achterbergsestraatweg  
197, 3911 CS Achterberg. tel.: 0317-612906  
E-mail: jacobdevree@gmail.com

**Kerktaxi**  
Willem van Hattum, tel. 412260

**Website:**  
www.hervormddodewaard.nl

**Verenigingsgebouw 'Oude Pastorie',**  
Waalbandijk 59. Tel.: 412260  
Beheerder: Dhr. W. van Hattum.

**Diaconie**  
Banknr.: NL 52 RABO 0314 206175  
t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente  
Hien en Dodewaard,  
p/a Nieuwe Dijk 7, 6669 DE Dodewaard  
E-mail: diaconie@hervormddodewaard.nl

**College van Kerkrentmeesters**  
Banknr.: NL97 RABO 0314 2573 57  
Gironummer: NL98 INGB 0000 9062 73  
t.n.v. C.v.K. Hervormde Gemeente Hien en  
Dodewaard, p/a Brittanjesingel 60, Zetten

**Zendingscommissie**  
Banknr.: NL69 RABO 0314 208100  
t.n.v. Hervormde Gemeente inz.  
Zendingscommissie H. en D.,  
p/a Lindenlaan 5, Dodewaard  
Kerkblad rekeningnummer:  
NL64RABO0373722346 t.n.v.  
Fonds kerkbode.

**Nr. 16 verschijnt op 21 augustus**  
**Inleveren kopij: uiterlijk 17 augustus** bij  
kopij@hervormddodewaard.nl  
**Nr. 17 komt uit op 4 september.**

**Zondag 2 augustus 2020**

10.00: Dhr. A. van Laar, Oosterbeek

**Oppas:** Ditsy en Fleur  
Verwoert

18.30: Ds. T. Wegman, Zeist.

**Zondag 9 augustus 2020**

10.00: Ds. L.W. Smelt, Voorthuizen

**Oppas:** Ida Dekker, Nicole  
van de Wardt en  
Claudia Huibers

18.30: Ds. W.J. Menkveld,  
Wanneperveen

**Zondag 16 augustus 2020**

10.00: Ds. M.H. Bil.

**Oppas:** Annemarie Bil en  
Sanne Lodder

18.30: Ds. J. de Vreugd, Amersfoort

*Bloemen bij de Oude Pastorie*